

# EVANGELIE

Jezus vertelt zijn leerlingen over de komst van de Mensenzoon. „Als alles donker wordt,” zegt Hij, „zal de Mensenzoon komen op een wolk. Hij zal de engelen sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bij elkaar te brengen. Het is zoals met een vijgenboom. Zodra zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat het zomer wordt. Maar alleen de Vader weet wanneer dat gebeuren zal. Daarom moeten jullie waakzaam zijn.”

Naar Marcus 13, 24-32

# ER MOET MEER LICHT KOMEN

**E**en moeilijke boodschap die Jezus hier brengt. Hij spreekt over de komst van de Mensenzoon. Hij is toch zelf die Mensenzoon? Waarom moeten we dan nog een ander verwachten?

Jezus bedoelt dat het nog steeds donker is op aarde. Oorlog, geweld, armoede, onrechtvaardigheid. Er is nog veel werk aan de winkel. Zolang mensen dat niet inzien, is Gods droom niet voltooid op de aarde. We mogen de hoop niet opgeven dat het ooit anders wordt, maar moeten er wel elke dag mee aan werken. Want zonder de hulp van de mensen kan God geen hemel op aarde maken.

# ZEG HET MET GETALLEN

Met de getallen onder de letters van de te zoeken woorden kun je beslist verder.

PERSONENWAGEN

1	10	9	6

CANADA IN INTERNETADRES

2	1

KLEED VAN DE MONNIK

7	4	5

VAN 'TREFFEN' (VERL. TJD)

9	8	6	3

7	8	6	3	4	2	4	1	9	5	10	3

Stef Desodt

# EEN JUF UIT DE DUIZEND

„Op de DAG VAN DE LEERKRACHT ging ik niet naar school omdat ik besmettelijke blaasjes in mijn mond had. Dus kon ik mijn juf niet verrassen. Daarom deze brief”, vertelt Lisa (4).

Omdat leerkrachten af en toe een dikke pluim verdienen, organiseerde OP•TOCHT een wedstrijd. We konden niet alle juffen in de bloemetjes

zetten, maar laten jullie meegenieten van enkele brieven die we kregen.

Lisa vindt dat alle leerkrachten in Klavertje Vier in Sint-Martens-Bodegem een pluim verdienen. Maar juf Katelijne en juf Jeanine, de opvangjuf, springen er bovenuit.

Schrijven kan Lisa nog niet, maar

oma Lili helpt: „Ik ben nieuw op school, maar voel me er al goed thuis. De juf doet leuke dingen en KAREL KIKKER, de klaspop, zorgt dat elk kind zijn plekje vindt.” Lisa stuurde een mooie tekening mee, speciaal voor juf Katelijne.

Anne-Sophie gaat op school in Blijdorp, Buggenhout. „Het is mijn tweede thuis”, schrijft ze. „Ik heb al veel lieve juffen gehad. Dit jaar heb ik er zelfs drie: juf Christa, juf Liesbeth en juf Linda. Christa is heel bezorgd. Ze leert me nieuwe dingen en geeft me een pluim als ik mijn best doe.”

Van juf Annie uit Sint-Gillis-Waas kregen we ook een brief. Omdat ze mee zorgt voor haar kleinkinderen, van wie de papa ziek is, zei ze het derde en vierde leerjaar vaarwel. „Soms ga ik op bezoek in mijn oude klas”, vertelt ze. „Dan zie ik met veel plezier wat juf Carolien voor mijn klas doet. Met spullen van de kringloopwinkel en mijn materiaal toverde ze die om in een gezellige plek.”

Winnaar van onze wedstrijd is juf Caroline. Zij is de juf van Jinthe (7) en geeft les in de Sint-Jozefschool in Hamme. „Ik vind mijn juf superleuk omdat ze lief is”, schrijft Jinthe. „Ze is niet streng. Als er iets fout gebeurt, zegt ze: ‘Ik zou graag hebben dat je dat niet meer doet.’ Daarom zou ik het fijn vinden dat ze bloemen krijgt.”

Dus verrassen we juf Caroline in haar klas met een fleurig boeket.



Met de mooie ruiker bloemen die Jinthe overhandigd, is juf Caroline aange-naam verrast. © Martine Croonen

De kinderen kleuren en knippen een spinnenweb. Het is muistil in de klas. Jinthe glundert. En juf Caroline is blij verrast.

Of de juf inderdaad zo lief is als Jinthe schrijft, vragen we. „Alleen als we te veel praten, wordt ze boos, maar roepen doet ze nooit”, zegt Jorden. „En zingen kan ze als de beste”, roept Anne. „Het zijn knappe kinderen”, zegt juf Caroline. „Eigenlijk verdienen zij een pluim. Zelfs de oma's en opa's die onlangs op bezoek kwamen, waren verbaasd over de rust in onze klas.” Doen jullie dan nooit iets fout? „We babbelen af en toe een beetje veel”, lacht Jens.

Martine CROONEN