

Verregaande samenwerking en vorming van federaties en pastorale eenheden houdt ook kansen in

Bijbel lezen met Daisy

Luisterpuntbibliotheek zoekt vrijwilligers om de Bijbel in te lezen

- Er is vraag naar de Bijbel als luisterboek voor blinden en slechtzienden
- Slechts Nederlandse en verouderde versies in het archief
- Dertig nieuwe vrijwilligers zijn nodig om de Bijbel tegen de zomer helemaal ingesproken te krijgen

Lieve WOUTERS

Is Pieter Aspe in de openbare bibliotheek een van de meest uitgeleende auteurs, bij Luisterpuntbibliotheek is het niet anders. „We zijn een openbare bibliotheek, maar dan voor mensen die geen reguliere boeken kunnen lezen”, zegt directeur Geert Ruebens. „Denk aan blinden en slechtzienden, maar ook aan mensen die door een spier- of gewrichtsziekte geen boek kunnen vasthouden en aan mensen met dyslexie. Al wie moeite heeft met een boek in gedrukte vorm, kan lid worden en gratis een luisterboek of een boek in braille onlenen. We vragen enkel jaarlijks een vrije bijdrage.”

De collectie van Luisterpuntbibliotheek bestaat intussen uit 18.500 Daisy-boeken en 8.000 brailleboeken. Elk jaar komt er een duizendtal titels bij, dankzij een paar honderd vrijwilligers die op tien locaties in Vlaanderen en Brussel met vaste regelmaat boeken komen inlezen. Een van hen is Els Loos, een naam die bij Radio 1-luisteraars mogelijk nog een belle-tje doet rinkelen. Nu ze gepensioneerd is, komt ze met veel plezier enkele uren in de week boeken lezen voor een onzichtbaar publiek. Haar wat rauwe stem doet het nog steeds. Op haar tafel in de knusse studio ligt *Zin, lust in je leven door schrijven* van Geertje Couwenbergh.

„We kregen al vaker de medewerking van mensen van de openbare omroep”, zegt Ruebens. Een van de studio's in het hoofdkantoor van Luisterpunt in Laken was overigens een geschenk van kinderzender Ketnet, die er vanaf wou. „Voor



Geert Ruebens, directeur van de Luisterpuntbibliotheek, toont hoe een Daisy-speler werkt. Zo simpel als wat. © Herman Ricour

hen is het een kleintje om even tot hier af te zakken en hun talenten in te zetten voor het goede doel.”

Onlangs vatte Luisterpuntbibliotheek het plan op om de Bijbel uit te geven in luistervorm. Gebeurde dit dan nog niet eerder? Ruebens:

Al heel wat religieuzen en andere vrijwilligers zijn bereid mee te werken, maar ze moeten eerst slagen voor de proeftekst

„Luisterpunt ontstond in 2008 als een fusie van twee bibliotheken. We stelden maar gaandeweg vast dat ons aanbod wat betreft de Bijbel verouderd en niet aangepast is aan de Vlaamse markt. Tegelijk merkten we dat er wel degelijk vraag naar is.”

De Bijbel inlezen is echter geen klus van een dag. „De bedoeling is dat we de hele Bijbel inlezen. Voor elk boekdeel hebben we een stem nodig. Met ons huidige vrijwilligersbestand kunnen we die klus niet klaren, want dan ligt al het andere werk te wachten. Dus doen we hierbij een oproep naar nieuwe vrijwilligers.”

Blindenzorg Licht en Liefde, een organisatie waar Luisterpunt geregeld mee samenwerkt, stelt zijn studio's gratis ter beschikking voor dit unieke project. Zo kunnen kandidaat-vrijwilligers op vier locaties terecht: Antwerpen, Brussel, Gent en Jabbeke. „We hopen in januari van start te kunnen gaan en tegen de zomer de Bijbel, in de luisterversie van de Willibrordvertaling van 1995, aan onze catalogus te kunnen toevoegen”, klinkt het dapper.

Ruebens vond al heel wat religieuzen en anderen bereid om hun stem voor het project te lenen. Voor de vrijwilligers die de Bijbel zullen inspreken, gelden echter dezelfde regels als voor de andere uitgaven van Luisterpunt. Allereerst moeten ze een proeftekst inspreken die wordt opgezonden naar de Vlaamse stemmencommissie. Veertien dagen later vertelt een brief in de bus of ze al dan niet geslaagd zijn. Slechts dertig procent van de kandidaat-vrijwilligers krijgt groen licht. Meest voorkomende 'buisen' zijn voor dialectklanken en articulatie.

Eenmaal geslaagd, moet een vrijwilliger bereid zijn minstens een keer wekelijks tijd te maken voor een sessie van twee uur. Anders zou het project te veel vertraging oplopen. Reken dat je twintig bladzijden per uur leest, dan ben je voor een boek als Genesis toch al

gaww drie tot vier uur zoet. Hopelijk vindt Ruebens voor minder tot de verbeelding sprekende onderdelen als Leviticus of Numeri ook bereidwillige kandidaten, want het is wel degelijk de bedoeling de hele Bijbel in te spreken.

De nieuwe Bijbel komt er overigens ook in brailleversie én beschikbaar op de computer. Zo wordt het mogelijk te luisteren terwijl je op het scherm de letters volgt. Het ideale hulpmiddel om Daisy-luisterboeken te beluisteren, is overigens de Daisy-speler (zie foto), die als meerwaarde heeft dat je makkelijk kunt navigeren door de hoofdstukken en dat je bladwijzers kunt aanmaken.

Zijn Daisyluisterboeken precies wat u nodig hebt? Luisterpuntbibliotheek schenkt vijf lezers van *Kerk & Leven* die nu lid worden, een Daisy-speler. Bel 070 24 60 70.