

INHOUD

Parochie	1
In de pen	6
Spiritualiteit	8
Klapstoel	9
Buitenland	10
Samenleving	11
Onderwijs	12
Varia	13
Dossier	14
Kerk	16
Cultuur	17
Het verlangen	18
Film	19
Op·tocht	20
Mensen	21
Bisdome	22
Podium	24

Colofon

**KERK & leven**  
 Halewijnlaan 92  
 2050 Antwerpen  
 www.kerkenleven.be  
**KERK & leven** is een uitgave van  
 Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE

**UITGEVER**  
 Filip Debruyne  
 De parochie is verantwoordelijk  
 voor de eigen teksten

REDACTIE

**Algemene redactie**  
 tel. 03 210 08 40  
 fax 03 210 08 49  
 redactie.kerkenleven@kerknet.be

**Hoofdredeacteur**

Bert Claerhout  
**Eindredacteur**  
 Peter Gordts

**Redacteurs**

Erik De Smet, Nicole Lehoucq,  
 Ilse Van Halst, Jozefien Van Huffel  
 Lieve Wouters

**Redactiesecretariaat & Opvocht**

Martine Croonen  
 secretariaat.kl@kerknet.be

**Diocesane redactie Antwerpen**

Susan Van Lommel  
 Filip Ceulemans  
 Schoenmarkt 2  
 2000 Antwerpen  
 tel. 03 202 84 30  
 fax 03 202 84 31  
 redactie.bisdome.antwerpen@kerknet.be

**Diocesane redactie Brugge**

Persdienst Bisdom Brugge  
 Heilige Geeststraat 4  
 8000 Brugge  
 tel. 050 33 59 05  
 fax 050 34 14 32  
 persdienst.bisdome.brugge@kerknet.be

**Diocesane redactie Gent**

Eveline Coppin  
 Bisdomeplein 1  
 9000 Gent  
 tel. 09 225 16 26  
 fax 09 223 39 59  
 eveline.coppin@kerknet.be

**Diocesane redactie Hasselt**

Jan Colla  
 Vrijwilligersplein 14  
 3500 Hasselt  
 tel. 011 28 84 40  
 jan.colla@kerknet.be

**Diocesane redactie Mechelen-Brussel**

Hans Medart  
 Varkensstraat 6  
 2800 Mechelen  
 tel. 015 29 84 17  
 hans.medart@kerknet.be

**VORMGEVING**

**Grafisch ontwerp**  
 Catapult, Antwerpen  
**Lay-out & Zetwerk**  
 Patrick Claessens

**PUBLICITEIT**

Trevi Plus  
 Leopold II laan 53  
 1080 Brussel  
 tel. 02 428 21 03  
 fax 02 428 37 55  
 katrien.lannoo@trevipius.be  
 www.trevipius.be

**DIENST PAROCHEBLADEN**

tel. 03 210 08 30 - fax 03 210 08 36

**ABONNEMENTEN**

Abonnementen en adreswijzigingen uitsluitend via de parochie

**DRUKKERIJ**

NV Halewijn

© copyright  
 Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

COLUMN

Bert CLAERHOUT



Jongeren geloven nog, maar anders dan vroeger

„Geloven jongeren nog in God? En wat betekent de Kerk voor hen? Diverse auteurs – van theologen tot jongerenpastores – bogen zich daar de afgelopen decennia over. Dat leverde vaak fraaie analyses op, maar de kloof tussen de jongeren en de Kerk werd er niet minder breed op. Doordat de tijdgeest bovendien almaar sneller evolueerde, werden dat soort studies ook sneller irrelevant.

In *De Madridgeneratie. Waar zijn ze in godsnaam mee bezig?* (Halewijn & IJD, 192 bladzijden, 28 euro, zie ook bladzijde 12) schetsen Hilde Ingels, lector aan de Gentse Arteveldehogeschool, en Pieter Nolf, de directeur van IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen, de jongste stand van zaken. Hun boek bundelt een onderzoek naar geloof en engagement bij deelnemers aan de Wereldjongerendagen (WJD) en een uiteenzetting over mogelijke wegen om als Kerk met jongeren om te gaan. Tussendoor krijgt de lezer getuigenissen van jongeren die vrijuit over hun geloof vertellen. Dat alles is geïllustreerd met prachtige foto's van de WJD van vorig jaar in Madrid.

De focus op de WJD is niet toevallig. Wie het over jongerenpastoraal in Vlaanderen heeft, kan bezwaarlijk naast de inspirerende en dynamische kracht van die bijeenkomsten – ook al waarschuwt een van de jongeren terecht dat de WJD op zich de Kerk niet kunnen redden. Vanwaar het succes van de WJD? Op de vraag wat jongeren motiveerde om naar Madrid te trekken, luidden de meest voorkomende antwoorden: wereldwijde vriendschappen, amusement en het gevoel je geloof met velen te kunnen delen.

Daarmee lijkt het profiel van deze jongeren sterk op dat van hun leeftijdgenoten. Ze zijn allesbehalve wereldvreemd, willen van het leven genieten en zijn op zoek naar zichzelf. In die zoektocht laten ze zich evenwel door het geloof aanspreken, ook al is het voor sommigen nog lang niet duidelijk wat God in hun leven kan betekenen. En de Kerk? Die mag voor hen best wat vooruitstrevender en positiever zijn.

Het onderzoek leert alvast dat de WJD een uitstekend kader bieden om die levenskeuze aan te scherpen. Tachtig procent van de ondervraagde jongeren vond Madrid een zeer positieve ervaring en ruim de helft bevestigde dat het geloof daarna een bewustere keuze is geworden die leidt tot een intenser engagement. Samengevat: de WJD bewerkstelligen meer enthousiasme, zelfvertrouwen en betrokkenheid, alsook een grotere openheid voor gebed en spiritualiteit.

Een panel van deskundigen bevestigt de consensus over het belang van de WJD voor de Vlaamse Kerk. „Ze kunnen een nieuw elan geven aan een vergrijsde Kerk en mensen helpen om het belang van de lokale context te relativeren”, luidt het. Belangrijk daartoe is dat jongeren na de WJD kansen krijgen om hun plek in onze gemeenschap te vinden. De ervaring leert dat dit niet altijd vanzelfsprekend is. Jongeren vragen dan ook meer inspraak en betrokkenheid. Goed werkende IJD-groepen kunnen hen daarbij helpen.

Volgens Pieter Nolf is het voor veel jongeren geen probleem zich tot een instituut te bekennen waarmee ze niet alle principes delen.

Openheid en authenticiteit zijn de troeven bij uitstek waarmee je de Madridgeneratie bekoort. IJD-activiteiten, Taizévieringen, jongerenpelgrimages en abdiweekends zijn niet voor niets in trek. „Ze vormen als het ware een nomadische gemeenschap van jonge christenen, die door de woestijn van eertijds katholiek Vlaanderen op zoek gaan naar kerkelijk leven om er zich te laven aan de Bron”, schrijft Nolf.

*De Madridgeneratie* leert dat hedendaagse jongeren niet minder ontvankelijk zijn voor geloof en zingeving dan hun voorgangers. Wel kregen ze dat geloof niet meer met de paplepel mee en vaak ook niet meer vanuit het gezin, de school of de jeugdbeweging. Vaak is het een zoektocht die ze met vrienden delen. Beleving en engagement winnen het daarbij van rigide overdracht en zekerheden. Het is aan de kerkleiders om hen nu verder te helpen zodat ze als jonge christenen gewapend zijn om hun verantwoordelijkheid in de maatschappij op te nemen.„

LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: **KERK & leven**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of [lezersbrieven@kerknet.be](mailto:lezersbrieven@kerknet.be)

**Barmhartigheid**

**KERK & leven**, 12 SEPTEMBER 2012

In uw bijdrage *Verenigd door barmhartigheid* las ik de zin: „Jezus maakte steeds een onderscheid tussen de zonde en de zondaar. Hij veroordeelde niemand.” Voor de zusters van Malonne was dit een goede reden om Michelle Martin een tweede kans te geven en haar op te nemen in hun klooster. Wij weten dat ze reeds aan haar derde kans toe is, maar dit terzijde.

Jezus veroordeelde inderdaad geen prostituees en evenmin de Samaritaanse vrouw. Trouwens, haar enige 'zonde' was dat ze Samaritaans was. Diezelfde Jezus, die zelfs zijn beulen vergiffenis schonk toen Hij aan het kruis werd genageld, had echter geen woord van vergeving over voor wie aan kinderen raakte.

Hadden de zusters van Malonne de Bijbel gelezen, dan zouden ze bij Matteüs (18, 1-19) met volgende waarschuwing zijn geconfronteerd: „Wie één van deze kleinen die op mij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in volle zee worden gegooid.”

**William VAN HEMELRIJCK, Wolvertem**

**Terug naar de brandstapel?**

**KERK & leven**, 5 SEPTEMBER 2012

Wat willen we eigenlijk? De verworvenheden van het humane leven dat we nu kennen of de barre tijden van vroeger? Het zielige geval van het psychopatenpaar-Dutroux confronteert ons met

een keuze die we toch niet hebben. Michelle Martin, Dutroux' ex-vrouw en medeplichtige, heeft ervoor gekozen zich op te sluiten in een slotklooster, waarin een afnemend aantal vrome vrouwen zich aan gebed en vrome werken wijden.

Misschien is Michelle Martin allereerst een willoze vrouw die in de ban van haar man is geraakt. Hoe dan ook, ze heeft de zegen gekregen van enkelen die het voor het zeggen hebben, de complexe dossiers kennen en dus met veel meer kennis van zaken kunnen handelen dan Jan-met-de-pet. Velen van ons nemen daar vrede mee, maar anderen steigeren en eisen dat Michelle Martin haar volledige straf uitzit in de gevangenis – feitelijk een onzinnig oord, waarmee de maatschappij zich wreekt voor gepleegde wandaden. Is een psychopaat dan geen zieke en moet die, als hij een gevaar is voor de maatschappij, niet ergens in verzekerde bewaring worden opgesloten, waar hij kan worden verzorgd? Is het niet de hoogste tijd om wat gevangenen om te bouwen tot daarvoor geschikte huizen van bewaring, in plaats van er steeds meer bij te bouwen? Of moeten we terug naar het duistere verleden, toen echte of vermeende misdadigers hun leven lieten op het rad of aan de galg? Of, wat nog gruwelijker is, toen ze op de brandstapel een voorproefje kregen van de hel waarmee ook de zich barmhartig noemende Kerk zich placht te ontdoen van ketters en zogeheten heksten.

**Pieter-Antoon D'HAESE, Stekene**

**Verkeerde interpretaties**

**KERK & leven**, 12 SEPTEMBER 2012

In zijn lezersbrief *Geloven is een werkwoord* wijst lezer Wouter Van der Spiegel op positieve levenshoudingen zoals het delen en het niet egoïstisch zijn. Vergeet hij echter niet – opzettelijk, zoals de godsdienstwetenschappers het leren – dat er bij de broodvermenigvuldiging haast niets stoffelijks te verdelen viel. Er was wel een aanzienlijk overschot. Het verhaal gaat duidelijk over de uitzonderlijke bovennatuurlijke kracht van Christus.

De aangehaalde interpretatie kan mooi lijken, maar is eigenlijk een uiting van ongelof. De laatste veertig jaar waren zulke misleidende interpretaties bij het godsdienstonderwijs schering en inslag. De grote geloofsafval wijst duidelijk op een verkeerde benadering. Steunen op menselijk inzicht en kracht alleen is fataal. Christus zegt: „Zonder Mij kunt ge niets.”

**Gerard HERMANS, Langdorp**

**Lezersbrieven**

**KERK & leven**, 19 SEPTEMBER 2012

In de rubriek *Lezersbrieven* van 19 september publiceert u, naast een pertinente reactie over barmhartig zijn, ook een haatbrief over Michelle Martin. Die hoort daar niet thuis.

De lezersbrief *Ramadan* hekelt dan weer terecht het vleien van de islam, iets wat ik al sinds jaren opmerk in uw blad.

**Werner VYNCKE, Leuven**

**Korea**

**KERK & leven**, 12 SEPTEMBER 2012

Heel veel dank voor uw artikel *Korea, de vergeten oorlog*. Fijn dat **KERK & leven** aandacht besteedde aan onze Koreagangers. Ook wij hebben in die oorlog in dat verre land een broer verloren die als vermist werd ingeschreven. Nergens en bij niemand konden wij terecht. Wij houden hem echter warm onder ons. Het deed ons echt goed uw bijdrage te kunnen lezen.

**R. VANDENBOSSCHE, Beveren**

**Energiek debat**

**KERK & leven**, 12 SEPTEMBER 2012

In *Energiek debat gezocht* gaat Jozefien Van Huffel in op de problematiek van de kernenergie en wordt de vraag naar de stroomvoorziening aangeraakt. Her en der worden er momenteel oplossingen voor de problemen met de stroomvoorziening voorgesteld. Zo wordt er onder meer gedacht aan besparingen bij het strijken, stofzuigen, enzovoorts.

Een betere oplossing is misschien alle voetbalwedstrijden op zaterdag- en/of zondagmiddag te laten plaatsvinden. Dat zou pas een goede besparing zijn! Vele jaren terug werd er toch ook alleen maar op zondagmiddag gespeeld? Stadionverlichting was er toen immers niet.

**J. VERHASSELT, Mechelen**

