

EVANGELIE

Een man vraagt Jezus wat hij moet doen om goed en eeuwig te leven. „Je kent toch de tien geboden die God aan Mozes gaf?“, zegt Jezus. „Die heb ik al altijd onderhouden“, zegt de man. Jezus: „Ga dan naar huis en verkoop al wat je bezit, geef het geld aan de armen en kom dan terug om Mij te volgen.“ De man wordt somber en druipt af. „Wat is het moeilijk voor de rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan“, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. „Maar wie kan er dan nog gered worden?“, vragen ze zich af. „Met de hulp van God is alles mogelijk. Wie zijn familie en vrienden heeft achtergelaten om mij te volgen, zal het honderdvoudige ontvangen.“

Naar Marcus 10, 17-30

WIE RIJKDOM DEELT, DEELT ZIJN HART

De jonge man doet zijn best om goed te zijn maar voelt dat hij iets mist. Als Jezus over zijn geld en bezittingen begint, schrikt hij. Moet hij zomaar alles verkopen, en zelfs weggeven? Wie veel heeft, is vaak bang om het te verliezen. Geldzorgen kunnen mensen eenzaam en rusteloos maken. Daarom, zegt Jezus, kun je beter delen. God dienen is meer dan een stel regels volgen. Pas als je opgeeft waar je aan gehecht bent, kun je je echt aan de Liefde hechten.

DRUK JIJ MEE EEN STEMPEL ?

Zag jij ze ook? Die houten aanplakborden met foto's in de straten en de tuinen van je gemeente? Zondag zijn het verkiezingen. Gelukkig moet jij nog niet wakker liggen van de politiek. Toch is het belangrijk dat de burgemeester in jouw dorp of stad rekening houdt met de jeugd. 'Druk je stempel op de toekomst' luidt de slogan van de Vlaamse provincies. En die toekomst, daar maak ook jij deel van uit!

„Een burgemeester is nodig“, vindt Yasha. „Er moet iemand zijn die de beslissingen neemt.“ We ontmoeten negen vijfdeklassers in hun school Onze-Lieve-Vrouw van Gaverland in Melsele. Vandaag vormen ze voor heel even een kinderraad. Ze kiezen rake uitspraken uit en praten erop los. „Ik vind dat kinderen best lawaai mogen maken, zolang het maar buiten is“, zegt Margaux. De anderen gaan akkoord. „Schreeuwen of gillen kan niet“, vult Charlotte aan. Of er daarvoor geen speelpleinen zijn? Aäron: „Lachen en bijpraten met je vrienden, dat moet ook op straat kunnen.“ „Bovendien zijn die speelpleinen vaak gemaakt voor kleine kinderen“, zegt Senne. „Een klimtoren of basketbalring in de buurt, dat zou tof zijn.“

Wat denken jullie van meer autoloze dagen? „Leuk“, zegt Aäron, „dan kunnen we op straat spelen. Op zo'n dag

krijgen mama en papa toffe ideeën, zoals een fietstocht of een picknick.“ De fiets of de auto? „Mama is vaak bang als ik met de fiets op weg ben“, zegt Kaat. Charlotte meent dat vrachtwagens op de weg een gevaar zijn voor fietsers. Goede fietspaden zijn belangrijk, klinkt het. „Bovendien is fietsen gezond en beter voor het milieu“, besluit Senne.

Ook kernenergie en windmolens komen ter sprake. „Er moeten minder fabrieken komen, want door hun vervuiling smelten de polen“, weet Vince. „Toch zijn ze nodig, Vince, anders zouden wij op school geen tablets hebben“, antwoordt Aäron. De oplossing? „Natuurcompensatiegebieden“, klinkt het in koor. „Dat betekent aanplanten van groen waar bomen werden geveld voor gebouwen“, legt Silke uit.

De auto willen de kinderen liever niet missen. „We wonen niet allemaal dicht bij school, en broer en zus zijn nog te klein om te fietsen“, zegt Amber. Voor hun hobby's nemen de kinderen wel vaak de fiets. Een fietshelm en fluo-hesje mogen best verplicht worden, vinden ze.

Ook al hebben kinderen geen stemrecht, op school kunnen ze alvast hun stem laten gelden. Er is de leerlingenraad. „Net zoals bij echte verkiezingen, moeten we bewijzen dat we het waard zijn om in de leerlingenraad te zeten“, lacht Aäron.

En wat met stemrecht in de gemeente? Ook daar staat iedereen achter. „Dan wel op kindermaat“, zegt Yasha. „Maar we brengen zo ook onze stem uit hoor: we hebben enthousiast meegezongen voor Sing for the climat.“

Martine CROONEN



Kinderburgemeester Melanie. © Stad Mechelen

DE KINDERBURGEMEESTER

„Ik werd verkozen tot kinderburchemeester van Mechelen toen ik in het vijfde leerjaar zat“, vertelt Melanie. „Op school vroegen ze wie er in de Kinderraad wilde zetelen. Wie de mooiste ideeëncollage maakte, werd burgemeester. Ik knipte, plakte en verzamelde ideeën, en ik won! Grote dingen zijn er niet veranderd, maar we hebben wel veel gepraat over thema's die we belangrijk vonden.“ Zo kreeg het Tivolipark een eigen mascotte, die de kinderen respect voor het milieu bijbrengt. Voor Music for Life bakte de Kinderraad drollencakes. Later zelf burgemeester worden? „Nee, dank je, politiek is niets voor mij. Als burgemeester moet je voortdurend keuzes maken en dat kan ik niet. 😊 Gelukkig ben ik nog te jong om straks naar de stembus te trekken.“

EEN LEUK ANIMATIEFILMPJE OVER DE VERKIEZINGEN VOOR DE PROVINCIE STAAT OP WWW.OOST-VLAANDEREN.BE.



Wij stemmen voor meer bossen en speelpleinen, en tijd om er te spelen. © MC

WENS

Zijn volgende vragen 'waar' of 'niet waar'? Markeer de woorden of woorddelen die er onder staan. Met die woorden en woorddelen kun je een wens formuleren.

Stef DESODT

1. België telt tien provincies.

2. Zaterdag 13 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

3. De stemming is in ons land niet verplicht.

4. Om de zes jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

5. Je mag pas stemmen als je 21 jaar oud bent.

6. Er bestaan ook kinderburchemeesters.

WAAR

NIET WAAR

MEER

STADHUIS

BUREAU

PLEI-

BURGE-

NOG

NEN

KIE-

MEES

SPEEL

GRAAG

TER