

Traditionalisten weigeren koppig verworvenheden Tweede Vaticaans Concilie te erkennen

Kraantjeswater na de mis

Scheppingszondag op 2 september doet stilstaan bij water

- ▶ Wereldwijd krijgt de schepping in september een plek in de liturgie
- ▶ *Water. Een recht of een gevecht?* is het thema in Vlaanderen dit jaar
- ▶ Ecokerk nodigt ons uit om waterpretpark Hidrodoe te bezoeken, zelf een activiteit te organiseren of gewoon eens kraantjeswater te schenken

Jozefien VAN HUFFEL

„Keerde Jezus vandaag naar Kana zou terug, we zouden Hem vragen of Hij wijn in water kan veranderen.” Met die uitspraak wees de Israëliische politicus Wadih Awawde ooit op het belang van water in de eenentwintigste eeuw. Het wereldwijde verbruik verdubbelt elke twintig jaar, terwijl meer dan een miljard mensen geen toegang hebben tot drinkwater en schaarste op talloze plekken leidt tot conflicten.

Water wordt, kortom, almaar duidelijker het kostbaarste element in de schepping. Op 2 september staan heel wat Vlaamse parochies daarbij stil naar aanleiding van Scheppingszondag.

„Meestal staat in de liturgie de mens centraal”, zegt Sophie Van Onckelen van Ecokerk. „Het is goed dat we een keer per jaar onze blik uitdrukkelijk verbreden naar onze omgeving.” Bovendien hebben mensen vaak vooral aandacht voor de praktische kant van ecologie. „Iedereen weet dat een douche minder water verbruikt dan een bad, maar we staan zelden stil bij de spirituele aspecten van ecologisch denken en handelen.”

In Vlaanderen is Scheppingszondag nog een traditie in de maak, maar de dag kadert in een brede oecumenische beweging. Van Onckelen: „In 1989 beslisten afgevaardigden van meerdere Europese Kerken om de periode tussen 1 september en 4 oktober, de naamdag van Franciscus van Assisi, uit te roepen tot een tijd van extra zorg en gebed voor de



Stromend water, vanzelfsprekend? Vorig jaar werd bij zo'n vijfduizend Belgische gezinnen de watertoevoer afgesloten. © Comedy Nose

schepping. Bij ons voeren we dit jaar voor de tweede keer campagne voor Scheppingszondag.”

Parochies kunnen bij Ecokerk terecht voor vieringssuggesties en voor een selectie van Bijbeltek-

„Iedereen weet dat een douche minder verbruikt dan een bad, maar staan we ook stil bij de spirituele kant van ecologie?”

sten, gebeden en gedichten over water. „Water is een belangrijk symbool in het christendom en in andere religies. Het is iets dat ons allemaal verbindt”, zegt Van Onckelen. „Tegelijk is het een thema dat mensen kan aanzetten tot actie. Het ligt op het kruispunt van doen en verdiepen.”

Het thema *Water. Een recht of een gevecht?* verwijst niet enkel naar de wereldwijde waterproblematiek, maar ook naar de binnenlandse actualiteit. „Vorig jaar raakten niet minder dan vijfduizend Belgische gezinnen afgesloten van leidingwater omdat ze hun rekening niet konden betalen”, zegt Van Onckelen. Dat is zes keer meer dan in 2009.

Samen met Welzijnszorg en het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen lanceerde Ecokerk dan ook de petitie *Schol, Joke*, gericht aan Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). De organisaties vragen om water als mensenrecht te verankeren in de wet en om aldus erover te waken dat het geen handelswaar wordt. Van Onckelen: „Ecologische en sociale rechtvaardigheid moeten altijd hand in hand gaan.”

Op Scheppingszondag blaast Ecokerk verzamelen in het waterpretpark Hidrodoe in Herentals. Bezoekers krijgen die dag niet enkel korting in het park (zie bon op bladzijde 14), waar hen een ontdekkingstocht over water staat te wachten, ze kunnen er ook presentaties bijwonen over de spirituele betekenis van water en over ecospiritualiteit in het algemeen. Ook in de parochiekerk is het echter eenvoudig om deel te nemen aan Scheppingszondag. Ecokerk roept op om na de eucharistie of tijdens of na een activiteit eens kraantjeswater te schenken in plaats van flessenwater.

Belgen zijn de vierde grootste flessenwaterdrinkers ter wereld, na Italië, Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten. Een Belg drinkt gemiddeld 148 liter flessenwater per jaar, terwijl de kwaliteit zeker niet beter is dan dat

van leidingwater en de kostprijs tot tienduizend keer hoger ligt.

Bovendien is het bottelen van water slecht voor het milieu. Om de flessen te maken en te transporteren, verbruiken we erg veel energie en grondstoffen. Van Onckelen: „Er is eigenlijk geen reden om niet voor kraanwater te kiezen. Het is lekker, geeft geen verpakkingsafval en is goedkoper en dus socialer.” Drinkt u op Scheppingszondag ook een glas?

Wie op zondag 2 september met Ecokerk waterpretpark Hidrodoe in Herentals (Haanheuvel 7) wil bezoeken, krijgt met de bon op bladzijde 14 een korting van 1,50 euro. De petitie *Schol, Joke* vindt u op www.petities24.be/schol_joke. Voor meer info, ook over de materialen voor Scheppingszondag, kunt u terecht op 02 502 75 28, ecokerk@netrv.be of www.ecokerk.be.