

## Het heiligenboek

### Heiligen aan het woord (8). Ignatius van Antiochië *Tom Zwaenepoel*

Ignatius is van 70 tot 107 bisschop in Antiochië. In zijn tijd behoort die stad, samen met Rome en Alexandrië, tot de drie grote metropolen van het Romeinse Rijk. Nadat Ignatius veroordeeld wordt *ad bestias* in het Colosseum ('voor de wilde dieren' geworpen worden), onderneemt hij een lange gevangenisreis naar Rome. Tijdens die tocht dicteert hij zeven brieven aan de verspreide christelijke gemeenten in Klein-Azië en Italië. De christenen die meereizen op het schip pennen de brieven neer in zijn plaats, omdat hij vanwege zijn boeien niet kan schrijven. In die brieven wordt duidelijk hoe groot zijn liefde voor Jezus en zijn verlangen naar het aankondigde martelaarschap is. In navolging van zijn „grote leraar” wil hij zijn leven geven voor de anderen.

In het hart van iedere mens bestaat een verlangen naar God, dat weliswaar niet altijd bewust en duidelijk, maar toch diep is. Een dergelijk verlangen houdt in dat je woorden overeenkomen met je daden. Niet de uiterlijke schijn van de oppervlakkige schoonheid overwint, wel de eenvoud van het echte zijn. In zijn Brief aan de Efeziërs formuleert Ignatius van Antiochië dit ideaal als volgt: „Het is beter te zwijgen en te zijn dan te spreken en te schijnen.” Bijgevolg

is het niet belangrijk wat anderen over je denken, zeggen, schrijven. Van belang is vooral dat men zelf tevreden is over zijn eigen leven, dat de eigen daden een volmaakt en tevreden gevoel geven.

Een 'leven in volheid' is pas mogelijk als er plaats wordt gemaakt voor liefde. Dit thema is de rode draad doorheen de teksten van Ignatius. Zo schrijft hij in zijn Brief aan de Efeziërs: „Wie in de liefde leeft, haat niet. De boom herken je aan zijn vruchten.” In zijn Brief aan de Tralliërs roept hij op: „Heb elkaar lief met ongedeeld hart.” De liefde is ook de belangrijkste steunpilaar van de rooms-katholieke leer: God is Liefde. Daarom pleit Ignatius in zijn emotionele brieven voor de eenheid van God, Christus, de Kerk en de gelovigen. Als eerste schrijft hij aan de Kerk het adjectief 'katholiek' toe, wat 'universeel' betekent.

De 'heilige brieven' van Ignatius van Antiochië behoren tot het kostbaarste erfdeel uit de tijd van de jonge Kerk. Ze bevatten heel wat nuttige informatie over liturgische en kerkelijke aspecten. Brieven kunnen troosten en ondersteunen. Ze geven de lezer te kennen dat de schrijver solidair is, dat hij het heel goed met de andere meent. Ignatius probeert zich in te leven in de gedachten en gevoelens van de geadresseerde,

een individu of een groep. Het geschreven woord heeft als voordeel dat men af en toe kan teruggrijpen naar wat men gelezen heeft. Het ligt vast voor het leven, voor de eeuwigheid. Brieven blijven mensen inspireren op hun levensweg, ook in de eenentwintigste eeuw.

In een brief aan Polycarpus, de bisschop van Smyrna (het huidige Izmir in West-Turkije), schrijft Ignatius: „Zoals de stuurmannen na stormachtige winden en door winterstormen beproefd naar een haven verlangen, zo verlangt het huidige tijdstip van jou God te bereiken. Wees nuchter, wees een held van God!” Polycarpus staat in verbinding met Ignatius, met wie hij niet alleen briefwisseling houdt, maar ook samenkomt. Als Polycarpus weigert zijn geloof af te zweren, wordt hij gevangengenomen en tot de vuurdood veroordeeld. Omdat het vuur hem niet verwondt, wordt hij door een dolkstoot gedood.

Zijn streefdoel bestaat erin de jonge gemeenschap samen te houden en te verenigen, ook al zijn er verschillende aftastende en uit elkaar strevende tendensen. Hij moedigt zijn gemeenschap aan om aan het geloof vast te houden, ook voor de prijs van het martelaarschap. Zijn provocerende boodschap bestaat uit een

positief 'neen'. Dit uit zich in de navolging van Christus, een christelijke levenswandel en concrete hulp aan de armen. Zijn levensdoel omschrijft hij in zijn Brief aan de Filippenzen: „Oordeel niet zodat ook jullie niet beoordeeld worden. Vergeef en ook jullie zal vergeven worden. Wees barmhartig zodat men zich ook over jullie ontfermt. Met de maat waarmee jullie meten, zal men jullie meten.” Brieven kunnen inspireren en mensen samenbrengen op een intense en waardevolle wijze. Dit illustreren Ignatius en Polycarpus op grootse wijze.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

## Omroep

**18 augustus, 14 uur**, Canvas. *Japanese Story*, veelvuldig bekroond Australische drama uit 2003 over een geoloog die een Japanse zakenman in de woestijn rondleidt.

**18 augustus, 20.10 uur**, Canvas. In *Vranckx* de documentaire *Taxi Brousse* over hoe de Malagassische overheid bewust wegen en bruggen niet herstelt om de zwarte handel in tropisch hout te belemmeren en hoe alle bewoners van Madagaskar daarvan de dupe zijn.

**21 augustus, 20.55 uur**, VRT één. In *Koppen XL* het hartverscheurende *Tobias en de clown*, een reportage over de bijzondere vriendschap tussen een jonge Deense kankerpatiënt en Agnus, de cliniclown.

**21 augustus, 21.20 uur**, Canvas. *The Children Who Fought Hitler*, fascinerende documentaire over kinderen van de Britse 'kolonie' in Ieper, wier ouders vaak in opdracht van de Britse overheid de Britse begraafplaatsen van 1914-1918 in de Westhoek hielpen onderhouden, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet gingen.

## De vrome kudde

### Mayday *Ingezonden door Urbain Vrijdaghs*

Tijdens een vlucht in een sportvliegtuigje wordt de piloot onwel. De passagier, een jonge vrouw, is begrijpelijker wijze in paniek en roept zenuwachtig langs de boordradio:

– Mayday, mayday! De piloot is buiten bewustzijn. Ik krijg hem niet wakker en ik kan niet vliegen... Help!

Ze hoort een rustige stem die zegt:

– Hier de controletoren. Ik ontvang u luid en duidelijk en zal u langs deze radioverbinding instructies geven. Blijf gewoon kalm en alles komt in orde. Geef me uw hoogte en positie alstublieft.

Opgelucht zegt ze in de micro:

– Ik ben één meter zeventig en zit in de stoel vooraan rechts.

Lange stilte. Dan zegt de controletoren traag:

– Oké. Herhaal dan nu na mij: Onze Vader, die in de hemelen zijt...

### Liefde is *Ingezonden door Jan Umans*

Steevast handje in handje lopen. Moest ik haar loslaten, dan gaat ze steevast winkelen...

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

zangstem	↓	klompje planten	↓	gil	↓	et cetera	↓	zuurdeeg	↓
staatsvorm		tegenwoordig				grondstelling		Europeaan	
→		↓				↓		↓	
zandheuvel	→		1	uitspatting	→		3		
projectiel			struikachtig plantje	hogesnelheidsstrein					
→			↓	↓	4		zangnoot	→	
			straatsteen				vaartuig		
turntoestel	→		↓				↓	plaats in Italië	
treksluiting		vochtig sneeuw hut	7	sporenplant	→			droogplaats	
→		↓		zelfkant					
				volk	→			2	↓
gebaar	→								
winters voertuig	8					golfterm	→		
→						rooms-katholiek			
				landscheiding	→				
brandstof	→		6						5
									lattenkist
									→

Tijdschriften van 'De Puzzelaar' vindt u in de perswinkel.

**DEPUZZELAAR**

© De Puzzelaar

Oplossing van de puzzel van vorige week: **KOOKPUNT**

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---