

EVANGELIE

Nadat de apostelen twee aan twee op pad waren geweest, keerden ze terug naar Jezus. Ze vertelden Hem alles wat ze gedaan hadden. „Ga nu maar mee naar een rustige plaats”, zei Jezus, „en rust wat uit”. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, maar de mensen hadden dit gehoord en haastten zich naar dezelfde plek. Toen Jezus met zijn apostelen uit de boot stapte en de menigte zag, kreeg Hij medelijden. Want het waren net schapen zonder herder. En Hij begon hen te onderwijzen.

Naar Marcus 6, 30-34

SCHAPEN ZOEKEN EEN HERDER

Jezus **hield** van de mensen. Hij noemt hen ‘**schapen zonder herder**’ omdat ze niet weten **waarheen** met hun leven. Maar Jezus is er voor **hen**. Ook al is Hij **moe**, bij Hem vinden ze altijd **geborgenheid** en goede **raad**. Ook vandaag zijn we bij Jezus **welkom**, met onze vreugde en onze **zorgen**. Hij deelt zijn brood, zijn **vrede** en zijn vriendschap met ons.

Sommige mensen **doen** zoals Jezus en **weten** wat ons echt **gelukkig** maakt. Ken jij zo'n goede **herders**? Zoek ze niet te ver. Ouders, leerkrachten of **leid(st)ers**, ze zijn er voor jou en kunnen je iets doen **begrijpen** van Gods droom voor de wereld.

GETALLENZIN

Vind je de gevraagde woorden, dan kun je meteen de getalenzin ontcijferen.

moeder van Jezus

8 1 11 5 1

dit dier staat symbool voor de evangelist Marcus

7 3 3 13 15

... de Doper

6 10 4 1 9 9 3 12

God, de ...

14 1 2 3 11

Bijbelse figuur die de tien geboden van God ontving

8 10 16 3 12

6 3 16 13 12 15 5 7 3 3 9 4 3 11 2 3 11 16 5 6 9
14 10 10 11 1 7 7 3 8 3 9 12 3 9

Stef DESODT



Iedere dag trekt Leen met haar drie honden en 150 schapen de natuur in. © Martine Croonen

HERDEREN NOOIT ZOU IK HET NOG KUNNEN MISSSEN

Ooit al een echte schaapherder ontmoet? OP•TOCHT ging op stap met herder **Leen** (26). Herderen is haar job. Iedere dag leidt ze een kudde schapen langs de bermen van het Drongengobos in het Meetjesland.

Mimi, Yemsi en Kira springen uit de jeep en kwispelen met hun staart. De honden zijn klaar voor hun dagtaak. „Ik heb ze zelf opgeleid”, vertelt Leen. „Mimi komt uit het asiel en Yemsi is nog jong. Maar ze doen hun werk prima.”

In de weide verderop wachten 150 hongerige schapen. Leen: „Hier breng ik hen 's avonds naartoe. Het gras is kort, zodat ze 's nachts niet te veel eten. Zo kunnen ze overdag flink grazen.” De schapen maken dat het bos gezond blijft en de heide kan groeien. „Brandnetels, distels en verdorde bladeren, ze zijn als snoepjes voor deze viervoeters. Bovendien zorgen ze met hun mest en wollige vacht voor de verspreiding van zaden”, legt Leen uit.

De honden drijven de kudde de weide uit. Ik ga aan de kant. Een foute keuze, zo blijkt. De gras-kant staat vol sappig groen. „Uit de weg!”, hoor ik de schapen denken. Eén krachtige beweging van Mimi en de kudde troept weer samen. Oef.

We trekken het bos in, op weg naar meer lekkers. Herder worden, was een droom voor Leen. „Toen ik klein was, vond je me altijd in het bos. Ik verzorgde paarden en lammetjes op de boerderij. Altijd was ik met wortel en borstel op pad. Mijn mama werd er gek van”, lacht ze.

Of herderen moeilijk is?

Leen: „Je moet natuurlijk veel van dieren houden. Maar ook plantenkennis is belangrijk. Ik zorg er voor dat de schapen niet te lang op dezelfde plek grazen en dat ze verschillende dingen eten. Ook verzorgen hoort er bij. Zie je dat schaap met die blauwe stip? Het heeft een wond aan de hoef. Zo weet ik dat het dier extra zorg nodig heeft, want ik ken ze niet allemaal bij naam.”

Leen draagt een volle rugzak mee: een hoefschaar, markeerstift en insectenspray voor de schapen, een verrekijker en fototoestel om vlinders of vogels te spotten. „Achteruit en links”, roept Leen naar Kira, als enkele schapen de kudde verlaten. Kira holt het bos in en drijft de oien weer bij de groep. Blaffen hoeft niet. De schapen weten wie hun leider is. Hoewel ze af en toe de kleine Yemsi durven plagen.

„Hoor je dat?”, vraagt Leen. Nee, niks bijzonders. Of toch? „Dat zachte geritsel van de schapen tussen de struiken, daar word ik rustig van. Dan weet ik ook dat alles in orde is. Hoor ik gemekker, dan geraakte een schaap verstrikt in de bramen of heeft het zich verwond. Als het alleen achterblijft, wordt het bang. Gerust ben ik pas als 's avonds al de schapen veilig thuiskomen.”

Kira, Mimi en Yemsi hollen door het bos op zoek naar eekhoorns. „Die zijn straks uitgeteld”, lacht Leen. „En ik? Ik geniet na mijn herderstaak van een zalig ritje op mijn paard.”

Martine CROONEN

HERDER VOOR EEN DAG

Leen werkt voor Pro Natura vzw. Wil jij ook op stap met een herder of schapen helpen scheren? Tussen april en november kan je via Pro Natura een herderstocht boeken in het Drongengobos in het Oost-Vlaamse Ussel. Voor een groep van 15 personen betaal je 50 euro. Neem contact op met Linde Brewaeys via 09 324 32 84 of linde@pronatura.be. www.pronatura.be.