

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit Kerk & leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming
van de uitgever mogen ze op geen
enkele wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

EVEN STOP

EEN KEERPUNT

Mia BERTMANS

Stipt acht uur 's ochtends trekt hij te voet de stad in en stipt acht uur 's avonds is hij thuis. Het pensioenleventje van Edgard kent een vaste structuur. Hij is een zonderling en een eenzaat. Elke dag koopt hij een krant. „Ik wil op de hoogte zijn van het wereldgebeuren”, zegt hij stoer. En alhoewel hij mensenschuw is, ontmoet je hem vaak in cafés. Hij heeft het niet voor „opgesmukte gepoeierde dames, die elkaar beloeren”, dus kruipt hij als het even kan in een hoekje. Alleen en stil wil hij alle nieuws lezen.

O wee, wanneer kinderen zijn ritme verstoren, dan roept hij

luid: „Kunt ge nergens anders gaan, klein grut!”

Neen, lief is Edgard niet. Hij is zelfs naar het brutale toe. Op een dag komt een doofstomme de ruimte binnen en legt allerhande sleutelhangers te koop op zijn tafeltje. Met één woest gebaar veegt hij alles van tafel en schreeuwt: „Hoepel op, man!”

Edgard weet alles van de wereld, maar is wereldvreemd. Op straat spreekt een zigeuner hem aan. „Keer terug naar je land”, schreeuwt Edgard. Hij leest wel alle ellende, maar het raakt hem niet.

Na een lichte lunch trekt hij naar de boekhandel, want hij

heeft „een erotische verhouding met boeken”, beweert hij. Wat dit ook mogen wezen. Feit is, hij koopt nooit een boek en nog minder leest hij er een. Hij betast ze wel, hij bladert er behoedzaam in, hij ruikt ze met zijn spitse neus en voelt de bladen. Voldaan legt hij de boeken terug en verlaat de winkel. „Nu wordt het tijd voor *ne glazen boterham*”, stapt hij de kroeg binnen. „*Nen* donkere dubbele van 't schap.” En weer duikt hij in zijn krant.

Geheel onverwachts gebeurt er iets dat zijn dagelijkse ritme en gedrag doet kantelen. Je mag zelfs zeggen dat zich een keerpunt in zijn leven voordoet.

Die namiddag zit Edgard aan het raam in het café, zonder krant, zonder pint, hij drinkt thee. Sombert staart hij voor zich uit en wanneer ik hem vergezel, begint hij bitter te wenen. „Mijn zus is van-

nacht verongelukt. Vijftig jaar, ik kan het niet geloven. Ik zie ze zo graag, mijn jongste lievelingszus. Zij was een echte vriendin voor mij.”

Zo ken ik Edgard niet. Plotseling wordt die stoere, plumpe man een klein zieltje. Plotseling spreekt zijn gevoel met tedere woorden en klinkt zijn stem ontroerd.

„Weet je,” zegt hij met trillende lip, „wat ik onlangs las? Na iedere dood wordt het leven zachter en fijner. Haar dood zal mijn leven wijzigen, dat voel ik.”

Edgard is inderdaad geleidelijk veranderd, van onbeschofte vent is hij een attente, lieve man geworden. Iedereen mag er nu zijn, want zijn lieve zus is niet meer.

Zie ook Mia Bertmans, *De man naar mijn hart*, Halewijn, Antwerpen, 2010, 96 blz., ISBN 978 90 8528 141 2, 16 euro (www.halewijn.info).

Zondagsgebed

Bij de 3de paaszonndag Manu Verhulst

We zeggen dat God de onzichtbare is: een onzichtbaar mysterie van liefde. Onzichtbaar zijn en toch liefhebben, dat kan toch niet? Tenzij...

Ja, tenzij wij een instrument zijn in zijn dienst, een werktuig van zijn tederheid, van zijn liefde.

God, bestuur mijn handen en beweeg mijn hart en iets van uw liefde zal zichtbaar worden.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2012*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Laat het in de dagen die nu komen nog maar eens flink regenen, want anders zou het wel eens kunnen zijn dat we na volgende zondag - de feestdag van Sint-Joris - nog water met bakken uit de hemel krijgen: **VALT VOOR SINT-JORIS GEEN REGEN MEER, DAN KOMT ER NA HEM DES TE MEER.**

Sint-Joris is die volksheilige die volgens de legende een draak overwon. Dat wordt ook verteld in deze spreuk: **SINT-JORIS DIE DE DRAAK OVERWON, HOUDT MEER VAN REGEN DAN VAN ZON.**

Vandaar dus dat hij een typische regenheilige wordt genoemd.

Ook bij de druiventelers is Sint-Joris een belangrijke weerheilige. Zij menen immers dat op zijn feestdag de wijnrank nog niet mag bloeien, dat het dus voor zijn feestdag nog geen mooi weer mag zijn. En ze zeggen dat zo:

IS MET SINT-JORIS DE WIJNRANK NOG BLIND, VERHEUGT ZICH DAAROVER MAN, VROUW EN KIND.

Rond deze tijd is, zo zegt de volkskalender, de veldsla ook volgroeid. En aansluitend bij de bekende dagheilige, tevens landbouwpatroon, noemde men vroeger die veldsla dan ook het Sint-Joriskruid.

SUDOKU

	7					6	
			4	6			
2	3		7	5		1	8
		1	3		9	6	
9	6					8	4
		5	2		4	9	
6	9		8		1		7
			9		2		
	4						9

Tijdschriften van 'De Puzzelaar' vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

				8	4	5	6	
						2		
	6	7	3					1
							4	8
3		4	8		6	1		9
8	9							
2					1	4	9	
		3						
	7	1	6	4				

Tijdschriften van 'De Puzzelaar' vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar