

Parochie 1
 In de pen 6
 Spiritualiteit 8
 Klapstoel 9
 Kerk 10
 Samenleving 12
 Varia 13
 Dossier 14
 Buitenland 16
 Cultuur 17
 Het verlangen 18
 Film 19
 Op·tocht 20
 Mensen 21
 Bisdom 22
 Podium 24

Colofon

KERK & leven
 Halewijnlaan 92
 2050 Antwerpen
 www.kerknet.be

VERANTWOORDELIJKE
 UITGEVER

Filip Debruyne
 De parochie is verantwoordelijk
 voor de eigen teksten

REDACTIE

Algemene redactie
 tel. 03 210 08 40
 fax 03 210 08 49
 redactie.kerkenleven@kerknet.be

Hoofdredeur

Bert Claerhout

Eindredacteur

Peter Gordts

Redacteurs

Erik De Smet, Nicole Lehoucq,
 Ilse Van Halst, Jozefien Van Huffel
 Lieve Wouters

Redactiesecretariaat & Optocht

Martine Croonen
 secretariaat.kl@kerknet.be

Diocesane redactie Antwerpen

Persdienst Bisdom Antwerpen
 Schoenmarkt 2
 2000 Antwerpen

tel. 03 202 84 30 (van maandag tot
 woensdagmiddag)
 fax 03 202 84 31

redactie.bisdom.antwerpen@
 kerknet.be

Diocesane redactie Brugge

Persdienst Bisdom Brugge

Heilige Geeststraat 4

8000 Brugge

tel. 050 33 59 05

fax 050 34 14 32

persdienst.bisdom.brugge@
 kerknet.be

Diocesane redactie Gent

Eveline Coppin

Bisdomplein 1

9000 Gent

tel. 09 225 16 26

fax 09 223 39 59

eveline.coppin@kerknet.be

Diocesane redactie Hasselt

Persdienst Bisdom Hasselt

Vrijwilligersplein 14

3500 Hasselt

tel. 011 28 84 58

fax 011 28 84 78

persdienst@bisdomhasselt.be

Diocesane redactie Mechelen-Brussel

Pers- en informatiedienst

Wollemarkt 15

2800 Mechelen

tel. 015 21 65 01

fax 015 20 94 85

aartsbisdom@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp

Catapult, Antwerpen

Lay-out & Zetwerk

Patrick Claessens

PUBLICITEIT

Trevi Plus

Leopold II laan 53

1080 Brussel

tel. 02 428 21 03

fax 02 428 37 55

katrien.lannoo@treviplus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

tel. 03 210 08 30

fax 03 210 08 36

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
 uitsluitend via de parochie

DRUKKERIJ

NV Halewijn

tel. 03 210 08 11

fax 03 210 08 36

© copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
 uit Kerk & leven zijn auteursrechtelijk
 beschermd. Zonder toestemming van de
 uitgever mogen ze op geen enkele wijze
 worden verspreid. De uitgever is niet
 verantwoordelijk voor de inhoud van de
 advertenties. Lezersbrieven moeten naam
 en adres vermelden. De redactie behoudt
 zich het recht teksten in te korten of te
 weigeren.

COLUMN



Bert CLAERHOUT

Rouwen mag,
 maar hoelang?

„Schokkend, traumatiserend, geen woorden om uit te drukken wat we voelen. Het tragische busongeval in het Zwitserse Sierre waarbij 28 doden vielen, onder wie 22 kinderen, dompelde ons land in een diepe rouw. Het verdriet van de ouders, het intense medeleven en pakkende getuigenissen van reddingswerkers, hadden tot gevolg dat het drama in ons collectieve geheugen gegrift staat.

Opmerkelijk in het verwerkingsproces was de sterke aanwezigheid van de Kerk. De bisschoppen uitten meteen hun medeleven met de ouders, aartsbisschop André-Joseph Léonard en mgr. Patrick Hoogmartens gingen voor in de respectieve gebedswakes in Leuven en Lommel, en mgr. Leon Lemmens, de hulpbisschop van Mechelen-Brussel, vergezelde de getroffen ouders naar Zwitserland. Een sterk geëmotioneerde Dirk De Gendt, de deken van Leuven, benadrukte hoe moeilijk het is om in zulke momenten van immense triestheid te aanvaarden dat leven en dood, alfa en omega, in elkaars verlengde liggen. Daarna volgden geen grote woorden of goedkope troost, wel stilte en spontaan geuite gevoelens van onmacht en machteloosheid. Dat alles in de overtuiging dat het belangrijk was om daar, op dat moment, met anderen samen te zijn.

We kregen een Kerk te zien die dicht bij de mensen staat, en heel wat Vlaamse kerken waren opnieuw een plaats waar mensen bijeenkwamen om elkaar te steunen en – voor de gelovigen onder hen – om hun verdriet, angst en hoop aan Hem toe te vertrouwen. Dat alles had niets van doen met kerkelijk sentiment, het waren blijken van belangeloos medeleven met wie zijn verdriet en steun wou uiten.

Rituelen – ongeacht of het gaat om een gebedswake, het houden van één minuut stilte, het aansteken van kaarsen of het neerleggen van bloemen en knuffeldieren – doen op zulke momenten veel meer dan het sociale leven reguleren. Van oudsher geven ze structuur

aan ervaringen die ons verstand te boven gaan. De dood van zoveel onschuldige kinderen, op weg naar huis na wat voor sommigen misschien een van de mooiste vakanties uit hun prille leven was, valt inderdaad niet uit te leggen. In die zin zijn rituelen ‘dragers van betekenis’, zeker in een gesecculariseerde samenleving als de onze waar vele rituelen zijn verschaald of zelfs verdwenen. In crisissituaties en momenten van collectieve rouw blijkt telkens weer hoezeer we er nood aan hebben om ons verdriet en onze machteloosheid te kanaliseren, om God en elkaar te vinden – in vreugde en verdriet, leven en dood. Het is goed dat de Kerk ondanks alles een rustgevende plek blijft die zoiets mogelijk maakt.

Desondanks blijft het opmerkelijk hoe tegenstrijdig onze samenleving met rouwen omgaat. Recent onderzoek leert bijvoorbeeld dat velen zich tot Tele-Onthaal wenden om te praten over iemand die al meer dan een jaar, of langer, overleden is. Na hun gevoel kunnen ze daar nergens anders mee terecht, want bij familieleden en vrienden vonden ze alleen in het begin een luisterend oor. Na verloop van tijd werd niet eens meer gevraagd hoe het met hen ging, hoewel het verdriet er alleen maar groter op was geworden.

Dat rouwen niet te lang mag duren, blijkt ook uit de jongste aanvulling van psychiatrische ziektebeelden die volgend jaar verschijnt en waarin ook rouwen wordt opgenomen. Wat in feite een normale reactie is op een verlies, dreigt almaar meer als een stoornis te worden beschouwd die zo snel mogelijk met medicatie of psychiatrische hulp moet worden weggewerkt. Blijkbaar is onze maatschappij zo op activiteit, levenslust en vrolijkheid gericht dat tranen, weemoed en neerslachtigheid snel als storend worden ervaren. We hopen dat de rouwende ouders, familieleden en kennissen van de slachtoffers van de busramp in Sierre wél de nodige tijd krijgen om te verwerken wat hun op die noodlottige 13 maart 2012 is overkomen.„

Vacature

HALEWIJN N.V.
 zoekt dringend
 BOEKHOUDER (m/v)

Halewijn N.V., uitgeverij en drukkerij van onder andere Kerk & leven, werft voor haar financiële dienst een boekhouder aan.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Jouw takenpakket bestaat uit:

- Operationele boekhoudkundige en administratieve taken
- Leveranciersboekhouding: inboeken van de aankoopfacturen, opvolgen betalingen leveranciers, betalingen voorbereiden
- Klantenfacturatie
- Inlezen coda-bestanden en boeken financiële verrichtingen
- Maandelijkse BTW-aangifte
- Kwartaal- en jaarafsluiting voorbereiden

PROFIEL

- Je genoot een opleiding als bachelor bedrijfsmanagement/boekhouden of als graduaat boekhouden
- Je bent leergierig, collegiaal en bovendien discreet
- Je bent een goede planner en je werkt nauwkeurig
- Je bent snel beschikbaar

AANBOD

- Een gevarieerde functie
- Opleidingsmogelijkheden
- Voltijdse functie
- Aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen
- Vooruitzicht van vaste betrekking na proeftijd.

HEB JE INTERESSE?

Stuur dan vóór 13 april 2012 je sollicitatiebrief met c.v. naar: Trees Verhegge, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of via mail trees.verhegge@halex.be.

Meer info over Halewijn vind je op www.halewijn.info

LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: Kerk & leven, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Kardinaal Marx

KERK & leven, 29 FEBRUARI 2012

De apostel Paulus benadrukte sterk het belang van het geloof in Christus. Nogal wat tijdgenoten grepen dat aan om te stellen dat moraal geen belang had. We weten hoe scherp de apostel die opvatting veroordeelde. De huidige voorstanders van de ‘alleskan-en-alles-mag-opvatting’ zitten op hetzelfde verkeerde spoor als Paulus’ tijdgenoten.

Waartegen waarschuwt de Duitse kardinaal Reinhard Marx? Hij lijkt te suggereren dat de doorbraak van het nationaalsocialisme het gevolg is van de kennis van de Tien Geboden, de stabiliteit van de huwelijken en het groot aantal kerkbezoekers. Wat is de bedoeling van zo’n misleidende bewering? Is er volgens hem ook geen goed en kwaad? Past ook hij zich aan de tijdgeest aan? Wil hij het leed, de ellende en het verdriet niet zien dat de huidige mentaliteit aanricht?

Wie een klein beetje geschiedenis kent, weet dat de ongebreidelde zucht naar materiële welvaart, het ophemelen van het zelfbeschikkingsrecht van de mens en het recht van de sterkste, belangrijke kenmerken van het nationaalsocialisme waren. Het zijn ook belangrijke kenmerken van de huidige tijdgeest.

De afbraak, de verwarring, de dubbelzinnigheden zullen stoppen. Wanneer? Dat zal afhangen van de goede wil van de gelovigen, maar zeker ook van de leiders.

God heeft tijd. Eén dag is voor Hem gelijk aan duizend jaren (2 Petrus 3, 8). Onze-Lieve-Vrouw vraagt met steeds meer aandrang te bidden voor de priesters.

Gerard HERMANS, Langdorp

Godsverduistering

KERK & leven, 22 FEBRUARI 2012

Zoals Julien Mattart dat doet in de rubriek *Lezersbrieven* geven lezers van Kerk & leven hun gevoelens over de economische en financiële crisis bloot. Bij het dagelijkse doornemen van de financiële vakliteratuur vind ik dat de crisis een uiting is van een soort godsverduistering.

Herinneringen aan de *Mechelse Catechismus* uit mijn lang vervlogen kinderjaren geven me de indruk dat die vragen en antwoorden van toen nu bij consumenten en spaarders worden geïndoctrineerd. Maar dan wel met een minimale aanpassing: het woord ‘God’ wordt vervangen door ‘Financiële Markten’.

De schepping behoort blijkbaar aan krijgsheren zoals banken, traders en ratingbureaus, die er alles voor over hebben om zo veel mogelijk te krijgen van consumenten en spaarders. Onze Belgische en Europese beleidsmakers houden zich vooral bezig met louter symptoombehandeling.

Het licht van de christelijke leer kan de godsverduistering verdrijven, maar daar is dan wel begeestering voor nodig.

J. BOERJAN, Brasschaat