

EVANGELIE

Jezus zegt aan Nikodemus: „God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon gaf. Zodat iedereen die in Hem gelooft, eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon naar de wereld gezonden om de mensen te redden, niet om hen te veroordelen. Het licht is in de wereld gekomen, maar vele mensen hielden meer van de duisternis, omdat hun daden slecht waren. Wie oprecht en rechtvaardig leeft, zoekt het licht op. In alles wat hij doet, zal je zien dat God werkzaam is.”

Naar Johannes 3, 14-21
vierde zondag in de veertigdagentijd

NIET BANG ZIJN VAN HET LICHT

Nikodemus is een farizeeër die heel **geboeid** is door Jezus. Maar dat **durft** hij niet toegeven tegenover zijn **collega's**. Daarom **zoekt** hij Jezus 's nachts op in plaats van gewoon **overdag**. Jezus nodigt hem uit **zijn leven te veranderen**. Nikodemus moet niet bang zijn om te **kiezen** voor het **licht**, voor Jezus zelf dus. Soms **houden** ook wij meer van de **duisternis** dan van het licht. We blijven liever **onopvallend** in een **donker hoekje** staan in plaats van te **getuigen** van Jezus en hoe hij ons **gelukkig maakt**. Ook tot jou zegt Jezus:

„WEES NIET BANG VAN HET LICHT.”

ALLEMAAL DIERTJES

Ooit al een olifant met zwemvliezen gezien? Het kan allemaal tijdens de Jeugdboekenweek met als thema **DIEREN**. Allerlei beestige activiteiten wachten op jou. Ga eens langs bij de bib. Daar staan vast de mooiste dierenboeken in de kijker. Op de website www.jeugdboekenweek.be vind je tal van spelletjes en tips om je een hele namiddag zoet te houden. Wij trakteren jou deze week op een beestig verhaal uit het boek 'Kruip eens in mijn oortje'.



© Els van Egeraart

Dit verhaal **Klein begonnen is half gewonnen** komt uit het boek **Kruip eens in mijn oortje** van Hans Schmidt. Onder deze titel zijn twee boeken uitgegeven. Ze kosten normaal 16,50 en 18,50 euro. Omdat het Jeugdboekenweek is, willen we je graag verwennen en krijg je beide boeken in één pakket voor de totaalprijs van **15 euro**, verzending inbegrepen. Bestellen kan met de bon op bladzijde 15. Een mailtje sturen naar optocht@kerknet.be mag ook. Vergeet dan niet je postadres te vermelden.

KLEIN BEGONNEN IS HALF GEWONNEN

„Morgen geef ik een spreekbeurt over olifanten”, zei Michiel tegen zijn vader.
„En later ga ik naar Afrika om er alle olifanten te redden!”
„Nou, Afrika is wel ver”, antwoordde vader, „en alle olifanten is wel heel veel.”
„Het moet. Onze meester vertelde dat er bijna geen olifanten meer zijn. Als de stropers zo verder doen, sterft de soort uit.”
„Hoe ga je dat dan doen?” vroeg vader.
„Ik ga naar Afrika en ik word daar president. Dan laat ik het leger alle olifanten beschermen en zorg ik ervoor dat geen enkele stropers overblijft.”
„Het is een mooi plan, Michiel, maar wel een beetje groot voor een kleine Vlaming.” „Je moet er in geloven, paps. De meester zegt dat je alles kan bereiken als je er maar in gelooft.”
„Nou, je meester zal wel gelijk hebben”, zei vader, terwijl hij de broodkrumels van tafel veegde. „Maar doe me nu een plezier en breng deze kruimels naar opa. Hij zit achteraan in de tuin op zijn geliefde plekje.”
„Ik heb echt geen tijd. Straks begint de voetbaltraining. En opa heeft tijd zat. Hij zit toch maar de ganse dag op dat stoeltje. Ik weet echt niet waarom hij dat doet.”
„Wel, breng hem het mandje en vraag het hem. Misschien leer je nog iets”, zei vader.
Michiel ging de tuin in. Daar zat opa, met een verrekijker om de hals en een notaboekje op de schoot.
„Goeie middag, opa. Hier heb ik wat...”
„Ssst...” fluisterde opa. „Je moet stil zijn. Ik heb er vandaag nog maar vier geteld en dat is heel weinig, weet je.” Hij nam zijn verrekijker en tuurde in de verte.
„Wat doe je toch de ganse dag?”, vroeg Michiel.

„Wel,” zei opa en hij legde z'n verrekijker neer, „ik tel mussen. Ik wil weten hoeveel mussen er in onze tuin wonen. Kijk, vorige maand heb ik er 14 geteld. Twee maanden terug 16 en drie maanden terug 19. Dat ziet er niet goed uit. Als we zo doorgaan, zijn er binnen enkele jaren geen mussen meer en dat zou ik heel jammer vinden.”
„Nou,” zei Michiel, „het zijn toch maar mussen. Ik wil niet dat de olifanten sterven. Olifanten zijn heel belangrijke dieren en ik zal ze redden. Dat zou jij ook moeten doen, opa. In plaats van mussen tellen kan je beter brieven schrijven naar de minister van Milieu of naar de koning. We moeten de olifanten redden.”
Opa lachte en schudde zijn hoofd.
De volgende dag hield Michiel een spreekbeurt over de olifanten in Afrika. „Wat kunnen wij doen, hier en nu, om de dieren te beschermen?”, vroeg meester Herman nadien.
„Mijn vader is voorzitter van een natuurvereniging”, zei Karel. „Op dit moment tellen ze mussen.”
Michiel luisterde aandachtig en was een beetje beschaamd. Tijdens de speeltijd zei de meester hem: „Ik weet dat je opa mooi kan vertellen en dat hij veel van dieren houdt. Zeg hem dat hij samen met Karels vader over de mussen mag komen vertellen. Je mag fier zijn op jouw opa.”
Karel rende blij naar huis, haalde zijn verrekijker uit de kast en ging naast opa zitten, met een boekje en een potlood.
„Kijk daar opa, daar zit nummer vijf.”
„Welkom in de club”, lachte opa. „Ik beloof je dat ik met je mee ga, als je naar Afrika gaat. Olifanten tellen heb ik altijd al willen doen.”
Diezelfde avond telden ze nog 12 mussen.

GROM, MIAUW, KWAAK, BLAF EN NOG VEEL MEER

Omdat **dieren** het thema is van de Jeugdboekenweek, mag je op zoek gaan naar elf namen van mannetjesdieren. Je zoekt in alle richtingen. Klaar? Noteer de letters en leestekens die overblijven op een rij. Chinees? Lees dan eens van rechts naar links.

Stef DESODT

W	K	!	L	E	K	E	R
G	O	O	I	R	A	M	L
R	D	E	B	A	R	Z	R
E	A	:	R	N	E	E	E
F	R	Z	E	D	T	L	I
F	P	A	A	N	A	E	T
O	H	E	R	T	K	K	S
D	E	O	B	R	E	E	B