

Parochie 1
 In de pen 6
 Kerk en cultuur 8
 Klapstoel 9
 Kerk 10
 Buitenland 11
 Dossier 12
 Varia 14
 Op·tocht 16
 Mensen 17
 Bisdom 18
 Podium 20

Colofon

KERK & leven
 Halewijnlaan 92
 2050 Antwerpen
 www.kerkenleven.be
 Kerk & leven is een uitgave van
 Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE
 UITGEVER**

Filip Debruyne
 De parochie is verantwoordelijk
 voor de eigen teksten

REDACTIE

Algemene redactie
 tel. 03 210 08 40
 fax 03 210 08 49
 redactie.kerkenleven@kerknet.be

Hoofdredeur

Bert Claerhout

Eindredacteur

Peter Gordts

Redacteurs

Erik De Smet, Nicole Lehoucq,
 Ilse Van Halst, Jozefien Van Huffel

Lieve Wouters

Redactiesecretariaat & Optocht

Martine Croonen
 secretariaat.kl@kerknet.be

Diocesane redactie Antwerpen

Persdienst Bisdom Antwerpen
 Schoenmarkt 2
 2000 Antwerpen
 tel. 03 202 84 30 (van maandag tot
 woensdagmiddag)
 fax 03 202 84 31
 redactie.bisdom.antwerpen@kerknet.be

Diocesane redactie Brugge

Persdienst Bisdom Brugge
 Heilige Geeststraat 4
 8000 Brugge
 tel. 050 33 59 05
 fax 050 34 14 32
 persdienst.bisdom.brugge@kerknet.be

Diocesane redactie Gent

Eveline Coppin
 Bisdomplein 1
 9000 Gent
 tel. 09 225 16 26
 fax 09 223 39 59
 eveline.coppin@kerknet.be

Diocesane redactie Hasselt

Persdienst Bisdom Hasselt
 Vrijwilligersplein 14
 3500 Hasselt
 tel. 011 28 84 58
 fax 011 28 84 78
 persdienst@bisdomhasselt.be

Diocesane redactie Mechelen-Brussel

Pers- en informatiedienst
 Wollemarkt 15
 2800 Mechelen
 tel. 015 21 65 01
 fax 015 20 94 85
 aartsbisdom@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
 Catapult, Antwerpen

Lay-out & Zetwerk

Patrick Claessens

PUBLICITEIT

Trevi Plus
 Leopold II laan 53
 1080 Brussel
 tel. 02 428 21 03
 fax 02 428 37 55
 katrien.lannoo@trevipus.be
 www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

tel. 03 210 08 30 - fax 03 210 08 36

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen uitsluitend via de parochie

DRUKKERIJ

NV Halewijn

© copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit Kerk & leven zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

COLUMN



Bert CLAERHOUT

Streep onder een kwalijk verleden

Onder de titel *Verborgen verdriet. Naar een globale aanpak van seksueel misbruik in de Kerk* publiceerden de Belgische bisschoppen en hogere oversten na maandenlang stilzwijgen hun beleidsplan betreffende seksueel misbruik (zie ook „De slachtoffers gehoord” op blz. 10). De bisschoppen en oversten bekennen schuld en vragen nogmaals om vergeving voor het onrecht dat priesters, religieuzen en kerkelijke medewerkers hebben veroorzaakt. Ze geven toe dat transparantie en een krachtadig optreden veel leed had kunnen besparen. Voorts erkennen ze dat vele daders makkelijk zijn weggekomen en nooit met de gevolgen van hun daden werden geconfronteerd.

Het 56 bladzijden tellende beleidsplan benadrukt dat de Kerk voortaan alles in het werk wil stellen om de slachtoffers te helpen bij de verwerking van hun pijn en verdriet, zowel pastoraal, psychologisch als financieel. Daartoe komen er onder meer tien opvangpunten: één in elk bisdom, één voor de Nederlandstalige en één voor de Franstalige orden en congregaties. Slachtoffers van verjaarde feiten kunnen een beroep doen op een vorm van arbitrage. Die speciale procedure werd op vraag van de Bijzondere Kamercommissie voor seksueel misbruik in samenwerking met de bisschoppen en hogere oversten uitgewerkt.

Om nieuwe misbruikschandalen in de toekomst te voorkomen, zijn er evenwel nog andere maatregelen nodig. Schemerzones moeten plaatsmaken voor een open aanpak waarbij de kerkelijke overheid zelf, op aanraden van het plaatselijke opvangpunt, vermeende daders bij het gerecht bekendmaakt. Waar kinderen en/of jongeren met een kerkelijke organisatie in aanraking komen, moet alles worden ondernomen om ongeoorloofde machtsuitoefening en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Preventie wordt dan ook een absolute prioriteit bij rekrutering, vorming en begeleiding van priesters en kerkelijke medewerkers.

In tegenstelling tot het lijvig rapport van de Nederlandse commissie-Deetman kozen de Belgische bisschoppen en oversten voor een pastoraal rapport, waarvan zij hopen dat de hele geloofsgemeenschap er achter staat. Daarom werd bij het opstellen van de tekst een beroep gedaan op gerenommeerde academici. Onder hen Manu Keirse, hoogleraar verliesverwerking aan de KU Leuven, Leo Van Garsse, wetenschappelijk medewerker herstelrecht aan de Universiteit Gent, kinderpsychiater Peter Adriaenssens en Rik Torfs, hoogleraar kerkelijk recht.

Het rapport speelt sterk in op het subsidiariteitsbeginsel – dat houdt in dat zaken die door een lager echelon kunnen worden behandeld, niet door een hoger orgaan moeten worden opgenomen. Een goede werking van de plaatselijke opvangpunten wordt dan ook cruciaal. Daartoe moeten die alvast over de nodige autonomie beschikken. Een ander heikel punt is de arbitragebemiddeling. Het is overduidelijk dat de Kerk daarmee haar goodwill wil tonen tegenover de maatschappij. Sommige juristen hebben niettemin ernstige vragen bij de regeling van de Kamercommissie om verjaring te omzeilen. Ook financieel kan dat voor de Kerk een zware dobber worden.

Het gezegde ‘beter laat dan nooit’ is bij dit beleidsplan zeker op zijn plaats. In het Ten Geleide staat dat de stilte van de afgelopen maanden niets te maken had met onverschilligheid, maar alles met verbijstering over hoe het allemaal kon gebeuren. Dat doet geen afbreuk aan de opmerking van velen dat het plan veel te lang op zich liet wachten. Hoe dan ook, het eindresultaat is meer dan hoopvol en stemt tot tevredenheid, ook al geven de opstellers toe dat daarmee het laatste woord niet is gezegd. „Het aanhoren van de slachtoffers en het aanbieden van herstel is confronterend en vooral een leerproces”, schrijven ze. Pas als de voorgestelde maatregelen in de praktijk worden gebracht, kan de Kerk een streep trekken onder haar kwalijk verleden.

LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: **KERK & leven**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Schoenmaker blijft bij uw leest

KERK & leven, 11 JANUARI 2012

1. Wat betreft de uitlatingen van mgr. André-Jozef Léonard in het tv-programma *L'invité* op RTL TVI – waarin de aartsbisschop over N-VA-voorzitter Bart De Wever zei dat hij zijn

intelligentie ter beschikking heeft gesteld van een zaak die niet de goede is – vraag ik mij toch af wat mgr. Léonard bezielt. Is er niet genoeg werk aan de winkel met de problemen in de Kerk en met zaken van geloof en zeden, onderwerpen waarvoor de aartsbisschop wel bevoegd is? Moet hij dan zo nodig ruim

de helft van de Vlamingen tegen de haren in strijken door de partij, waar ze massaal voor hebben gestemd, de levieten te lezen? Weet hij niet wat onze bisschoppen destijds hebben uitgericht door priester Daens te kraken en door stemmen voor de Volksunie te verketteren? Schoenmaker, blijf bij uw leest en verschoon ons van uw stemadviezen.

Pieter-Antoon D'HAESE, Stekene

2. Bij het bezoek van mgr. Léonard aan Tienen heb ik hem herhaaldelijk tegenover anderen verdedigd. Dat zou ik nu niet meer doen. Ik ben al heel mijn leven CVP- en CD&V-gezind, maar de publieke aanval van de aartsbisschop tegen Bart De Wever vind ik schandalig.

Alle Vlamingen voelen zich nu door de aartsbisschop beledigd en aangevallen. Nochtans betalen de Vlamingen wel tachtig procent van zijn vergoedingen. Dat hij als Franstalige graag de transfers van Vlaanderen naar Wallonië wil behouden, is voor mij geen verrassing. Maar zulke uitspraken op de televisie zijn voor mij totaal onaanvaardbaar.

Ik denk dat de Kerk genoeg problemen op te lossen heeft in plaats van er nieuwe bij te creëren. Mgr. Léonard moet dan maar de aartsbisschop van Di Rupo en co zijn, maar niet meer van de Vlamingen. Het spijt me dit te moeten vaststellen, maar het is de realiteit.

Guy VANPARIJS, Tienen

3. Het interview met aartsbisschop Léonard op RTL TVI stootte me zwaar tegen de borst. Zijn – alweer – rabiante en op zijn minst kwetsende uitspraken over Bart De Wever grenzen aan wat een kerkelijk leider uitgerekend niet moet en/of mag doen.

De hamvraag die wellicht ook niet-gelovigen bezighoudt, is wellicht deze: is die man dan echt zo gefrustreerd of in zijn jeugd jaren zo getraumatiseerd geweest, dat hij die uitspraak niet kan plaatsen? Van een intelligente man (?) zou ik nochtans een andere, lees zachtere en verdraagzamer houding verwachten. In die context begrijp ik wel dat mgr. Léonard op nog minder sympathie in Vlaanderen en daarbuiten zal kunnen rekenen.

Het lijkt mij een mooie blik van progressief en kritisch denken als personen uit het klerikale milieu hun gedachten mogen spuien. Ikzelf ben er evenwel heilig van overtuigd dat je dat beter doet met fluwelen handschoenen aan en niet door een taal te gebruiken die mijns inziens getuigt van misprijzen en weinig respect voor het noorden van het land.

Een aartsbisschop is immers een herder voor alle Belgen en niet alleen voor dogmatici of aanhangers van Opus Dei. Wie wind zaait, zal storm oogsten, zou onze huidige aartsbisschop van Mechelen-Brussel toch bekend in de oren moeten klinken.

Joost Rotty, BEERT

Advertentie

www.amccentrum.be
 TRAPLIFTEN & SCOOTMOBIELN

amc
 ACTIEF MOBILITEITSCENTRUM

Tel 056/644 655
 Adres toonzaal:
 Vichtsesteenweg 22
 8570 Anzegem
 Toonzaal te bezoeken op afspraak.

Kwaliteit aan betaalbare prijzen.
 Familiebedrijf met persoonlijke en snelle service,
 24/24u, 7d/7 over gans Vlaanderen.
 Gratis offerte en advies over premies.

**ALTIJD
 MOBIE!**