

## EVANGELIE

Toen Johannes gevangen genomen was, ging Jezus in Galilea het goede nieuws verkondigen: „Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof in de Blijde Boodschap.” Aan het meer ontmoette Hij Simon en Andreas, die hun netten uitwierpen om te gaan vissen. „Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken”, zei Hij. De broers lieten hun netten achter en volgden Jezus. Iets verderop kwamen ze twee andere vissersbroers tegen. Zij waren bezig hun netten te herstellen. Toen Jezus hen riep, lieten ook zij hun boten in de steek en volgden Hem.

Naar Marcus 1, 14-20

## VISSERS VAN MENSEN WORDEN

**D**ie vissers zou ik goed kunnen gebruiken, dacht Jezus toen hij langs het water liep. „Ik zal mensenvissers van jullie maken”, zei Hij. Om op te vissen wie uitgeteld is, eenzaam, ziek of alleen gelaten. Om mensen te vissen die mee willen werken aan Gods plan voor een nieuwe wereld. Denk je dat die mensenvissers vandaag nog nodig zijn? Zeker wel. Want die nieuwe wereld, waarin alle mensen vrienden van elkaar zijn, is er nog lang niet. Zou jij een mensenvisser durven zijn?

## UITDAGING

Slaag je erin om met elke verzameling letters een woord te vormen? Met die woorden kun je vervolgens een zin samenstellen. Ga je de uitdaging aan?

Stef DESODT




---

## BETER BUITEN DAN BINNEN



Bartel Van Riet: „Als er van elke tien kijkers één zich eens gaat vuilmaken in de tuin, dan vind ik dat al fantastisch.” © Sultan Sushi.

Misschien was jij ook fan van de programma's X-Treem en Expeditie X-Treem op Ketnet? Daarin leerde Bartel Van Riet hoe je kan overleven in de natuur. „Beter buiten dan binnen”, is zijn motto. **OP·TOCHT** vroeg hem waar zijn passie voor het avontuur en de natuur vandaan komt.

**OP·TOCHT:** Ben jij echt zo avontuurlijk als op televisie?

**Bartel:** Ja, hoor. Als kind probeerde ik ook van alles uit. Ik was op school en thuis het liefst bezig met kleine avonturen en deugnietrij. Ik was ook bij de scouts. Daar moet

je met zo weinig mogelijk middelen je plan trekken. Op kamp in de Ardennen was er geen luxe en maakten we alles zelf. Dat vond ik heel leuk. Ook nu nog maak ik mijn reizen altijd avontuurlijk. Ik trok bijvoorbeeld al met een vriend naar Polen om daar in de natuur te overleven. Maar ik had nooit gedacht dat ik ooit voor de televisie op avontuur zou mogen.

**OP·TOCHT:** Wat wil je de kinderen leren met X-Treem?

**Bartel:** Ik vertel over dingen die elk kind eigenlijk in zich heeft: ravotten, je vuil maken

en zelf je plan trekken. Ik geloof zelfs dat kinderen dat nodig hebben. Helaas denk ik dat ze er nu minder mee bezig zijn dan vroeger. Ze spelen meer op de computer. Ik ben daar niet tegen, maar in een computerspel moet je je fantasie niet gebruiken om een avontuur te bedenken. Kinderen die kattenkwaad uithalen, betrappt worden en het zelf moeten rechtzetten. Dat is wat ik bedoel. Maar ik voel me bijna een oude man als ik zulke verhalen vertel, want het lijkt alsof niemand dat nog meemaakt. Dat zou toch niet mogen?

**OP·TOCHT:** Kan X-Treem daar iets aan veranderen?

**Bartel:** Ik denk wel dat X-Treem toont hoe leuk het buiten kan zijn. Als er van elke tien kijkers één zich eens gaat vuilmaken in de tuin, dan vind ik dat al fantastisch. Ik denk niet dat ouders het erg vinden dat ik dat leer aan hun kinderen. Veel papa's komen me trouwens vertellen dat ze meekijken.

**OP·TOCHT:** Jij bent eigenlijk boomchirurg. Wat is dat? Kan je daarvoor studeren?

**Bartel:** Een boomchirurg is iemand die bomen verzorgt.

Ik vind bomen fantastisch, zowel om er in te klimmen als om er naar te kijken. Een vriend vond dat ook. We waren al afgestudeerd en hadden werk, maar we zijn toen toch samen een cursus beginnen volgen. En nu hebben we een bedrijf dat De Tree Musketers heet. Samen hangen we soms hoog in de bomen!

Jozefien VAN HUFFEL

Je kunt Bartel Van Riet nog aan het werk zien in het programma Groenland op Eén, iedere zondag na het journaal van 18 uur en via [www.ketnet.be](http://www.ketnet.be).