

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming
van de uitgever mogen ze op geen
enkele wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

EVEN STOP

HEEL LEVENDIG

Mia BERTMANS

Begrijpt de menigte Jezus wel? Begrijpt ze zijn boodschap over het hemelse Koninkrijk? Of verwacht ze veeleer dat Hij met een nieuw rijk hun nationale redder wordt? Iemand die hen zal bevrijden van de bezetting en ondragelijke lasten. Nee, het Rijk Gods door Jezus verkondigd, is niet altijd duidelijk voor de mensen.

En toch. Hoe verlangt Hij ernaar dat iedereen God, zijn Vader, nabij voelt. Dat iedereen toegang vindt tot het Rijk. Als echte Jood is het Jezus niet te doen om grote uiteenzettingen te geven, noch hele theorieën te verkondigen.

Nee, Hij houdt het heel eenvoudig en vindt er niet beter op de mensen toe te spreken in 'parabels'. Dat zijn korte verhalen. Met weinig woorden geven ze een eeuwige waarheid mee. Soms sporen ze aan tot bekering. Je vat ze makkelijk, want ze situeren zich meestal in het dagelijkse leven. Heel levendig dus. Joden zijn trouwens schitterende vertellers. Luister maar.

„Stel je voor dat een vrouw, in het bezit van tien zilvermunten, er een verliest. Zal ze dan geen lamp aansteken, het hele huis vegen en zoeken tot ze de munt vindt? En als ze ze vindt, roept ze haar vriendinnen en al haar buurvrou-

wen dan bijeen om de blijdschap te delen? Want het zilverstuk dat ze kwijt was, is teruggevonden.” Jezus vertelt het zo precies, net of Hij het ooit met zijn buurvrouw meemaakte.

Zijn toehoorders zien het voor hun ogen gebeuren. Het verhaal komt uit hun vertrouwde leefwereld en is uiteraard herkenbaar.

„Zo ook”, verheldert Jezus, „zal er bij de engelen van God blijdschap zijn over één zondaar die tot inkeer komt.” „Heb je het begrepen”, zou Hij nu misschien vragen, „of leg ik het je verder uit?”

Wel, zoals die vrouw op zoek is naar haar munt, zo gaat God op zoek naar de mensen. Wat een vreugde als Hij één verdwaalde terugvindt. Zo is God. En Jezus doet precies hetzelfde. Op zoek gaan naar de verlorenen, de vreemden, de uitgestotenen, de prostituees — noem maar op.

Het Rijk Gods geeft de indruk verborgen te zijn. Je kunt het niet zien. Over het hemelse Koninkrijk vertelt Jezus in vele gelijkenissen. Het lijkt op een schat die in een akker verborgen is. Iemand vindt die schat en verbergt hem weer. Hij is zo blij, dat hij alles gaat verkopen wat hij heeft om die akker te kopen. Het lijkt op gist in het deeg. Een vrouw doet wat gist in drie maten meel en later blijkt het deeg helemaal gerezen. Het rijk Gods lijkt op een klein mosterdzaadje dat een reuzeboom wordt. Ontelbaar en mooi zijn Jezus' verhalen.

Zondagsgebed

Bij de 2de zondag door het jaar naar Paul Couturier

Tegen verdeeldheid

Heer Jezus,
op de avond van uw lijden
hebt U voor uw leerlingen gebeden:
„Mogen allen één zijn,
zoals Gij Vader in Mij en Ik in U.”
Laat ons beseffen — met pijn in het hart —
dat wij door onze ontrouw
schuldig zijn aan verdeeldheid.

In ons leven veel onverschilligheid,
wantrouwen en wederzijdse vijandigheid.
Wek in ons de eerlijkheid om dit te bekennen
en de moed om dit niet langer te aanvaarden.

Sta ons toe elkaar te ontmoeten in U,
opdat uit ons hart uw gebed voor de eenheid
van alle christenen voortdurend mag opwellen.
Maak ons gehoorzaam aan uw liefde
en aan uw waarheid,
en laat ons in U de weg vinden naar eenheid,
want U bent de volmaakte liefde.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2011*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

SUDOKU

			1	9		7		
					3	4		9
		6			7		5	
	5				1			8
2		7				6		4
4			2				9	
	6		8			2		
9		3	5					
		5		2	6			

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar



9				4				
	6			8				
	2	3	1			9		
	8							3
	1	7	8		3	2	5	
5							4	
		2			7	6	3	
				2			7	
				3				5

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar



UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

De weerspreuken voor januari hebben deze ene uitspraak als basis:
**ZO IK JANUARI WAS,
IK DEDE DE KETEL OVER 'T VUUR VERVRIEZEN.**

Met andere woorden: door de eeuwen heen hebben onze voorouders kunnen vaststellen dat het maar het beste is als januari echt koud zou zijn.

Je moet dat dan zien in de optiek van hun doelstellingen. Onze voorouders waren eeuwen geleden haast allemaal boeren en voor hen telde maar één ding: een geslaagde oogst. Maar om dat te bekomen, moest het weer meezitten, moest het dus ook in januari koud zijn. En ze zeiden dan ook:

**JANUARI WERM
DAT GOD ZICH ONZER ONTFERM.**

Een onnatuurlijke warmte in januari zou zich later wreken, zeiden ze. Wat in januari te veel kwam, dus buitentijds, zou men later moeten bezuren. Een paar voorbeeldjes:

**ALS IN JANUARI DE MUGGEN ZWERMEN,
DAN MOOGT GE IN MAART UW OREN WERMEN.**

En zo is er nog een hele trits spreuken. Ik geef er een paar:
**ALS IN JANUARI DE VORST NIET KOMEN WIL,
KOMT HIJ NOG IN MAART EN IN APRIL.**

Bovendien:

**IS JANUARI MILD EN KLAAR,
DAN VOLGT EEN GURE LENTE DIT JAAR.**