

## Het heiligenboek

### Mattias. De apostel van trouwheid Tom Zwaenepoel

Algemeen wordt aangenomen dat Mattias een van de 72 leerlingen is die Christus „twee aan twee voor zich uitzond naar alle steden en plaatsen waar Hij zelf nog komen zou” (Lucas 10, 1). Petrus schrijft in de Handelingen van de apostelen dat Mattias bij de apostelen is vanaf Jezus' doopsel door Johannes tot de dag van zijn opstanding (1, 22). Na het verraad en de zelfmoord van Judas Iskariot zoeken de elf apostelen een vervanger voor de vrijgekomen plaats in hun kring. Hiervoor komen twee kandidaten in aanmerking: Josef Barsabbas, die de bijnaam 'Justus' draagt, en Mattias. Door loting wordt het Mattias. Behalve zijn 'verkiezing' tot apostel is er weinig over hem bekend. Men gaat ervan uit dat hij later het evangelie verkondigt en missies onderneemt naar Judea, Antiochië en Ethiopië. Volgens de overlevering sterft hij omstreeks 63 de marteldood in Jeruzalem. Hij wordt gestenigd of halfdood geslagen en vervolgens met een bijl gedood.

Mattias is de discrete toeschouwer op de achtergrond. Vanaf een afstand volgt, kijkt en luistert hij. Na Jezus' verrijzenis en Hemelvaart ontpopt de stille getuige zich als een van de twaalf hoofdrolspelers zonder dit aan de buitenwereld echt kenbaar te maken. Zonder Judas was hij een

onbekende in de joods-christelijke gemeenschap van Palestina gebleven. Het is een eigenschap van vele heiligen om op de achtergrond van het kleurrijke en fantasievolle schouwtoneel te blijven. Ze hebben geen nood aan prestige, carrière, roem. Ze zoeken geen camera's op om zichzelf te verheven naar het rijk van de superlatieven en onderscheidingen. Ze blijven aan de zijlijn van de mensenzee en kijken aandachtig toe. Deze levenshouding is de eerste stap in een 'heilig leven'. Het niet-opvallen en toch aanwezig zijn door het uitzenden van sterke (levens)signalen dwingt respect af. Zo geeft men ook gehoor aan de oproep van de apostel Paulus aan de Korintiërs: „Blijf waakzaam, sta vast in het geloof, wees moedig en sterk. Laat alles bij u gebeuren met liefde” (Eerste Brief aan de Korintiërs 16, 13-14).

Het lot valt op een man die – zo zegt zijn naam – 'Gods geschenk' is. Hij wordt door God zelf aangewezen. De keuze valt op een bescheiden man en niet op zijn tegenkandidaat met de veelbelovende titel Justus, 'de rechtvaardige'. Het enige waarmee Mattias indruk kan maken, is zijn naam en zijn overtuigende geloofwaardigheid die geen eretitel nodig heeft. Hij heeft een grote, moeilijke en ongewone taak te vervul-

len: hij wordt gevraagd de leegte op te vullen die de ontrouw van een ander heeft veroorzaakt. Hij moet opnieuw goedmaken wat menselijke schuld aan schade heeft aangericht. De 'apostel van trouwheid' is het positieve alternatief voor de ontrouwe verrader.

De betekenis van de apostel Mattias voor de hedendaagse mens omschreef paus Benedictus XVI tijdens de algemene audiëntie op 18 oktober 2006. Volgens hem moedigt Mattias ons steeds opnieuw aan: „Laat je steeds opnieuw door anderen corrigeren, treed in de plaats van een ander. Zo draag je de Blijde Boodschap van liefde in de wereld.” Niemand op deze aardbol is geboren om alleen te zijn. Iedereen hunkert naar goede vrienden. De beste vrienden zijn diegenen die de moed hebben om je op fouten of vergissingen te wijzen. Een vriend is een tweede 'ik'. Maar zonder een 'jij' is er geen 'wij'. Het 'wij'-gevoel van een samenleving is in tijden van financiële en economische crisis almaar brozer en kwetsbaarder. Er is de vrees dat de 'jij'-persoon beter en sterker zal worden en de 'ik' zal vernietigen. De "andere" kan je opsorpen in een egoïstisch web van macht, carrière en concurrentie. Er is de angst voor de andere, de vreemde, de betere. Mattias vraagt ons om in de plaats

van een ander te treden zonder na te denken over mogelijke negatieve gevolgen. Hij is ervan overtuigd dat je hierdoor alleen maar beter en waardevoller wordt.

De apostel Mattias wordt in de schilderkunst afgebeeld met boek, schriftrol, zwaard, bijl, helbebaard of stenen. Hij geldt als patroon van bouwlieden, kleermakers, metselaars, scholieren, schrijnwerkers, slaggers, smeden, suikerbakkers, timmerlieden en varkenshoeders.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

## Omroep

**1 januari 2012, 9 uur**, VRT één (herhaling via Canvas omstreeks 23.30 uur). Na *Close-up*, korte rubriek met actualiteit op het snijpunt van samenleving en spiritualiteit, het eerste deel van *God over de taalgrens. De Kerk in Franstalig België*. Voor Braambos wijzen vier gidsen Vlaamse kijkers de weg, te beginnen met mgr. Aloys Joustens. De bisschop van Luik laat hen kennismaken met de benedictijnen van Saint-Remacle in Wavreumont, met de Foyer de la Charité in Spa en met het parochieleven in de vallei van de Geer. Afgesloten wordt deze laatste Braambosuitzending van het jaar met *Twee over Een. Lucette Verboven in gesprek met Xavier Le Pichon*. Deze Fransman, grondlegger van de platentektoniek (de theorie die de verschuiving van de continenten verklaart), werkte een tijdlang voor Moeder Teresa in Calcutta. Pas na de kennismaking met de Franse priester Thomas Philippe hernam Le Pichon zijn wetenschappelijke werk. En hij ging met zijn hele familie wonen in een Arkgemeenschap. De zorg voor de breekbare mens werd een hoofdbekommernis.

## De vrome kudde

### Mist Ingezonden door Jeanine Lecompte

De auto's kruipen met een slakkengangetje voort door de dichte mist. Een automobilist neemt het zekere voor het onzekere en rijdt behoedzaam achter zijn voorganger aan. Vaag ziet hij diens achterlichten nog net opgloeien in de wrtensoeop. Plotseling trapt de bestuurder van de voorste auto op de rem. De bestuurder van de tweede auto maakt een noodstop. Geschrokken springt de man uit zijn auto en klampt de voorligger aan:

– Bent u wel goed bij uw hoofd om zo plotseling te remmen?

De chauffeur blijft ijsig kalm en merkt fijntjes op:

– Ik weet niet of u er erg in hebt, mijnheer, maar u staat hier wel in mijn garage!

### Tankstation Ingezonden door Bert De Wever

Een man gaat tanken. De pomphouder schrikt wanneer hij op de achterbank twee pinguïns ziet zitten. De pomphouder spreekt de bestuurder aan:

– Met die beestjes moet u naar de zoo in Antwerpen, mijnheer.

De man knikt instemmend en vertrekt. Na een week komt hij opnieuw tanken. Weer ziet de pomphouder de pinguïns zitten.

– Hoezo, u ging toch met die pinguïns naar de zoo?

– Inderdaad, daar zijn we ook geweest. En vandaag gaan we naar Bobbejaanland.

onlangs middel- punt	bron ploeg- sneede	recht- streeks	paar	afgemat	schakel
2			hulpmiddel kleine gemeente	5	
stevig		7		vogel- product tas voor voedsel	
fanaat	spoedig	natie lucht- band		een- kleurig	
		3	kuur zangnoot		1
Europees gebergte	beloning	voor- nemen muur- holte			vorsten- titel
		8	heilige stier verhoogde toon		
vrucht			pers. vnw.		spil
reeks contant		rook- artikel	4		
		geslacht			6

Tijdschriften van 'De Puzzelaar' vindt u in de perswinkel.

**DE PUZZELAAR**

© De Puzzelaar

Oplossing van de puzzel van vorige week: DIAMETER

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven** • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.