

**VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER**

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming
van de uitgever mogen ze op geen
enkele wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

EVEN STOP

BEMOEDIGING VOOR 2012

Mia BERTMANS

Jezus krijgt het moeilijk. Een grote groep mensen loopt niet zo hoog met Hem op. Er rijst zelfs weerstand tegen wat Hij zegt en doet. Jezus kent de vertwijfeling van zijn volgelingen. En toch. Opnieuw stroomt er volk toe aan het meer.

Vanuit een bootje vertelt Jezus hun deze parabel: „Een zaaier gaat zaaien...” Je mag wel zeggen dat hij zaait met een gulle hand. Op de weg pikken de vogels het aardig mee. Op de rotsgrond, waar weinig aarde ligt, schiet het snel op. Maar de zon verschroeit het ongenadig. Het verdort, om-

dat het geen wortels heeft. Tussen de welig groeiende distels verstikt het zaad. Het zaad dat in goede grond valt, brengt overvloedig vrucht op.

De toehoorders weten zo stilaan dat, als Jezus parabellen vertelt, het veelal gaat over het Rijk dat Hij in deze wereld brengt. Maar in dit verhaal is meer aan de gang. Het is net alsof Jezus het over zijn eigen prediking heeft, over zijn prille begin van optreden, waarin Hij enthousiast het Rijk Gods aankondigt. Een Rijk waarin God Vader mag zijn van alle mensen, waarin plaats is voor de uitgestoten en kleinen, waarin recht en vrede heersen.

De mensen verwachten onmiddellijk resultaten van de komst van dat Rijk Gods. Maar zo snel gaat het niet, het zaad kiemt langzaam. Jezus is geduldig en hoopt uiteraard op een rijke oogst. Hij stelt jammer genoeg vast dat veel hindernissen in de weg staan. Zij maken de bodem onvruchtbaar en belemmeren de groei. Velen horen zijn prediking, maar begrijpen haar niet. Anderen haken af bij een eerste tegenkating. Sommigen gaan totaal op in levensplezier of zijn druk doende met het vergaren van aardse rijkdom. Nog anderen zijn opgeslorpt door zorgen.

Gelukkig zijn er mensen bij wie het woord rijke vruchten draagt. Door de nefaste invloed van schriftgeleerden, van Farizeeën en oudsten, haken velen af. Maar ondanks vijandige tegenstanders die nu voor Jezus her en der op-

duiken, blijft Hij onverstoort het zaad uitstrooien. Hij is niet mals voor hen: „Verhard is het hart van dit volk.” Gedreven zet Hij zijn goddelijke zending voort. Het woord van God is niet zonder vrucht, daar is Hij van doordrongen. Het heeft zo'n sterke kiemkracht dat niets de verspreiding kan verhinderen. Gods Geestkracht zal krachtig doorbreken. Het geringe zaad, op goede grond gevallen, groeit.

Tweeduizend jaar later wordt Gods woord nog altijd gezaaid. Priesters, vrijwilligers, ouders, gebedsleiders, catechisten — noem maar op, allen verspreiden zijn boodschap verder. De groei-kracht blijft verzekerd. Een bemoedigende parabel voor 2012.

Zondagsgebed

Bij het feest van de Heilige Moeder Gods

Wees gegroet

Wees gegroet Maria,
Moeder van God,
Moeder van de Kerk en van alle mensen.
Wil voor ons een gids en voorbeeld zijn.
Bevestig ons geloof
dat God ook vandaag
kleine mensen blij en groot maakt.
Bid met ons
om de gave van Gods Geest
in goede en kwade dagen.
Zeg ons steeds opnieuw:
„Doe maar wat Hij u zeggen zal.”

Dan zullen wij
naar Gods woord en beeld leven
en dienstbaar zijn
aan de Kerk en de wereld.
Amen.

Kardinaal Godfried Danneels

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2011. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Camilitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hemieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

**UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN**

Kristien VAN ZUMMEREN

Bijna alle dagen aan het jaareinde krijgen van de volkskalender nadrukkelijke aandacht. Vandaag bijvoorbeeld is er een tweevoudig feest. Het is vandaag met name de naamdag van Sint-Jan-Evangelist, maar ook van de zogenaamde “Onnozele Kinderen”.

Eerst over die Sint-Jan-Evangelist. Bij hem moet je terecht om zonder problemen op reis te kunnen gaan. Op zijn naam werd er destijds een zogenaamde “Sint-Jansgeleide” geschreven, wat een krachtige bezweringsformule was om ongehinderd lange reizen te kunnen ondernemen. Het lijkt mij zelfs een typisch Belgisch gebruik, want je moest die bezweringsformule luidop vertolken tijdens het nuttigen van het typische Sint-Jansbier. Hoe luider je dat bezweringsgebed opzegt, hoe krachtiger het trouwens zal werken.

Bijna 2000 jaar geleden werden op last van koning Herodes ook de pasgeborenen uit zijn land vermoord. En daarom voorziet de volkskalender vandaag de feestdag genaamd “Onnozele kinderen”. In sommige streken van ons taalgebied gaan kinderen vandaag bedelzingen. En het meest typische lied dat ze daarbij vertolken, gaat over de moeders die destijds hun pasgeboren kinderen moesten afgeven. Dat liedje gaat zo: **HEB JE NIKS VOOR EEN OUD MOEDERKE KAN NIET NAAIEN, KAN NIET STOPPEN, KAN NIKS. HEB JE NIKS?**

Onze voorouders hebben ook vastgesteld dat het weer dat we vandaag krijgen helemaal zou terug te vinden zijn in de komende maand april, want: **HET WEER DAT KINDERDAG WIL, KOMT OOK TERUG IN APRIL.**

SUDOKU

				4	3	8		
8					9		1	
	4				7		6	
9					8	6		
	8	3				1	7	
		1	2					8
	1		4				5	
	5		6					4
		6	3	7				

Tijdschriften van 'De Puzzelaar' vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

			6	3	1			
		1				2		
9			2		4			7
	9			4			2	
3				7				9
	8			5			4	
1			5		7			4
		2				5		
			4	1	8			

Tijdschriften van 'De Puzzelaar' vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar