

**VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER**

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van
de uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

EVEN STOP

DE LAT LIGT HOOGT

Mia BERTMANS

Het is niet zomaar een jonge man die bij Jezus komt. Nee, het is een vrome, gelovige Jood. Reeds van in zijn kindertijd onderhoudt hij de geboden. Toch wil hij bevestiging dat hij goed leeft en dat dit deugdzame leven ook zal beloond worden.

Hij vraagt Jezus: „Goede Rabbi, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?” „Waarom zeg je dat Ik goed ben?”, vraagt Jezus. „Niemand is goed, alleen God. De geboden ken je: dood niet, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen valse verklaringen af, doe niemand tekort, heb

erbieid voor je vader en moeder.” „Rabbi, dat heb ik allemaal van jongs af aan onderhouden”, zegt de jongeman.

Jezus kijkt hem aan, Hij houdt van die man. „Eén ding heb je nog niet gedaan. Stap op, ga naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef het geld aan de armen. En je zult een schat bezitten in de hemel. Kom dan terug en volg Mij.”

De man wordt bleek, zijn gezicht verkramp. Hij buigt diep bedroefd het hoofd en tast naar zijn diepste gevoelens. Wat hoort hij die Jezus daar zeggen? Verkoop alles. Dient hij, rijke brave mens, nu werkelijk alles weg te geven aan armen? Dat kan toch niet! Weet die

Jezus dan niet dat bezittingen zekerheid geven? Nee, deze kracht kan hij niet opbrengen, dit is te veel gevraagd. Innig verdrietig, te neergeslagen en helemaal ondersteboven is hij, want hij bezit heel veel.

Jezus weet hoe het stormt en woelt in hem. „Vooruit,” zegt Hij met lieve genegenheid, „je bent goed op weg, maar de echte vrijheid heb je nog niet.” De man gaat heen.

Jezus kijkt naar zijn leerlingen en zegt: „Wat is het voor rijke mensen toch moeilijk om in het Koninkrijk van God binnen te komen.” Ook de apostelen zijn verbijsterd over deze ontmoeting. Ze hebben het erg moeilijk met wat Jezus daar zei, Hij legt de lat wel erg hoog! Ze zijn er niet goed van. „Wie kan er dan nog gered worden?”, vragen ze Hem.

Jezus kijkt hen aan en zegt: „Menselijk is het onmogelijk, maar niet

bij God, want bij Hem is alles mogelijk. Laat het maar aan God over, Hij zal je belonen.”

Het eeuwige leven wordt geschonken, wordt ontvangen en is geen loon dat je door prestaties ontvangt. Jezus weet wel dat mensen nood hebben aan zekerheid, aan materiële veiligheid, aan beloning en loon. Hij weet wel dat ze zo graag het leven zelf in handen nemen. Wat is het moeilijk alle zekerheden los te laten en God zijn werk te laten doen. „Wie alles prijsgeeft om Mij en om de Blijde Boodschap, die ontvangt het eeuwige leven.” Een geschenk van iemand die ons altijd de hand reikt, maar dat heeft de rijke jongeling nog niet begrepen.

Zondagsgebed

Bij de 4de zondag van de advent Lambert Vanherk

Heer Jezus,
zo vaak heb Jij gezegd:
„Sta op,
je mag opnieuw beginnen...
Ga, je geloof heeft je gered.”

Jij liet Je raken
door zoveel pijn van mensen
om Je heen.
Maar Je hebt Je
er niet bij neergelegd.

Jij wil dat mensen 'leven'.

Jij nodigt ook mij uit
om deze weg te gaan.

Geef ook mij
het juiste woord
om te zeggen:
„Sta op,
je mag opnieuw beginnen.”

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2011. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascaali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

**UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN**

Kristien VAN ZUMMEREN

Als ik u vertel dat de oude volkskalenders nu zeggen dat de dagen alweer aan het lengen zijn, dan zal u met mij begrijpen dat er duidelijk iets fout zit. Wel, dat komt zo...

Vroeger stond de weerheilige Lucia namelijk op 23 december op de kalender en dat is een dag waarop de dagen inderdaad weer zeer traagjes langer worden. Dus toen hadden dagspreuken recht van spreken, wanneer ze zeiden:

**LUCIA KOMT ONS 'T GOEDE NIEUWS BRENGEN:
DE DAGEN GAAN WEER LENGEN.**

Maar in het Vaticaan zat een paus, Gregorius was zijn naam, en die klutste in 1582 de kalenders danig door elkaar. Ondermeer liet hij Lucia verhuizen van 23 december naar 13 december. Onze voorouders hadden daar geen problemen mee en ze verhuisden zelfs de dagspreuken van Lucia mee naar 13 december wat dus voor gevolg heeft dat sinds het einde van de 16e eeuw in de oude kalenders foutief wordt gesteld dat vanaf nu de dagen weer langer worden.

De kalender drukt dat allemaal uit langs merkwaardige spreuken, zoals:

**MET SINT-LUCIA LENGEN DE DAGEN
EEN VLOOIENSPRONG.**

Nu ja, het lengen van de dagen kon men destijds niet uitdrukken in uren, minuten en seconden, gewoon omdat uurwerken nog niet bestonden. Om de tijd uit te drukken, behielp men zich met de zonnwijzer en werd de tijd bepaald naargelang de stand van de schaduw die de zon op de wijzerplaat wierp. Op Sint-Luciadag was die schaduw maar zo groot als een vlo ver kon springen, vandaar...

Deze spreuk, tenslotte, klopt dus niet, maar klinkt wel mooi:
**SINTE-LUCIJE MAAKT DE LANGSTE NACHT,
WANT ZE LAAT DE DAGEN DIJEN.**

SUDOKU

	3				4	2	1	
8	5					9	4	
		4	3					
		1	5	7				
3		2				7		4
				9	2	8		
					5	4		
	7	3					6	5
	4	9	6					2

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

		9		7				
	7		9		1	8	6	5
						9	3	
		8		5				
9			1		2			3
				6		1		
	3	1						
7	6	2	3		5		8	
				2		3		

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar