

Parochie 1
 In de pen 6
 Klapstoel 9
 Kerstaanbod 10
 Samenleving 11
 Dossier 12
 Varia 14
 Op·tocht 16
 Mensen 17
 Bisdom 18
 Podium 20

Colofon

KERK & leven
 Halewijnlaan 92
 2050 Antwerpen
 www.kerkenleven.be
 KERK & leven is een uitgave van
 Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE

UITGEVER
 Filip Debruyne
 De parochie is verantwoordelijk
 voor de eigen teksten

REDACTIE

Algemene redactie
 tel. 03 210 08 40
 fax 03 210 08 49
 redactie.kerkenleven@kerknet.be
Hoofdredeacteur
 Bert Claerhout
Eindredacteur
 Peter Gordts
Redacteurs
 Erik De Smet, Nicole Lehoucq,
 Ilse Van Halst, Jozefien Van Huffel
 Lieve Wouters
Redactiesecretariaat & Optocht
 Martine Croonen
 secretariaat.kl@kerknet.be
Diocesane redactie Antwerpen
 Persdienst Bisdom Antwerpen
 Schoenmarkt 2
 2000 Antwerpen
 tel. 03 202 84 30 (van maandag tot
 woensdagmiddag)
 fax 03 202 84 31
 redactie.bisdom.antwerpen@
 kerknet.be

Diocesane redactie Brugge

Persdienst Bisdom Brugge
 Heilige Geeststraat 4
 8000 Brugge
 tel. 050 33 59 05
 fax 050 34 14 32
 persdienst.bisdom.brugge@
 kerknet.be

Diocesane redactie Gent

Eveline Coppin
 Bisdomplein 1
 9000 Gent
 tel. 09 225 16 26
 fax 09 223 39 59
 eveline.coppin@kerknet.be

Diocesane redactie Hasselt

Persdienst Bisdom Hasselt
 Vrijwilligersplein 14
 3500 Hasselt
 tel. 011 28 84 58
 fax 011 28 84 78
 persdienst@bisdomhasselt.be

Diocesane redactie Mechelen-Brussel

Pers- en informatiedienst
 Wollemarkt 15
 2800 Mechelen
 tel. 015 21 65 01
 fax 015 20 94 85
 aartsbisdom@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
 Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
 Patrick Claessens

PUBLICITEIT

Trevi Plus
 Leopold II laan 53
 1080 Brussel
 tel. 02 428 21 03
 fax 02 428 37 55
 katrien.lannoo@trevipus.be
 www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

tel. 03 210 08 30 - fax 03 210 08 36

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigin-
 gen uitsluitend via de parochie

DRUKKERIJ

NV Halewijn

© copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

COLUMN



Bert CLAERHOUT

Paus heeft hoop voor 'verloren' Afrika

„Tijdens zijn bezoek aan het West-Afrikaanse land Benin, anderhalve week geleden, hield paus Benedictus XVI opnieuw een pleidooi voor een globalisering van de solidariteit. Het was de tweede keer in zijn pontificaat dat Benedictus XVI naar Afrika trok. In 2009 was hij te gast in Kameroen en Angola, maar die reis werd volledig overschaduwd door een steriele mediadiscussie over het standpunt van de Kerk met betrekking tot het gebruik van condooms in de strijd tegen aids.

Net zoals tijdens zijn vorige reizen trok Benedictus XVI opnieuw tijd uit voor ontmoetingen met politieke en religieuze leiders. Tevens bezocht hij in Cotonou, de grootste stad van het land, onder meer een onthaalcentrum voor wezen en zieke kinderen. Het enthousiasme bij de inwoners van Benin – wier aantal op zeven tot acht miljoen wordt geschat, onder wie ruim veertig procent christenen – was groot. Benedictus' bezoek viel niet alleen samen met de 150ste verjaardag van de kerstening van het land, het stond vooral in het teken van de afkondiging van zijn postsynodale apostolische exhortatie *Africae munus* (Het engagement van Afrika). Die pauselijke brief vat de besluiten samen van de tweede bijzondere bisschoppensynode over Afrika die in oktober 2009 in Rome plaatsvond met als thema *De Kerk in Afrika ten dienste van verzoening, rechtvaardigheid en vrede*.

Africae munus roept de Afrikanen uitdrukkelijk op zich politiek en sociaal in te zetten voor het algemeen welzijn in hun land en voor een rechtvaardiger sociale orde. Zo moet de ontginning van de bodemrijdommen de hele bevolking ten goede komen. Volgens de paus heeft Afrika meer dan ooit nood aan een goed bestuur en aan degelijke leiders. Dat houdt in dat niet alleen de welig tierende corruptie moet worden bestreden, maar dat er ook nood is aan transparantie. De verantwoordelijken worden aangemaand niet toe te geven aan eigenbelang, noch aan de belangen van de etnische groep waartoe ze behoren.

De inbreng van de Kerk daarin is niet min. Volgens Benedictus XVI moet ze zout der aarde en licht van de wereld zijn. Tijdens zijn driedaagse bezoek aan Benin verduidelijkte hij wat dat betekent: strijden tegen ziekte, honger en analfabetisme, ononderbroken streven naar verzoening en dialoog met andersdenkenden, openstaan voor vluchtelingen en migranten, voortdurend waakzaam blijven en de idealen verdedigen.

De paus riep de Afrikanen ook op de moderniteit „omzichtig te omarmen”. Daarmee bedoelde hij dat de leiders ervoor moeten ijveren dat de vooruitgang en de moderniteit het hele land vooruithelpen en niet alleen de leidende politieke klasse. Ontsporingen, zoals de onderwerping aan de financiële markten, overdreven nationalisme of tribalisme, de politisering van religieuze spanningen of de desintegratie van culturele en ethische waarden, moeten hoe dan ook worden vermeden.

Met zijn reis naar Benin heeft paus Benedictus XVI nogmaals zijn bekommernissen voor Afrika geuit. Net zoals zijn voorganger, Joannes-Paulus II, gaat hij in tegen al wie Afrika bestempelt als het 'verloren continent'. Het dynamisme en de vitaliteit van de jonge Kerken aldaar is voor de paus een teken van hoop. Toch is hij niet blind voor de noden die er al decennialang een volwaardige ontwikkeling in de weg staan.

Tijdens zijn ontmoeting met politieke en religieuze leiders in Benin, onder wie de president, benadrukte Benedictus XVI dat Afrika nood heeft aan leiders die hun land met wijsheid en integriteit besturen. Hij voegde daar fijntjes aan toe „dat het soms niet eenvoudig is om te midden van wisselende meningen en machtige belangen 'dienaar' te blijven”. Duidelijker kan de gesel van Afrika niet onder woorden worden gebracht. En misschien moeten ook wij, Europeanen, ons daardoor aangesproken voelen.”

LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: **KERK & leven**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Wereldoorlog I

KERK & leven, 9 NOVEMBER 2011

Blijkbaar kan ook KERK & leven niet weerstaan aan het 'succesproduct' Wereldoorlog I om bij jong en oud de interesse voor onze eigen geschiedenis te promoten. Volgens mij is het véél belangrijker de 'vrede nu' te promoten, gezien de afschuwelijke wandaden die vandaag worden begaan met dezelfde

leugenachtige voorwendsels als toen. De gewone mensen – offervaardigheid als synoniem van verplichte legerdienst – worden nog steeds misbruikt door dezelfde machthebbers die uit eigenbelang miljoenen mensen hun leven ontnemen en/of fysiek en psychisch verminken.

De massavernietigingsorganisaties die legers zijn – met de Navo

voorop – geven de moraliteit aan van onze maatschappij, die er niet toe komt conflicten met menselijke maatstaven op te lossen. Vredesopvoeding is actie voeren voor die menselijke waarden, die zulke onmenselijke herdenkingen uit onze geschiedenis bannen.

Joris DE WINTER, via e-mail

van de vrouw? Dat van de letter van de wet of van de farizeese principes, waartegen Jezus zo vaak tekeering?

Geef mij maar voorgangers, ook voor eucharistievieringen, gewijd of niet gewijd, mannen én vrouwen, die met een warme gedrevenheid en toe-gewijd, het gelaat van Christus in hun parochie proberen te vertonen. Zonder machtsmisbruik en zonder de waarheid in pacht te willen hebben, maar bescheiden en met aandacht voor wat leeft aan de basis. Haal ik daardoor het evangelie of het priesterambt onderuit?

De paus probeert de liturgie zonder meer weer op het juiste spoor te krijgen, lees ik voorts in de lezersrubriek. Welk is dat juiste spoor? Vieringen in het Latijn? Krampachtig vasthouden aan verouderde verworvenheden? Moeten we nu echt geloven dat onze paus de restauratie in de Kerk heeft ingezet?

Ik verwijs graag naar het artikel *Het verdriet voorbij* van theoloog Bert Roebben in KERK & leven van 12 oktober. Daarin houdt die een pleidooi voor een volwassen geloofsgesprek, voor luisterbereidheid en voor openheid voor nieuwe ontwikkelingen – ook aan de rand van de Kerk. En dat terwijl we als geloofs-gemeenschap de eigen geloofwaardigheid onder de loop moeten nemen. Pas dan ligt volgens mij een hoopvolle toekomst voor een nieuwe evangelisatie open. Lutgart BESARD, Kessel-Lo

Advertentie

www.amcentrum.be
 TRAPLIFTEN & SCOOTMOBIELIEN

amc
 ACTIEF MOBILITEITSCENTRUM

Tel 056/644 655
 Adres toonzaal:
 Vichtsesteenweg 22
 8570 Anzegem
 Toonzaal te bezoeken op afspraak.

Kwaliteit aan betaalbare prijzen.
 Familiebedrijf met persoonlijke en snelle service,
 24/24u, 7d/7 over gans Vlaanderen.
 Gratis offerte en advies over premies.

ALTIJD MOBIE!