

Voedselhulp in de problemen

Tal van plaatselijke organisaties voelen dat de armoede in ons land toeneemt

- ▶ Ook in landelijke gemeenten worden pakketten verdeeld
- ▶ Voedselhulp Europese Unie staat onder druk

Erik DE SMET

Steeds meer Belgen lijden honger en het aantal mensen in ons land dat noodgedwongen een beroep doet op voedselhulp blijft stijgen. Uitgerekend in die omstandigheden dreigt de voedselhulp van de Europese Unie te worden afgeschaft, wat de voedselbanken in de problemen zal brengen.

Veertig procent van de voedselpakketten die de voedselbanken verdelen, bestaat uit door de EU geschonken voedingswaren. Die Europese hulp was oorspronkelijk allereerst bedoeld om landbouwoverschotten weg te werken. In ons land staat het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) in voor de verdeling van die overschotten. Het erkent plaatselijke initiatieven die recht kunnen hebben op de EU-producten om ze te verdelen.

Die voedselhulp van de Europese Unie kwam de voorbije maanden echter zwaar onder druk te staan. Blijken de landbouwoverschotten ontoereikend, dan koopt de EU nu immers extra voedingswaren aan. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde echter na een klacht dat die praktijk in strijd is met de Europese wetgeving. Door die be-



Verdeling van voedselhulp in het Limburgse Heusden-Zolder. © Rudi Van Beek

slissing zal het EU-budget voor voedselhulp in 2012 verminderen van 500 naar 113 miljoen euro en dertien miljoen Europeanen zullen dat aan den lijve ondervinden.

De Europese Commissie probeerde nog een oplossing uit te werken, maar de landbouwministers kwamen tijdens de top van oktober niet tot een compromis. Enkele landen blijven eisen dat de lidstaten hun voedselbedeling zelf zouden organiseren. Of en hoe hulpverleners nog een

beroep kunnen doen op EU-producten, blijft vooralsnog onduidelijk en vooral een zaak van politiek op het allerhoogste niveau.

De conferentie van Sint-Vincentius in Heusden-Zolder verdeelt maandelijks voedselpakketten aan 132 gezinnen in de gemeente. Zeventig vrijwilligers werken mee, van wie zeventien de pakketten uitdragen.

Mieke Heylen van Sint-Vincentius Heusden-Zolder: „We krijgen adressen van het OCMW. Uit-

zonderlijk verwijst een arts of de pastoor iemand door, maar ook dan is er bemiddeling van het OCMW. We helpen ook lang niet alleen trekkers van een leefloon.”

Net als elders kunnen ze in Heusden-Zolder via het BIRB een beroep doen op EU-hulp, vooral voor basisproducten zoals melk en deegwaren. „Daarnaast kopen we zelf voedsel aan in supermarkten”, vertelt Heylen. „Dat kunnen we dankzij 180 milde schenkers.”

De spiritualiteit van Sint-Vincentius bestaat echter uit meer dan voedselhulp of goede werken voor armen. „De eigenlijke bedoeling van onze voedselhulp, onze klusjesdienst en onze tweedehandswinkel is luisteren naar wie het moeilijk heeft en die persoon helpen om uit de armoede weg te geraken”, zegt Heylen.

„Net zoals in veel ontwikkelingslanden is voedselhulp ook bij ons structureel geworden”

Net als Mieke Heylen ziet Bert D'hondt van Welzijnszorg de unieke kansen tot ontmoeting en gesprek bij het verdelen van voedsel. Hij wijst er evenwel op dat voedselhulp het echte probleem, namelijk de oorzaken van armoede, niet oplost. „Net zoals in sommige ontwikkelingslanden is voedselhulp ook bij ons structureel geworden. We stellen er te weinig vragen bij. De nood is groot en de hulp lost die acute nood op, maar niet het structurele probleem.”

Bert D'hondt beschouwt het wel als een verbetering dat plaatselijke OCMW's tussenpersoon zijn geworden in het bepalen van wie recht heeft op voedselhulp. „De algemene toestand is echter slechter dan enkele decennia geleden. De laagste vervangingsinkomens moeten dringend naar omhoog.”

Liever een gewoon nonnetje

Biografie brengt zaligverklaring van Moeder Martha VANDENPUTTE een stap dichterbij

Jozefien VAN HUFFEL

Op 9 december 1927 rinkelt om vijf uur 's ochtends de wekker in villa Warande in Wezembeek-Oppem. De lichten floepen aan en zeven jonge vrouwen beginnen aan het ochtendgebed. Een van hen is Martha Vandenputte. Zij is op dat moment 35 jaar oud. Samen met pater passionist Valentinus Elshocht bereidde zij de stichting voor van de nieuwe zustercongregatie, de missionarissen van het Allerheiligste Kruis en Passie van de Heer Jezus Christus.

De congregatie trad in 1931 toe tot de internationale passionistenfamilie en streek in 1932 neer in een klooster in Tienen. Martha Vandenputte bleef moeder overste tot aan haar dood in 1967.

„Nochtans wilde ze liever een gewoon nonnetje zijn”, zegt Hilde Rummens, auteur van het boek *Getekend, Martha Vandenputte*. „Ze hield zich liever op de achtergrond dan in de schijnwerpers te treden en schuwde de publiciteit. Daardoor is ze ook volstrekt niet bekend bij het grote publiek.”

In februari 2011 openden de zusters passionisten het proces van zaligverklaring voor hun stichters. Hilde Rummens schreef niet enkel de biografie, ze speelt

als vicepostulator ook een actieve rol in het proces. „Martha Vandenputte was enerzijds een heilige door haar eenvoud”, vertelt ze. „Anderzijds bezat ze ook sterke mystieke gaven, waar ze niet mee te koop liep. Na haar dood was het zelfs voor haar medezusters een verrassing wat er allemaal in haar brieven en geschriften stond.”

„Door me te verdiepen in het leven van Martha Vandenputte, sta ik zelf anders in het leven”, ver-

volgt Rummens. „Laatst las ik een artikel over het leven van Apple-topman Steve Jobs, waarin gesteld werd dat alleen een meedogenloos iemand de perfectie bereikt zoals hij deed. Ik dacht meteen aan Moeder Martha. Ook zij streefde naar perfectie, maar deed dat door sympathiek te zijn en liefde uit te stralen.”

„Ze was een harde werker, maar ze maakte tijd voor alles en iedereen”, vervolgt Rummens. „Ook

al moest ze nog honderd brieven schrijven, als er iemand aan de deur kwam, stond ze klaar. Waar vind je dat nog?”

Bloed, zweet en tranen

Het eerste deel van *Getekend, Moeder Martha Vandenputte* vertelt het verhaal van het prille begin van de congregatie in Villa Warande, het ouderlijke huis van Vandenputte. Rummens: „Dat wilde ik de lezers niet onthouden. Het heeft pater Valentinus bloed, zweet en tranen gekost om die jonge vrouwen op de juiste weg te zetten. Ze begrepen noch het Latijn, noch de regels, maar ze zetten door. Het tweede deel is haar biografie en het derde een schets van haar persoonlijkheid.

Moeder Martha werd in 1967 begraven in de Lourdesgrot bij het klooster in Tienen. In het kader van het proces van zaligverklaring zal haar lichaam worden ontgraven. Rummens: „Mijn vader en grootvader waren begrafenisondernemers en begroeven haar destijds. Een vreemd toeval.”

Hilde Rummens, *Getekend, Moeder Martha Vandenputte*, 2011, Halewijn, Antwerpen, 240 blz., 19,50 euro, ISBN 978 90 8528 194 8.



Hilde Rummens: „Door me te verdiepen in Moeder Martha, veranderde de manier waarop ik dingen zie.” © Jozefien Van Huffel

Crisis nekt missiehulp

De Pauselijke Missiewerken moeten almaar vaker projecten afwijzen als gevolg van de financiële crisis. Daardoor komt de solidariteit van Europese bisdommen met de Kerk in het Zuiden zwaar onder druk te staan. Ook de dalende inkomsten uit giften leiden tot een terugval. De Pauselijke Missiewerken ondersteunden in 2010 projecten in 1.500 bisdommen, voor een totaal bedrag van 150 miljoen euro. Het merendeel van dat geld was bestemd voor projecten in Azië en Afrika. De belangrijkste financiële steun komt van de Verenigde Staten, gevolgd door Duitsland en in mindere mate Frankrijk. De steun uit landen met een groeiende economie zoals Brazilië, Taiwan, Mexico en Zuid-Korea, neemt toe.

1,18 miljard katholieken

Van de 6.777.599.000 mensen wereldwijd zijn 1.180.665.000 katholiek. Dat aantal steeg in 2010 met 14.951.000. De katholieke Kerk telt 2.956 bisdommen, 5.065 bisschoppen, 410.593 priesters, 38.155 permanente diakens (met een sterke stijging op het Amerikaanse continent en in Europa), 54.229 mannelijke en vrouwelijke religieuzen. Wereldwijd zijn er 117.978 seminaristen. (IVH)