

GELOOFSVRAGEN

Vraag het aan Theo

Tomas FOLENS

Hoe valt de christelijke visie op het huwelijk als sacrament te rijmen met de complexe realiteit van andere samenlevingsvormen zoals hertrouwde echtgescheidenen en ongehuwde koppels?

- Reiken we ongehuwden het huwelijk aan als een zinvol alternatief?
- De Kerk erkent dat een huwelijk in een crisis kan verzeilen

De vraag uit de inleiding kan niet worden beantwoord zonder eerst eerlijk te kijken naar wat de volgens de Kerk niet-orthodoxe samenlevingsvormen van ongehuwd samenwonenden en hertrouwde echtgescheidenen voor zichzelf beogen, namelijk liefde en kwaliteit van leven. Van de middeleeuwse mysticus Willem van Saint-Thierry onthoud ik de uitspraak dat alle liefde van God komt. Wat zijn dan in zogeheten onorthodoxe relatievormen de kansen voor de liefde? Waar liggen voor mensen in deze relatievormen groeikansen voor de relatie en het geloof weggelegd? Hoe is Gods liefde er aanwezig?

De officiële kerkelijke kijk op relaties tussen twee geliefden is ingegeven door een terechte bezorgdheid om het huwelijk. Het is immers een feit dat het huwelijk onze tijdgenoten almaar minder aanspreekt. Christenen moeten echter dringend nadenken over hoe ze het huwelijk als een zinvol alternatief kunnen aanreiken. Volgens mij kan dat zonder niet-orthodoxe relatievormen te veroordelen.

Iemands houding tegenover de huidige verscheidenheid aan relaties hangt altijd samen met de manier waarop die persoon naar de wereld kijkt. Is bij anderen ook waarheid, goedheid en schoonheid te vinden? De Kerk benadert niet-katholieke christenen en andere godsdiensten wel vanuit een houding van dialoog en respect, waarom lijkt ze dat dan niet te doen als ze kijkt naar niet-orthodoxe of andere morele kaders? Zit daarin geen tegenstelling?

Een sacrament kan niet los worden gezien van het geloof. Het is een verdichtingsmoment van wat gebeurt in het concrete leven. Dat betekent dat ook in het huwelijk telkens opnieuw moet worden gezocht naar groeikansen voor de relatie en voor de manier waarop het geloof in die relatie aan bod kan komen. Het kan dan ook best zijn dat een ongehuwd samenwonend stel verder staat op zijn geloofsweg dan een echtbaar dat wel voor de Kerk is gehuwd, maar van wie het huwelijk niet is ingebed in de ruimere context van een dagelijks gelovig zoeken.

Volgens mij blijven heel wat kansen voor de begeleiding van mensen naar het huwelijk onbenut. Ons denken over catechese

is vaak te eng verbonden met de voorbereiding op een bepaald sacrament. Op veel plaatsen wordt veel energie gestoken in goede huwelijksvoorbereiding en dat is zeker toe te juichen, maar hoe zorgen we ervoor dat die geloofsgroei ook in het huwelijk een plaats krijgt, dat mensen antwoorden vinden op hun vragen?

Het geloofsleven is altijd ingebed in het concrete leven. In een aantal orthodoxe Kerken krijgen gehuwden een geestelijk begeleider die helpt hun geloofsleven te verdiepen. Het gaat dus om meer dan jonge mensen op relationeel vlak een sterke basis mee te geven. Reiken we hen ook kansen en instrumenten aan om in hun huwelijk hun relatie als gelovigen vorm te geven?

„Het is niet omdat voor christenen het huwelijk zeer waardevol is, dat andere relatievormen niet zinvol kunnen zijn”

Ook ongehuwd samenwonenden kunnen we helpen hun relatie en hun geloof te versterken. Eventueel zullen sommigen van hen ook kiezen voor een sacramenteel huwelijk, als ze het ervaren als een zinvol alternatief.

De problematiek van hertrouwde echtgescheidenen komt de jongste tijd meer in de aandacht. Het kerkelijke standpunt terza-

ke is niet eenvoudig. Hertrouwde echtgescheidenen hebben soms een pijnlijke geschiedenis achter de rug. Toch kunnen ze niet voor een tweede keer trouwen voor de Kerk. Die legt enerzijds de klemtoon op de onverbreekbaarheid van het huwelijk, anderzijds erkent ze dat een huwelijk in een crisis kan terechtkomen. Toch houdt ze vast aan de onverbreekbaarheid van de huwelijksband, waardoor ze elke nieuwe relatie negatief lijkt te benaderen. Nochtans kan een scheiding ook gelovige christenen overkomen en doet de Kerk een oproep om hertrouwde echtgescheidenen niet te veroordelen en wil ze hen uitdrukkelijk pastoraal bijstaan.

De vraag is of je het ene en het andere kunt combineren. Kun je mensen zeggen dat je hen respecteert, terwijl je een van hun meest fundamentele keuzes veroordeelt? Welk mensbeeld wordt hier gehanteerd? Rome legt vaak te sterk de nadruk op de onverbreekbaarheid van het huwelijk. Ze doet dat op een manier dat het dikwijls aan barmhartigheid ontbreekt. Je kan zo sterk je eigen standpunt verdedigen dat je geen oog meer hebt voor de rest. Vanuit gelovige hoek is dat moeilijk houdbaar, vind ik.

Conclusie? We moeten ons behoeden om ons spreken over het huwelijk te ideologiseren. Een relatie is altijd afhankelijk van hoe mensen ze daadwerkelijk vormgeven. Het is niet omdat we als christenen het sacramentele huwelijk als zeer waardevol naar voren schuiven, dat andere relatievormen niet zinvol kunnen zijn. Aan ons om ongehuwden het huwelijk als zinvol alternatief aan te reiken en te zoeken naar manieren waarop je in elke relatie kunt groeien in je geloof. Laten we daarvoor kijken naar Jezus. Hij sprak een taal die banden smeedde met en tussen mensen.

Tomas Folens is stafmedewerker van het CCV in het bisdom Brugge en doceerde aan de K.U.Leuven in de moraaltheologie • Nieuwe vragen of opmerkingen zijn welkom bij *Kerk & Leven, Vraag het aan Theo*, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of via geloofsvragen@kerknet.be.

Bisschop Bonny vraagt steun voor Midden-Oosten

Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen en in de bisschoppenconferentie aanspreekpunt over oecumene, reageert in een brief op het recente geweld tegen koptische christenen in Egypte. Hij roept op tot steun voor de christenen in het Midden-Oosten en vraagt ons niet te laten verblinden door de euforie over de Arabische Lente. „Dat een nieuwe wind waait in een aantal landen van het Midden-Oosten, kan ons slechts verheugen. Tegelijk moeten we die ontwikkeling kritisch blijven volgen, in het bijzonder wat de bescherming van minderheden betreft.” Zo niet, citeert mgr. Bonny een bisschop uit het Midden-Oosten, zou deze Arabische Lente wel eens een Arabische Herfst kunnen worden.

Mgr. Harpigny wil dialoog met islam

Mgr. Harpigny, de bisschop van Doornik, roept op samen met moslims te werken aan vrede. Zowel uit het verleden als uit de hedendaagse samenleving blijkt dat westerse waarden en de islam niet vanzelfsprekend samengaan. Mgr. Harpigny: „We moeten echter elkaar leren kennen en samen bouwen aan de vrede. Dialoog is de sleutel tot vrede.” Op de Staten-Generaal van het Christendom in de Franse stad Rijsel benadrukte de bisschop dat het gesprek met moslims ook christenen zal helpen om te groeien in geloof. „Wij moeten samen bouwen aan de samenleving van morgen, met respect voor eenieder eigenheid. Geen enkele groep kan een model aan de hele wereld opleggen. Wij moeten dat model samen vormgeven.”

Bisschop Josten steunt arbeiders ArcelorMittal

„De sluiting van de warme lijn en de hoogovens van ArcelorMittal is vreselijk nieuws voor honderden gezinnen in de Luikse regio”, schrijft de bisschop van Luik, mgr. Aloys Josten. „Zijn arbeiders niet meer dan pionnen op het schaakbord van een werkgever, die het recht zowel als de macht heeft hen zomaar te laten vallen?”, vraagt mgr. Josten zich af. „Men beslist open te blijven, te sluiten, opnieuw op te starten om dan opnieuw te sluiten. Wie wordt niet verontwaardigd als hij wordt geconfronteerd met dergelijke beslissingen die als pure willekeur overkomen?” Met vooral de jonge generatie in gedachten, moedigt hij alle betrokken partners aan om samen en solidair te zoeken naar wegen voor een toekomst voor de Luikse regio.

Benedictus XVI kondigt Jaar van het Geloof af

Benedictus XVI lanceert een Jaar van het Geloof om de nieuwe evangelisatie in het gesecculariseerde Westen een impuls te geven. Het jaar begint op 11 oktober 2012, net vijftig jaar na de start van het Tweede Vaticaans Concilie. Het eindigt op 24 november 2013, feestdag van Christus Koning. De paus is van mening dat de vijftigste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie een goede aanleiding is om de schoonheid en de centrale plaats van het geloof in herinnering te brengen. Helemaal nieuw is de idee niet. Paulus VI riep in 1968 al een Jaar van het Geloof uit. Benedictus XVI zal de opzet en de belangrijkste krachtlijnen van het jaar uit de doeken doen in een apostolische brief. (IVH)

Advertentie

meer info:
0800 20 950
www.traplifinfo.be

**Onze traplift ...
... Uw comfort**

Gratis en vrijblijvende offerte
Korte leveringstermijn (vanaf 1 week)
Dienst na verkoop (24u/24)
Gratis subsidieadvies
Conform wetgeving
Diverse afwerkingen
Batterijvoeding

**Comfortlift
coopman**

NV Coopman Liften
Heirweg 123 | B-8520 Kuurne
comfortlift@coopman.be | www.traplifinfo.be



Advertentie

LIGIER
Freedom to move

ZONDER AUTORIJBEWIJS

NIEUW
De robuuste
TRECK

al vanaf
€ 8500

Voor info of de dealer in uw buurt, bel GRATIS of kijk op www.ligier.be

**gratis nummer:
0800 30 643**

Ligier Benelux
Hasseltsesteenweg 143
3580 Beringen-België



