

Parochie 1
 In de pen 6
 Boekenbeurs 8
 Klapstoel 9
 Kerk 10
 Cultuur 11
 Dossier 12
 Varia 14
 Op·tocht 16
 Mensen 17
 Bisdom 18
 Podium 20

Colofon

KERK & leven
 Halewijnlaan 92
 2050 Antwerpen
 www.kerkenleven.be
 KERK & leven is een uitgave van
 Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE
 UITGEVER**

Filip Debruyne
 De parochie is verantwoordelijk
 voor de eigen teksten

REDACTIE

Algemene redactie
 tel. 03 210 08 40
 fax 03 210 08 49
 redactie.kerkenleven@kerknet.be
Hoofdreducteur
 Bert Claerhout
Eindredacteur
 Peter Goirdts
Redacteurs
 Erik De Smet, Nicole Lehoucq,
 Ilse Van Halst, Jozefien Van Huffel
 Lieve Wouters
Redactiesecretariaat & Optocht
 Martine Croonen
 secretariaat.kl@kerknet.be
Diocesane redactie Antwerpen
 Persdienst Bisdom Antwerpen
 Schoenmarkt 2
 2000 Antwerpen
 tel. 03 202 84 30 (van maandag tot
 woensdagmiddag)
 fax 03 202 84 31
 redactie.bisdom.antwerpen@
 kerknet.be
Diocesane redactie Brugge
 Persdienst Bisdom Brugge
 Heilige Geeststraat 4
 8000 Brugge
 tel. 050 33 59 05
 fax 050 34 14 32
 persdienst.bisdom.brugge@
 kerknet.be
Diocesane redactie Gent
 Eveline Coppin
 Bisdomplein 1
 9000 Gent
 tel. 09 225 16 26
 fax 09 223 39 59
 eveline.coppin@kerknet.be
Diocesane redactie Hasselt
 Persdienst Bisdom Hasselt
 Vrijwilligersplein 14
 3500 Hasselt
 tel. 011 28 84 58
 fax 011 28 84 78
 persdienst@bisdomhasselt.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
 Pers- en informatiedienst
 Wollemarkt 15
 2800 Mechelen
 tel. 015 21 65 01
 fax 015 20 94 85
 aartsbisdom@kerknet.be

VORMGEVING
Grafisch ontwerp
 Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
 Patrick Claessens

PUBLICITEIT
 Trevi Plus
 Leopold II laan 53
 1080 Brussel
 tel. 02 428 21 03
 fax 02 428 37 55
 katrien.lannoo@treviplus.be
 www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
 tel. 03 210 08 30 - fax 03 210 08 36

ABONNEMENTEN
 Abonnementen en adreswijzigin-
 gen uitsluitend via de parochie

DRUKKERIJ
 NV Halewijn
 © copyright
 Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

COLUMN



Bert CLAERHOUT

De blijde boodschap van Assisi

” Paus Benedictus XVI reist morgen, donderdag 27 oktober, naar Assisi voor een interreligieuze ontmoeting met leiders van andere wereldgodsdiensten. Daarmee herdenkt hij dat zijn voorganger, Joannes-Paulus II, een kwarteeuw geleden de leiders van de grote godsdiensten en levensbeschouwingen in Assisi bijeenriep voor een Wereldgebedsdag voor de Vrede.

Die ontmoeting van 1986 in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van de Engelen van Assisi was een mijlpaal in de geschiedenis van de interreligieuze dialoog. Niet alleen omdat ze plaatsvond waar Franciscus aan het begin van de dertiende eeuw afstand van de wereld nam om in armoede te leven. Maar vooral omdat het de eerste keer was dat religieuze leiders van overal elkaar ontmoetten om te bidden: christenen, moslims, joden, hindoes, sikhs en boeddhisten, maar ook vertegenwoordigers van traditionele Afrikaanse en Amerikaanse religies.

De belangstelling wereldwijd was enorm en de symbolische impact was dat evenzeer. Vergeten we niet dat in 1986 de Muur van Berlijn nog overeind stond, de Koude Oorlog niet was uitgewoed en kolonel Khadafi en ayatollah Khomeini, respectievelijk vanuit Libië en Iran, tegen het christelijke Westen tekeer gingen. 1986 was ook het jaar waarin zich in de kerncentrale van Tsjernobyl een explosie voordeed, waarna allerlei doemscenario's over de ondergang van de mensheid de wereld werden ingestuurd.

Joannes-Paulus' initiatief voor een interreligieuze gebedsdag typeerde de wereldbetrokkenheid en de visionaire kracht van de toenmalige paus. Toch was destijds niet iedereen met zijn initiatief opgezet. Sommige Vaticaanse kardinalen vreesden dat zo'n interreligieuze bijeenkomst bij velen de overtuiging zou versterken dat alle religies even waar en dus even waardevol zijn. Joannes-Paulus II zette echter door. In 1993 nodigde hij de christelijke, joodse en moslimleiders uit

om te bidden voor vrede in het voormalige Joegoslavië. Op 24 januari 2002 riep hij de religieuze wereldleiders opnieuw in Assisi bijeen om na de dramatische gebeurtenissen van 11 september 2001 aan de wereld te tonen dat religie geen bron van verdeeldheid is, maar een bondgenoot op de weg naar vrede.

„Christenen delen met anderen het respect voor het geweten, dat ons allen leert de waarheid en de liefde te zoeken en alle medemens en volken te dienen. Daarom ook willen we vrede onder de naties brengen”, zei Joannes-Paulus II in 1986. Vijftientig jaar later klinkt dat misschien naïef in de oren van wie zich ergert over de vele onlusten waarbij gelovigen van verschillende godsdiensten elkaar naar het leven staan of die een vreedzaam samenleven bemoeilijken. We denken aan de vervolging van de christenen in het Midden-Oosten en in sommige Aziatische landen, maar ook aan het westerse vijanddenken tegenover andersgelovigen. Toch zijn er evenveel voorbeelden waarbij gelovigen elkaar over alle religieuze grenzen heen helpen bij het overwinnen van de zwaarste noden en het opbouwen van een menswaardiger samenleving.

Het is goed dat paus Benedictus XVI het initiatief van zijn voorganger voortzet en dat religieuze leiders bij tijd en wijle benadrukken dat elke religie leeft vanuit een drang naar eenheid tussen geloof, hoop en liefde. Uiteraard vergt een geslaagde interreligieuze dialoog meer dan fraaie toespraken alleen. Uitgerekend in Assisi leerde Franciscus – die er in volle kruistocht niet voor terugschrok naar het Midden-Oosten te reizen om er met de sultan het gesprek aan te gaan – dat ons gelovig-zijn onherroepelijk moet steunen op respect en een voortdurend engagement „om de ander hoog te houden in plaats van hem onze wil op te leggen”. Het waren vrijmoedige, maar geen vrijblijvende woorden. Zijn wij bereid daar in onze buurt en/of onze parochie naar te leven? ”

WIJZE WOORDEN VAN BERT CLAERHOUT

“Het gaat niet om de formele vereisten, maar om je relatie met God.”

“Ik leef in het besef dat mijn leven aan God is toevertrouwd, dat Hij over mij waakt en er wel voor zorgt dat het goed komt. Ik heb dat al zo vaak ervaren in mijn leven dat ik daardoor meer risico's durf nemen.”

“Het enige beroep waar ik als kind ooit van gedroomd heb, is **schaapherder**. Dat had waarschijnlijk te maken met de landelijke omgeving waarin ik ben opgegroeid. Gelukkig is daar niets van terecht gekomen, want ik ben absoluut niet goed met dieren.”



“Geloof moet voor mij altijd redelijk verantwoord zijn en je moet erover kunnen reflecteren.”

Uit 'Wijze woorden: Bert Claerhout', Halewijn. Bestel het boek met de bon hiernaast of krijg het GRATIS bij bestelling van de volledige reeks van 5 delen!

“Ik zou durven zeggen dat ik nu gelukkiger ben dan vroeger.”

BON VOOR GRATIS BOEKJE bij bestelling van de reeks

Stuur deze bon terug aan Halewijn uitgaven, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, halewijn.uitgaven@kerknet.be of geef hem af bij je liturgische boekhandel. Bij bestelling van de volledige reeks, krijg je het eerste boekje gratis: je betaalt slechts 34 euro!

Naam:

Straat: Nr:

Postcode: Gemeente:

- Bestelt:
- ex. van deel 1. Bert Claerhout 8,50 € oktober 2011
 - ex. van deel 2. Sabine Van Huffel 8,50 € december 2011
 - ex. van deel 3. Katlijn Malfliet 8,50 € februari 2012
 - ex. van deel 4. Piet Swerts 8,50 € april 2012
 - ex. van deel 5. Christine Vanhole 8,50 € juni 2012

..... ex. van de VOLLEDIGE REEKS aan 34 euro! (= 1 boekje gratis)

Datum: Handtekening:

De boeken worden u toegestuurd met een betaalformulier. Deel 1 ontvangt u onmiddellijk, de andere bij verschijning. Ook verkrijgbaar bij de liturgische centra en boekhandels.