

'God is degene die mij draagt'

Sylvia VANDEN HEEDE brengt haar *Brief aan God* op de Nacht van de Spiritualiteit

- ▶ Jeugdauteur Sylvia Vanden Heede schrijft vooral boeken voor beginnende lezers
- ▶ Studeerde Bijbelwetenschappen aan evangelische theologische faculteit
- ▶ Keerde terug naar het katholicisme

Nicole LEHOUCQ

Zeggen Vos en Haas u iets? Die twee figuurtjes uit de boeken voor beginnende lezers laat jeugdauteur Sylvia Vanden Heede allerlei avonturen beleven.

„Mensen komen er al snel achter dat ik gelovig ben”, vertelt Vanden Heede. „Vaak wordt me dan gevraagd of ik mijn geloof in mijn boeken verwerk. Daarover wordt dan al snel lacherig gedaan: 'Of ik de kindertjes niet indoctrineer?' In mijn boeken voor eerste lezers let ik vooral op het leestechische. In mijn verhalen steek ik geen boodschap. Dat deed ik wel toen ik jonger was. Ik voelde me toen daartoe geroepen, al voelde ik me er niet goed bij.”

„In de boeken die ik voor oudere kinderen schrijf, durf ik me wel laten zwalpen op de verhaallijn. Al schrijvend vormt zich mijn denken en dan sluipt er wel eens iets van mijn geloofsovertuiging in. Dat is echter nog wat anders dan het er echt inproppen. Dat vind ik niet opportuun.”

Katholiek opgevoed, studeerde Vanden Heede Bijbelwetenschappen aan de evangelische theologische faculteit in Heverlee. Later kwamen daar studies Grieks en Hebreeuws bij. Van haar reis door het protestants-evangelische landschap heeft ze geen spijt, integendeel. Vanden Heede leerde er veel, vooral op het vlak van Bijbelkennis. „En we geloven in dezelfde God”, weet ze.

God onkenbaar, toch nabij

Inmiddels keerde Sylvia Vanden Heede terug naar de Kerk van haar jeugd. „Ik ben zachtjes weer aangespoeld in de schoot van onze Moeder de heilige Kerk, zoals dat heet. Het was veel meer een gevoelsmatige kwestie, ik had het gevoel terug thuis te komen, het gaf me rust. De katholieke Kerk is een wereldkerk, ik ervaar er vrijheid. Vanuit mijn liefde voor de geschiedenis trekt ook de traditie me aan.”



Jeugdauteur Sylvia Vanden Heede hoeft zich ervoor haar overtuiging 'erin te steken', al kleurt haar geloof soms haar werk. © rr

„Ik zie God niet zo zeer als een Vader. Iedereen heeft trouwens een ander vaderbeeld. Voor mij is God vooral degene die me draagt. Niet alleen staat onze naam ge-

schreven in de palm van zijn hand, we zitten ook zelf in die hand. In die zin bevindt God zich 'onder' me, al staat Hij uiteraard boven me. Jezus Christus zie ik

dan weer als mijn vriend, mijn broer”, getuigt Vanden Heede.

Toen haar in het kader van de Maand van de Spiritualiteit werd gevraagd een Brief aan God te schrijven, ging ze daar niet meteen op in. „Mijn bidden is een gesprek. Ik formuleer mijn gebed persoonlijk, in eigen woorden. Dat onthield ik uit mijn evangelische periode. Een gesprek voeren of een gebed formuleren, is nog iets anders dan een brief schrijven en die dan ook nog aan anderen tonen.”

„Een brief heeft of iets officieels, of iets heel persoonlijks. Ik dacht: 'Ofwel leg ik in zo'n brief mijn ziel bloot en wordt het heel intiem, ofwel maak ik er een schijnvertoning van en dan weten de mensen nog niet hoe ik denk.' Ik vond het ook moeilijk mijn ontzag voor God te verzoenen met het *Abba*, 'Vader', roepen,” vertelt Vanden Heede. „Toch schreef ik een brief, aan die God, die ons enerzijds in Jezus Christus zo nabij is en anderzijds zo onkenbaar.”

Op vrijdag 22 oktober, tijdens de Nacht van de Spiritualiteit in de Promotiezaal van de K.U.Leuven, leest Vanden Heede haar brief voor. Dat doen die avond ook Boogie Boy evenals de winnaar van de wedstrijd *Brief aan God*.

Advertentie

Wat bezielt Boogie Boy?



Als Paul Ambach in de huid van Boogie Boy kruipt, word je aangetrokken, meegesleept, begeistert door zijn muziek, zijn energie, zijn soul.

Er is meer tussen hemel en aarde dan het blote oog kan zien. Meditatie, religie, mindfulness en verschillende spirituele stromingen bieden antwoorden op vragen van de geest. Ook muziek, humor, literatuur en kunst dragen hun steentje bij.

Ontdek tijdens de Maand van de Spiritualiteit in oktober wat bekende en onbekende mensen bezielt en wat hen drijft. Geniet van de Nacht van de Spiritualiteit op 22 oktober in Leuven of organiseer zelf een initiatief.

Lees meer over de bezieling van Boogie Boy en laat jezelf inspireren op

www.maandvandespiritualiteit.be

KERK & leven



Knack BatiSelf.



LANNOO

