

**VERANTWOORDELIJKE  
UITGEVER**

Filip Debruyne  
De parochie is verantwoordelijk  
voor de eigen teksten

**ALGEMENE REDACTIE**

tel. 03 210 08 40  
fax 03 210 08 49  
redactie.kerkenleven@kerknet.be

**VORMGEVING**

Grafisch ontwerp  
Catapult, Antwerpen  
Lay-out & Zetwerk  
NV Halewijn

**DIENST PAROCHIEBLADEN**

tel. 03 210 08 30  
fax 03 210 08 36

© copyright  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal  
uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk  
beschermd. Zonder toestemming van  
de uitgever mogen ze op geen enkele  
wijze worden verspreid.  
De uitgever is niet verantwoordelijk  
voor de inhoud van de advertenties.  
Lezersbrieven moeten naam en adres  
vermelden. De redactie behoudt zich  
het recht teksten in te korten of te  
weigeren.

**EVEN STOP**

**HOU HET SIMPEL**

Mia BERTMANS

„Wat een mooie uitvaartdienst”, zegt deken Dirk in de sacristie. „Heb je het ook gevoeld, die liefde van Charles voor zijn vrouw? Die was tastbaar in de viering.” Ja, een uitvaartdienst ga je niet alleen voor, die beleef je. De emoties van de kerkgangers slaan op je over. „Het moet een eenvoudige dienst worden,” had Charles gezegd tijdens het rouwgesprek, „want zo was Liza, een eenvoudige vrouw. Schone gebeden, graag een Maria-liedje en laat gerust wat stilte, zo kan ik mijn liefste voelen.” Charles wist goed wat hij wilde, het kwam recht uit zijn hart en

zijn wensen zouden vervuld worden. Het klonk ons zoet in de oren: eenvoud, gebed en stilte, meer hoeft niet. Vaak wenst de familie het tegendeel. Hoe meer woorden, hoe beter. En liefst geen stilte. Enkele cd's, een drieliedje zanger? Nee, Charles, tachtig jaar, heeft het bij het juiste eind: hou het simpel.

Hoe ontroerend was het rouwgesprek bij hem. Samen met de kinderen zaten we rond de keukentafel. Liza was niet meer. Vrij onvoorzien was ze heengegaan. Ontredding, hulpeloosheid, ja reddeloosheid maakten zich meester van Charles. Angst en on-

rust las je in zijn ogen. „Waar is Liza nu?”, vroeg hij wanhopig aan de tafelgenoten. „Ziet ze mij? Zal ik nog met haar kunnen praten? Zal ze mij horen? Zal ze antwoorden, als ik haar vertel? Hoe is het nu met haar?”

De ene vraag volgde op de andere op. Charles was zichzelf aan het bevragen en verwachtte geen antwoorden. Daarom zwegen we allen en mocht de stilte een weldadige stilte zijn. De geborgenheid van zijn kinderen gaf hem een veilig vertrouwen, Charles werd rustig. „Ach,” sprak hij na een moment van innig verdriet, „Liza en ik hebben elkaar altijd graag gezien en nu zij in liefde bij ons Heer is, zal zij met mij en jullie allemaal verbonden blijven. God laat ons niet los en onze lieve moeder laat ons ook niet los.”

Charles glimlachte. Keek een voor een zijn zonen en dochters aan en

zei: „Zet die liefde voort in jullie gezin.” Allen waren geraakt. Je hoorde slechts bovengehaalde zakdoeken. Vader had precies begrepen waar het om ging. Daar waar veel liefde tussen mensen groeit, voelen wij God heel nabij. De dag van Liza's uitvaart was het heerlijk weer, een blauwe hemelkoepel omspande de kerk. De zon straalde okergeel licht door de glasramen toen het mannenkoor zong: „Lieve Vrouwke ik kom niet om te bidden, maar om een poos bij U te zijn.” Het lied ging door merg en been. Jawel, het was voelbaar, de warme liefde tussen Liza en Charles bloeide voort. Heel simpel, heel sterk. Sterker dan de dood.

**Zondagsgebed**

*Bij de 28ste zondag door het jaar*

Laten wij bidden  
dat we door onze welvaart niet blind worden  
voor hen die tekortkomen:  
*dat wij in Jezus' Geest delende mensen zijn.*

Laten wij bidden  
dat we door onze overvloed niet voorbijleven  
aan Hem die het ons geeft:  
*dat wij in Jezus' Geest dankbare mensen zijn.*

Laten wij bidden  
dat we door alle drukte niet doof raken  
voor Gods bedoelingen:  
*dat we ons voeden met zijn mens geworden Woord.*

Laten wij bidden  
dat we onderweg met elkaar  
ons voeden met Hem die zich aan ons geeft  
*dat wij voortaan doen wat Hij heeft voorgedaan.*

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2011. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averhode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hemieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

**UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER  
VAN PAUL VAN ZUMMEREN**

Kristien VAN ZUMMEREN

Het wordt nu steeds kouder en kouder, althans wanneer het moderne weerpatroon niet al te ver afwijkt van de vroegere gang van zaken. Remigius zou zelfs een mijlpaal, een totale kentering betekenen: op zijn dag zou het echt omdraaien van zacht naar hard:

**DOMINUS VOBISCUM!  
SINT-REMI DRAAIT 'T BLAADJE OEM.  
EN 'T NIEUWE KAPITTEL  
DRAAGT "WINTER" ALS TITEL...**

En wie met die spreuk nog geen vrede zou nemen, trekt dan maar zijn lessen uit deze dagspreuk:

**MET SINTE-REMI  
GEEREN OF NIET  
BEGINT ER  
DE WINTER.**

Mocht het overmorgen toch zacht weer zijn, dan is dat goed voor de nabije toekomst en dan is het zelfs mogelijk dat het goed weer blijft tot op de feestdag van Sint-Rafaël, die op 24 oktober wordt gevierd. Deze weerspreuk voorspelt dat:

**KAN NAUW MET ROZENKRANS  
EEN GANS AAN DE SPURRIE ZICH VERZADEN,  
DAN IS ER TOCH NOG KANS  
DAT SINT-RAPHAEL EEN KOE ER ZIET IN WADEN.**

In andere streken van onze lage landen werd op 7 oktober de heilige Sergius gevierd. Eén spreuk heeft die heilige op zijn naam:  
**MET SERGIUS, DE WINTER BEGINT.**

**SUDOKU**

		9			2			
				7		2		8
6			5	1			7	4
		2	6			8	3	
	6	3			8	7		
8	4			2	5			6
5		1		8				
			3			1		

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'  
vindt u in de perswinkel.

**DEPUZZELAAR**

© De Puzzelaar



								1
			8		1			9
1				6		2		
	2		6	1			9	
	5			3			7	
	9			2	8		3	
		6		9				5
7			3		6			
3								

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'  
vindt u in de perswinkel.

**DEPUZZELAAR**

© De Puzzelaar

