

Hoe werken de Wereldjongerendagen editie 2011 na bij de Vlaamse deelnemers?

## ‘Elders bidden ze voor ons’

### Volgens Missio groeit solidariteit met geloofsgemeenschappen in het Zuiden uit wederzijdse belangstelling en ontmoeting

- Solidariteit moet ook steeds concreet worden geuit
- Dit jaar aandacht voor christenen in het Midden-Oosten

#### Erik DE SMET

Oktober is traditioneel de campagnemaand van Missio, de internationale kerkelijke organisatie die wereldwijde solidariteit tussen de Kerken in Noord en Zuid bevordert en ontmoetingen met andere religies en culturen promoot. De hele maand staat dan ook in het teken van onze steun aan de jonge kerkgemeenschappen elders in de wereld en dit jaar is solidariteit uitdrukkelijk het campagnethema.

De traditionele collecte op Missiezondag wordt immers almaar vaker stiefmoederlijk behandeld. Bovendien rijst de vraag hoe we solidair kunnen zijn met kerkgemeenschappen in het Zuiden, nu de uitdunnende Kerk in Vlaanderen almaar meer kortademig wordt, terwijl het aantal missionarissen krimpt en de paters en zusters zichtbaar verouderen.

Sinds 2009 staat de salvatoriaan Michel Coppin aan het roer van Missio. Zijn organisatie nam recentelijk ook de coördinatie van de activiteiten van de missionerende ordes en congregaties op zich evenals de begeleiding van priesters-in-zending in Latijns-Amerika.

„Solidariteit met het Zuiden belevens we nog te vaak als eenrichtingsverkeer”, zegt Coppin. „Bij veel acties van ngo’s lijkt het louter te gaan om het geven. Van kardinaal Toppo uit India onthield ik echter dat wij, westerlingen, niet mogen vergeten dat in het Zuiden voor ons wordt gebeden. Ik stond er voordien nooit bij stil hoe bekommerd ze in het Zuiden wel zijn om ons. Uit wederzijdse belangstelling groeit wederzijdse solidariteit.”

De dynamiek van solidariteit leest Michel Coppin ook in de parabel van de barmhartige Samari-



De projecten van Missio ondersteunen de armste groep christenen in het Midden-Oosten, die niet kan emigreren. © KNA-Bild

taan. „De gewonde jood laat toe dat hij door de Samaritaan wordt verzorgd. Hij neemt het initiatief om ‘naaste’ te zijn. Solidariteit is eigenlijk de grondslag van ons christen-zijn. Het is een hou-

#### „De christelijke solidariteit zoekt geen dankbaarheid of erkenning”

ding waarbij we onze eigen plannen relativeren en onze talenten dienste stellen van de ander, niet omdat het moet, maar omdat die ander het ons vraagt. De christelijke solidariteit zoekt geen dankbaarheid of erkenning, maar is onbaatzuchtig en nederig.”

Solidariteit moet ook tastbaar worden. Zelf was Coppin jarenlang priester in Venezuela. „Toen ik er pas aankwam, wilde ik dingen verwezenlijken”, vertelt hij. „Op mijn vraag wat ik zou kunnen doen, kreeg ik te horen: ‘Zorg voor onze kapel en voor de catechese, leer ons de Bijbel lezen en leer ons bidden.’ Daaruit groeiden haalbare projecten. Te vaak zien wij noden, terwijl we eerst en vooral moeten luisteren naar wat mensen verlangen. Laat de mensen in het Zuiden initiatieven nemen, wij zullen hen helpen.”

Het kostte Coppin jaren om de ziel van de mensen in het Zuiden te begrijpen. „Vaak zijn ze diep religieus en verstaan ze onze seculiere samenleving niet, terwijl

wij hun houding niet verstaan. Dat Eurocentrisme moeten we durven achter ons te laten.”

Dit jaar plaatst Missio in het bijzonder de christenen uit het Midden-Oosten in de schijnwerpers. De organisatie steunt in de regio meerdere solidariteitsprojecten van de Kerk, vooral projecten voor kinderen en jongeren. Volgens de Missiodirecteur is de eerste uiting van onze solidariteit met christenen in het Midden-Oosten echter onze belangstelling voor wat ginds gebeurt, voor hun rijke geschiedenis en tradities. Ook moeten we correct verstaan hoe zij willen en moeten samenleven met moslims.

Coppin: „In vele van deze landen zijn christenen het slachtoffer van geweld en discriminatie.

Velen trachten te emigreren. Onze projecten ondersteunen net de armere groep die niet kan weggeraken. We moeten durven luisteren naar hun noden en tegelijk belangstelling tonen voor de christenen uit de regio die onder ons verblijven. Die kerkgemeenschappen waren ooit de meest solidaire van de hele wereld. Nu is het onze beurt om hen financieel te ondersteunen.”

Missio ondersteunt wereldwijd duizend plaatselijke christelijke gemeenschappen op het terrein van gezondheidszorg, onderwijs, pastorale en sociale vorming. Giften zijn welkom via Missio vzw, Vorstlaan 199, 1160 Brussel, rekeningnummer IBAN BE19 0000 0421 1012.