

Parochie 1
 In de pen 6
 Klapstoel 8
 Samenleving 9
 Kunst en cultuur 10
 Buitenland 11
 Dossier 12
 Varia 14
 Op·tocht 16
 Mensen 17
 Bisdom 18
 Podium 20

Colofon

KERK & leven
 Halewijnlaan 92
 2050 Antwerpen
 www.kerkenleven.be
KERK & leven is een uitgave van
 Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE

UITGEVER
 Filip Debruyne
 De parochie is verantwoordelijk
 voor de eigen teksten

REDACTIE

Algemene redactie
 tel. 03 210 08 40
 fax 03 210 08 49
 redactie.kerkenleven@kerknet.be

Hoofdreducteur

Bert Claerhout

Eindredacteur

Peter Goirdts

Redacteurs

Erik De Smet, Nicole Lehoucq,
 Ilse Van Halst, Jozefien Van Huffel

Lieve Wouters

Redactiesecretariaat & Optocht

Martine Croonen
 secretariaat.kl@kerknet.be

Diocesane redactie Antwerpen

Persdienst Bisdom Antwerpen
 Schoenmarkt 2
 2000 Antwerpen
 tel. 03 202 84 30 (van maandag tot
 woensdagmiddag)
 fax 03 202 84 31
 redactie.bisdom.antwerpen@
 kerknet.be

Diocesane redactie Brugge

Persdienst Bisdom Brugge
 Heilige Geeststraat 4
 8000 Brugge
 tel. 050 33 59 05
 fax 050 34 14 32
 persdienst.bisdom.brugge@
 kerknet.be

Diocesane redactie Gent

Eveline Coppin
 Bisdomplein 1
 9000 Gent
 tel. 09 225 16 26
 fax 09 223 39 59
 eveline.coppin@kerknet.be

Diocesane redactie Hasselt

Persdienst Bisdom Hasselt
 Vrijwilligersplein 14
 3500 Hasselt
 tel. 011 28 84 58
 fax 011 28 84 78
 persdienst@bisdomhasselt.be

Diocesane redactie Mechelen-Brussel

Pers- en informatiedienst
 Wollemarkt 15
 2800 Mechelen
 tel. 015 21 65 01
 fax 015 20 94 85
 aartsbisdom@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
 Catapult, Antwerpen

Lay-out & Zetwerk

Patrick Claessens

PUBLICITEIT

Trevi Plus
 Leopold II laan 53
 1080 Brussel
 tel. 02 428 21 03
 fax 02 428 37 55
 katrien.lannoo@treviplus.be
 www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30 - fax 03 210 08 36

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigin-
 gen uitsluitend via de parochie

DRUKKERIJ

NV Halewijn

© copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

COLUMN



Bert CLAERHOUT

Kerkelijke media staan voor grote uitdagingen

Ter gelegenheid van Mediazondag, 25 september, vraagt het Bisschoppelijke Comité voor de Media terecht aandacht en steun voor de kerkelijke media. In een medialandschap waarin commercie en emotie de boventoon voeren, krijgen die het almaar moeilijker.

Er was een tijd waarin de Kerk de media veeleer schuwde, omdat ze meende dat kranten, radio en televisie alleen maar 'slecht' nieuws brachten. Die tijd is lang voorbij. Paus Joannes-Paulus II reisde de wereld rond met in zijn voetspoor de meest prestigieuze verslaggevers en de grootste tv-zenders. Hij bespeelde als geen ander de moderne massamedia om de evangelische boodschap wereldwijd te verspreiden. De huidige paus, Benedictus XVI, mag dan wel gereserveerder met de media omgaan, ook hij beseft hun enorme impact. Zo riep hij ter gelegenheid van de 45ste Wereldcommunicatiedag op 5 juni de christenen wereldwijd op de verworvenheden van het digitale tijdperk te benutten om hun geloof uit te dragen.

Anno 2011 zijn de communicatiemedia voor velen de belangrijkste bron van informatie. Het aanbod van kranten, magazines, televisie en internet is dan ook bijzonder groot en neemt nog altijd toe. De digitale evolutie gunt de grote mediabedrijven geen adempauze. Daarom trachten ze elkaar voortdurend de loef af te steken met nieuwe tv-zenders en almaar volumineuzere bijlagen en magazines. De keerzijde is een overkill aan informatie waardoor de consument almaar 'meer van hetzelfde' krijgt voorgeschoteld doordat de media veeleer gewillige volgers van de tijdgeest en van allerlei modetrends zijn geworden dan betrouwbare informatieverstrekters.

Niet verwonderlijk dus dat de kerkelijke media in dat medialandschap stroomopwaarts moeten roeien. Aandacht voor Kerk en geloof staat immers haaks op commerciële prioriteiten. Uiteraard besteden de klassieke media nog altijd aandacht aan massa-evenementen zoals

de Wereldjongerendagen en pausbezoeken – net als aan kerkelijke schandalen, protesterende priesters en cijfers over het afnemende kerkbezoek. Maar waar verneem je nog iets over hedendaagse vitale christelijke gemeenschappen? En welk blad besteedt nog aandacht aan de grote krachtlijnen in de theologie?

Uitgerkend daarin moeten media als **KERK & leven**, *Kerknet*, *Tertio*, *Braambos*, *Radio Spes* en de diverse religieuze tijdschriften het verschil maken. Geen makkelijke opgave gelet op hun beperkte financiële inkomsten en middelen. *Braambos* diende de voorbije twee jaar zwaar te besparen doordat Vlaams mediaminister Ingrid Lieten (SP.A) minder subsidies ter beschikking stelde. En veel religieuze tijdschriften overleven slechts dankzij de steun van congregaties en het vrijwilligerswerk van kloosterlingen.

Als onze Kerk haar boodschap in het digitale tijdperk wil uitdragen, moet ze op korte termijn werk maken van een consistent media-beleid. De oprichting van een Mediahuis kan bijdragen tot een efficiënte besteding van de schaarse middelen, het zoeken naar synergie, het nastreven van een betere samenwerking met organisaties zoals IJD/Jeugdpastoraal Vlaanderen en CCV (Centrum voor Christelijk Vormingswerk), en het promoten van het digitale nieuws waardoor *Kerknet* dagelijks accuraat en snel kan informeren. De voorbije jaren werden daartoe al tal van initiatieven genomen. Om die verder uit te werken, zijn evenwel nieuwe investeringen nodig.

De uitdagingen zijn groot. Dat geldt ook voor de nv Halewijn, die **KERK & leven** uitgeeft en een tachtigtal werknemers telt. Daarom hebben we ook uw steun nodig, opdat **KERK & leven** zijn opdracht kan blijven waarmaken, met name: een weekblad zijn dat vanuit een openheid voor de wereld informeert over wat in onze Kerk leeft en dat zodoende een stem geeft aan zowel de plaatselijke kerkgemeenschap als de wereldkerk. 9

LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: **KERK & leven**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Wereldjongerendagen

KERK & leven, 31 AUGUSTUS 2011

In uw dossier over de Wereldjongerendagen (WJD) in Madrid lezen we de verrassende reactie dat het toejuichen van de paus in Madrid vele Vlaamse jongeren weinig zei, dat ze niet kwamen voor de man van Rome. Graag willen we u laten delen in de ervaring van enkele andere Vlaamse jongeren, die wel Romegezind zijn (om de woorden uit jullie dossier te gebruiken) en die in 'de man van Rome' de vertegenwoordiger van Christus herkennen.

„De WJD waren voor mij een fantastische ervaring”, schrijft Maarten (17 jaar). „Vooral het besef dat we als katholiek niet alleen zijn, maar samen met zovele anderen... We begonnen onze tocht met een voorprogramma in Paray-le-Monial (Frankrijk) met ongeveer tweeduizend jongeren van over heel de wereld. Van daaruit zijn we naar Lourdes gereisd, waar we op 15 augustus een mis en een indrukwekkende kaarsenprocessie meemaakten. Nog diezelfde nacht reden we door naar Madrid waar we samenkwamen met een tot twee miljoen jongeren. Vooral dat laatste, het hoogtepunt van de WJD, was indrukwekkend. De paus die tot op een meter van ons voorbijkwam, de mis met een gigantische massa in de snikhete zon, en zoveel meer... Ik ben echt blij dit te hebben meegemaakt.” Klaartje (16 jaar) verwoordt haar ervaringen als volgt: „Het mooiste vond ik dat iedereen respect had voor de Heer en voor elkaar. Toen de paus de avondwake inleidde,

was het overal stil. Bij het zien van het heilig sacrament knielden de mensen om je heen. En tijdens het Onzevader waren we allemaal verbonden, ook al zei iedereen het in zijn eigen taal. Het was God die ons verbond en de liefde die we allemaal voor Hem voelen, konden we uiten door te juichen voor de paus, Gods grote spreker. Ik had dit nooit willen missen.”

Marc en Marijke DECKERS, Tremelo

Onderklasse

KERK & leven, 31 AUGUSTUS 2011

In zijn wekelijkse column beschrijft Bert Claerhout de turbulente zomermaanden. Geen komkommers, maar kommer en kwel alom.

Over de spijtige gebeurtenissen in Londen wil ik graag opmerken dat hij de aanleiding tot de rellen – een man die door de politie werd doodgeschoten – niet vermeldt. Hij schrijft voorts dat de rellen „symptomen zijn van een gebroken en zieke samenleving waarin, te midden van alle luxe, een gefrustreerde onderklasse aan haar lot wordt overgelaten”. Ik heb erg veel moeite met het woord 'onderklasse'. Iedereen neemt dat woord over, zonder daar even bij stil te staan. De mensen in hele buurten krijgen daardoor een 'waardeoordeel', 'een 'brandmerk'. In de achttiende eeuw waren de Engelsen ervan overtuigd dat er een 'criminele klasse' bestond en die werd bij de minste misstap, massaal naar Botany Bay gedeporteerd.

Een christelijk weekblad mag niet meehuilen met de wolven in het bos, het moet stilstaan bij de situatie en dan een oordeel vormen. Zeker, in Londen is gestolen en vernield, en er zijn drie mensen omgekomen. Maar u en ik kennen grotere criminelen, in maatpak en met een dure aktetas, en die behandelen we met de nodige égards. Jezus van Nazaret is vast niet tevreden over ons.

Anita BOONEN, Borgerhout

Thee & Televisie

KERK & leven, 24 AUGUSTUS 2011

1. Elke week lezen wij het parochieblad om het nieuws van onze parochie te lezen en voor de fijne artikelen. Vaak ergeren wij ons echter aan de bijdragen van Marcel van Nieuwenborgh. Wat hebben ze met Kerk en christen-zijn te maken? Ze zijn vaak zo zuur, bitter en verwijtend. Welke frustraties moet die man kwijt? Het loopt de jongste tijd echt de 'galgaten' uit. Laat **KERK & leven** een dynamisch en hoopvol weekblad zijn.

Jan DEWACHTER, via e-mail

2. Ik reageer niet vlug, omdat er nu eenmaal verschillende mensen en meningen zijn, maar ik vind dat de teksten van Marcel van Nieuwenborgh veeleer in een negatief ingesteld en knorrig blaadje thuis horen. Bespaar ons zijn selectieve ergernissen en giftige commentaren. Wat een contrast met de teksten van Lieve Swinnen. Als jullie een columnist nodig hebben, zoek dan positief inspirerende mensen.

Leo JASPERS, via e-mail

Pukkelpop

KERK & leven, 31 AUGUSTUS 2011

Via de krant en de televisie vernam ik dat op 1 september in sommige scholen één minuut stilte werd gehouden ter gedachtenis aan de slachtoffers van de Pukkelpopramp. Alle waardering daarvoor.

Toch zou ik hierbij willen voorstellen dat men in alle scholen geregeld eens één minuut stilte zou houden ter gedachtenis aan de vele duizenden kinderen en volwassenen die dagelijks in onze wereld sterven van honger en dorst.

Jozef GHYSELEN, Erpe-Mere

Parochiekerken

KERK & leven, 17 AUGUSTUS 2011

In uw bijdrage *Behoud of herbestemming?* in **KERK & leven** van 17 augustus schrijft u dat er in het Vlaams gewest 18.000 parochiekerken te onderhouden zijn. Dat cijfer kan in geen geval met de werkelijkheid overeenstemmen. Als uw cijfers juist zijn, dan zou er één parochiekerk op de driehonderd inwoners zijn, of in een stadje als Sint-Niklaas meer dan 250. Er zijn er in mijn stad een tental, in plaats van 25 keer meer!

Wilt u voortaan juiste informatie verspreiden. Dat lijkt me ook een christelijke deugd te zijn.

Marcel VELDEMAN, via e-mail

Noot van de redactie: Marcel Veldeman heeft het bij het rechte eind. Door een tikfout stond er een nul te veel. Vlaanderen telt 1.800 parochiekerken.