

Het heiligenboek

Maurus van Subiaco en Dominicus Savio. Heilige leerlingen Tom Zwaenepoel

Maurus van Subiaco en Dominicus Savio illustreren hoe de heiligheid van een leermeester inspirerend kan werken en uiteindelijk kan leiden tot eigen heiligheid. Leerling en leraar stappen hand in hand, op weg naar de veelbelovende volwassenheid. Beiden hebben oog voor de waardige richtingsaanwijzers op het levenspad, die leiden naar christelijke waarden. Zowel jongeren als volwassenen streven in hun functie als leerling en leraar naar hetzelfde doel: een gelukkig, volmaakt en gedeeld leven. Ze dragen bij tot een samenleving waarin de kennis ten dienste staat van de medemens. Opvoeden is geven en nemen. Opvoeden is delen met leeftijdgenoten. De wijsheid van de volwassen generatie, die gesymboliseerd wordt door de vele opvoeders en leerkrachten die een school rijk is, draagt bij tot een heilig leven. Maurus (omstreeks 510 - omstreeks 583) is de zoon van een Romeinse senator. Op z'n twaalfde wordt hij voor zijn opvoeding toevertrouwd aan Benedictus. De jongen eert zijn leermeester als een vader en voert diens wil in alle bescheidenheid uit. Hij wordt zijn lievelingsleerling. Als Benedictus naar Monte Cassino verhuist, leidt Maurus het klooster van Subiaco (circa 529). Later wordt hij naar Gallië gezonden.

Hier sticht hij het klooster Glanfeuil, waar hij abt wordt en als eerste in Frankrijk de regel van Benedictus invoert. Maurus sterft aan de pest. Maurus wordt geroemd vanwege zijn vrome levenswandel. Tijdens de vastentijd slaapt hij staand of zittend. Zijn volledige gehoorzaamheid en diepe nederigheid blijken uit het getuigenis van Gregorius de Grote. Op zekere dag valt zijn medeleerling Placidus door onoplettendheid in het water. Benedictus vraagt Maurus zijn medebroeder te redden. Met de zegen van zijn leraar loopt hij over het water en hij brengt Placidus aan land. Pas nu beseft hij dat hij over het water heeft gelopen. De vraag wie van beiden de eer van het wonder toekomt, leidt tot een vrome ruzie tussen leraar en leerling. Benedictus schrijft het wonder toe aan Maurus' volkomen gehoorzaamheid, Maurus aan de kracht van het bevel en de zegen van zijn leraar. Ze hebben allebei gelijk: door gehoorzaamheid kun je trouw uitvoeren wat bevolen wordt, door een bevel kun je gehoorzaamheid succesvol uitvoeren. Dominicus wordt in 1842 als zoon van een smid geboren in San Giovanni di Riva, bij Turijn. Hij groeit op in een gezin met tien kinderen. Van kindsbeen af heeft hij een gro-

te religieuze verering, in het bijzonder voor Maria. Vanaf 1854 wordt hij toegelaten tot het Turijnse oratorium van Johannes Bosco, die zijn opvoeder, geestelijk leider en biechtvader wordt. Tijdens zijn schooltijd heeft de jongen een religieuze drang naar volmaaktheid, boetedoening en priesterschap. Hij is een voorbeeld voor zijn leeftijdgenoten en een geëngageerd helper bij Bosco's pedagogische jeugdpastoraal in Turijn en Piemonte. In 1856 sticht Dominicus met de hulp van zijn 'meester' de *Compagnia dell'Immacolata* (Onbevlekt verbond), dat de actiefste leerlingen samenbrengt en de biecht, de communie en de Mariaverering cultiveert. Dominicus overlijdt op bijna vijftienjarige leeftijd aan tuberculose. Volgens Pius XII verliet hij vroegtijdig deze wereld om „met de voorspraak van de hemelse Koningin het loon van zijn kinderlijke liefde tot God te ontvangen”. Deze woorden sprak de paus tijdens de heiligverklaring in 1954. Nauwelijks twee jaar na Dominicus' overlijden schrijft Johannes een eerste kleine biografie over zijn lievelingsleerling, die hij portretteert als het ideaalbeeld van een 'voorbeeldige leerling' en 'overtuigd jong christen'. Voor ons bewijst Dominicus dat God ook in

het leven van jonge mensen zichtbaar is. Bovendien accentueert zijn levensverhaal dat de opvoedingsmethode van Don Bosco en de salesiaanse spiritualiteit wegen beschrijven die jonge mensen naar het tijdelijke en eeuwige geluk kunnen leiden. Als patroonheilige is Dominicus een voorbeeld voor katholieke jongeren, koorknappen en misdienaars. Hij wordt aangeroepen door aanstaande moeders en tegen drugverslaving.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

25 september, 9 uur, VRT één (*herhaling omstreeks 23 uur via Canvas*). Na wekenlange zomerse afwezigheid gaat Braambos weer van start, als vanouds met de rubriek *Close-up*, actualiteit op het snijpunt van maatschappij en spiritualiteit. Vervolgens openen vier jongeren in *Spiritueel verzet* op zoek enkele zwarte bladzijden uit de geschiedenis die ze niet willen vergeten. Ze trekken op verkenningstocht naar München, om er meer te vernemen over de Duitse studente Sophie Scholl die haar vreedzaam verzet tegen de nazi's bekocht met de dood. En naar het Russische dorp Katyn, waar Stalin in 1940 22.000 Poolse officieren, intellectuelen en geestelijken liet ombrengen. Afsluiten gebeurt met de achtste en laatste aflevering van de serie *Spirituele leiders*, vandaag met als middelpunt Anselm Grün, benedictijn en veel-schrijver. Grün heeft het over bezielend leidinggeven.

De vrome kudde

Geld en wijsheid Ingezonden door Herman Reyms

Van geld dat we niet hebben, kopen we dingen die we niet nodig hebben om indruk te maken op mensen die we niet mogen.

Zolang m'n baas net doet alsof ik veel verdien, doe ik net alsof ik hard werk.

Op kantoor Ingezonden door Jan Umans

De jongste bediende wordt bij de directeur geroepen. Een kwartier later is hij terug. De secretaresse is benieuwd:

– Wat is er gebeurd?

– Ik ben er niet zeker van, maar ik denk dat ik ontslagen ben.

– Wat bedoel je?

– Wel, de baas keek me aan en zei: „Vansnick, ik weet niet wat we zullen doen zonder jou, maar we zullen ons best doen.”

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

een der VS stellig	handvat v.e. degen gewicht	veerkracht	sneeuw- hut	dikwijls insecten- gedaante	dieren- verblijf
↳	↓	↓	↓	↓	↓
snood- aard Europeaan	↔	1			
↳			zwaard- walvis een- kleurig	2	
verlaagde toon	8		lokspijs	bezink- sel	commu- nicatie- middelen
gedwee	rijwiel vaartuig	↔			3
↳	↓	houding schenk- gerei	↔	bijwoord pauselijke brief	4
vulkaan op Sicilië	grote bijl tijdelijk	↔		klooster uitroep van pijn	↓
↳	5		vergis- sing	↔	7
Europese rivier	↔			6	smal stuk hout

Tijdschriften van 'De Puzzelaar' vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

Oplossing van de puzzel van vorige week: TOONBANK

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---