

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van
de uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

SUDOKU

3		5				9		1
	6						3	
		4	8		5	7		
2			4	1	8			3
6			2	9	7			8
		9	6		3	1		
	7						8	
1	8					4		6

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar



			6	3	1			
		1				2		
9			2		4			7
	9			4			2	
3				7				9
	8			5			4	
1			5		7			4
		2				5		
			4	1	8			

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar



EVEN STOP

BESTE GROETEN UIT LEUVEN

Mia BERTMANS

„Hé, de wandelaars, *les randonneurs!*”, zegt ze met dat sappig zuiders accent.

We lossen de rugzakken en ploffen naast haar neer op de bank. Uitgeput, stoffig en dorstig van een serieuze wandeltocht door de wijnvelden van de Languedoc. Een streek van geuren en kleuren, zonovergoten hellingen, een lust voor het oog. En de wijn, een streling voor de tong. Hier in dit dorp heerst een zalige rust. De lucht trilt van de hitte en knoestige platanen ademen koude schaduw. Een droompleintje zoals je er alleen maar in Frankrijk aantreft.

Nu ik zo dicht bij haar zit, zie ik dat ze werkelijk heel oud is. Gerimpelde bruine huid, verschoeid door de zon, spierwit haar in een ouderwets knotje gewrongen en handen die alleen een Rembrandt kan schilderen. Handen die spreken over haar leven, haar werk en zwoegen, haar liefhebben en treuren. Maar ze zwijgt en lijkt een beetje afwezig.

„Op dit pleintje ben ik verliefd”, verklaar ik haar. „Dit kennen we in onze stad niet.” En vertel haar meteen waar we vandaan komen: Leuven, België.

Ja, Brussel. Daar hoorde ze al van. „Het moet een heel grote stad zijn”, veronderstelt ze. „Maar dit

dorp is nu leeg. Ik ben hier volkomen alleen. Iedereen is aan het werk in de wijngaarden. Het is bijna oogsttijd, weet je, en dan zwermt het volk dat nog de handen uit de mouwen kan steken het dorp uit. Mijn hart laat het niet meer toe.”

Ze staart weg bij de laatste woorden en in de stilte hoor je haar heimwee naar betere tijden. De tijd dat ze met het werkvolk mee tussen de wijnranken stond. Krachtig en mooi!

Ook hier, maak ik me zwijgzaam de bedenking, ook hier kan dit liefelijke dorp de eenzaamheid niet weren. „*Eh bien, c'est la vie*, zo is het leven”, zucht ze diep en drukt daarmee uit dat ze het leven met een zekere gelatenheid aanvaardt. Plotseling grijpt ze naar haar schortzak. Haar ogen beginnen pittig te schitteren en met een onverwachte vinnigheid haalt ze een

verkreukeld postkaartje naar boven.

„Hier zie, kijk eens.” Ze geeft me een beduimd kaartje met bruine koffievlekken die als wolken boven de prent hangen. „Belgische toeristen stuurden het me toe. Vorig jaar zaten ze, net als jullie, op deze bank.”

Ze glundert. Samen bekijken we het kaartje, voelen het, ruiken het. Voor haar lijkt het een welkome waardering, een kostbare parel die je zorgvuldig verbergt.

„*Jannot Broubière, Rue de l'église*,” prent ik in mijn geheugen, „jij ontvangt een tweede kaartje. Met het stadhuis of de Sint-Pieterskerk. Heel even zul je dan weer wegdromen. Heel even je minder alleen voelen.”

„Met de beste groeten uit Leuven.”

Zondagsgebed

Bij de 24ste zondag door het jaar

God,
soms leven we alleen en opgesloten in onszelf.
Laat Jezus' voorbeeld ons aanzetten
om uit onszelf te treden en naar anderen toe te gaan.
Wij danken U
voor de kleine gemeenschappen overal ter wereld
die ons tonen hoe het mogelijk is
ons leven te delen met anderen.
Geef dat deze wereld ooit
één gemeenschap mag worden
waarin iedereen alles met elkaar deelt.
Geef dat onze Kerk een voorbeeld mag zijn
van de gemeenschap rond Jezus.
Geef dat ons samenkomen in de eucharistie
ons blijvend mag herinneren aan Jezus
die zich heeft gebroken en gegeven
opdat allen leven hebben in overvloed.
Geef dat wij dit teken hier stellen en
mogen groeien in waarachtigheid
en echte solidariteit.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2011*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdijs Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Sint-Hilward is de patroon van de notenbomen, althans in het zuiden van Nederland, in Noord-Brabant en Limburg. Daarom doet men er graag de noten af in de week voor of na zijn naamdag.

Vanaf morgen, de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte, mogen ook de appels worden geplukt, want:

MET ONZE LIEVE VROUW GEBOORT, KRIJGEN D'APPELS HUN DERDE WIJDING.

Morgen is het ook zwaluwendag. In sommige streken in Vlaanderen en Nederland werd het afscheid van de zwaluwen fel gevierd. De mannen dronken menig glas en de vrouwen dronken ook maar ze mochten daarbij geen glas gebruiken. Zij moesten namelijk drinken uit het Onze-Lieve-Vrouweglazetje. Dat was de bloemkelk van de hagewinde. Hoe men daartoe kwam? Wel, de legende vertelt hoe ooit een boer met zijn zwaar beladen kar vastreed in een zandspoor. Plots kwam er een oude vrouw voorbij die de boer te drinken vroeg. De goede man had echter geen drank bij zich, maar plots hoorde hij zwaluwen neerplonsen op een naburige bron. „Daar is water,” zei de man, „maar ik heb geen beker.” De vrouw gaf hem een hagewinde en de boer schepte water in de bloemkelk daarvan. Toen de vrouw gedronken had, slingerde ze de hagewinde rond de as van de kar en plots begonnen de wielen te draaien... U had al wel begrepen dat die vrouw de dagheilige is van morgen...

De volkskalender zegt dat in deze periode van het jaar de boeren diverse soorten gewijd kruid in de nabijheid van hun oogst en vee moeten hangen om daarmee alle mogelijke vormen van „het kwaad” af te weren. Dikwijls trokken de boeren ook naar een gewijde bron in de buurt om het water daarvan over huis en hof te sprenkelen.