

4 SEPTEMBER 2011 – DRIEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

COMMENTAAR BIJ DE ZONDAGSLEZINGEN

— Kris DEPOORTERE —

In der minne

ZORONDE JAREN 80. Matteüs is de leider van een christelijke gemeenschap in Zuid-Turkije. Het zou kunnen. En er wordt geroddeld, op de markt, in het kapsalon, op straat: „Zeg, heb je dat al gehoord over Aaron?” En niemand praat met de betrokken persoon zelf. Matteüs preekt in de kleine basiliek. Er zijn inderdaad problemen in zijn parochie. Vader Aaron is aan de drank, hij slaat zijn kinderen en zet de hele buurt op stelten. Wat doen christenen met mensen die van het rechte pad af raken? Zeven basisregels van Matteüs, met verwijzing naar Jezus, om pijnlijke zaken in der minne, in liefde, te schikken.

1. „Als een van je broeders of zusters zondigt.” Ja, ‘broers en zussen’, dat is het vertrekpunt. Ook al doen ze verkeerde dingen, ze blijven je broers en je zussen, niet je vijanden. „Als iemand zondigt, moet je hem of haar daarop onder vier ogen aanspreken.” Geen roddelcampagne achter de rug. Ga naar Aaron, niet naar zijn chef of naar zijn partner, maar naar hem. Durf dat aan. Het vraagt veel moed. Vraag op de man af op je iets kunt doen. Of hij zorgen heeft. Wie drinkt, heeft zorgen. Een persoonlijk, meevoelend gesprek als broer of zus, dat is de eerste stap. Ik ben er bijna zeker van dat Aaron zal luisteren, als jij ook echt luistert naar zijn ellende. Aaron kan pas luisteren naar wat je zegt, als hij zich niet meer moet verdedigen. Hij zal misschien eindelijk kunnen toegeven: „Ik heb een probleem, ik heb zoveel zorgen.”

2. Maar misschien luistert Aaron niet. Wat dan? „Neem een of twee anderen met je mee, zij zullen optreden als getuigen.” Dat betekent: zoek een paar betrouwbare mensen en ga nog eens na of de feiten juist zijn. Het wordt dan een gesprek onder acht ogen, de getuigen erbij. Geen getuigen ten laste zoals in een rechtbank, maar mensen die Aaron overtuigen dat hij er iets moet aan doen. En vooral als getuigen van Gods liefde, die bekommerd is om mensen in miserie.

3. Kan Aaron nu zijn probleem bekennen? Misschien wel. Misschien nog niet. Geef het nog niet op. Stap 3: put alle middelen van de liefde uit. Er is misschien te veel pijn in Aarons leven om het zomaar te kunnen vertellen. Matteüs citeert Jezus: „Als Aaron niet luistert, leg het dan voor aan de gelovige gemeenschap.” Dat betekent: omring Aaron met een kring van liefdevolle mensen. Zeg aan je medegelovigen dat Aaron verdrinkt in de miserie. Geen groepsvorming ‘tegen’ Aaron, want dan kan hij absoluut geen weg meer op. Geen één tegen allen, maar allen rond Aaron, anders zal hij klauwen als een kat en daarna nog meer drinken uit schuld omdat hij klauwde. *Love bombing*. Een parochie in de tijd van Matteüs was een hechte, hulpvaardige gemeenschap.

4. Als het lukt om de zaak in der minne te regelen met opvang en hulp, godzijdank. Maar misschien gaat het niet. Je hebt al het mogelijke geprobeerd met liefde. Dan moet je wel officiële stappen doen. In de oude taal van toen: „Behandel hem als een heiden.” Dat betekent: confronteer hem met de waarheid. Aarons gedrag is in duidelijke tegenspraak met de leefregels van christenen: „Aaron, je moet kiezen. Je bent op het verkeerde pad. Als je zo doorgaat, ben je geen christen meer.” Soms moet je iemand confronteren, maar in liefde en niet alvorens je alle andere middelen van de liefde hebt uitgeput, zegt Jezus.

5. En zelfs dan, als je Aaron voor de keuze stelt, wees dan heel voorzichtig, zegt Jezus. Aaron is immers in levensgevaar, in Levens-gevaar. „Al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn.” Het gaat over Leven en Dood voor Aaron. Dood met een hoofdletter.

6. Blijf dus bidden voor Aaron. „Ik herhaal het. Gebruik de macht van het gezamenlijke gebed. Als jullie op aarde eensgezind, krachtig, langdurig om de bekering van Aaron vragen, dan zal mijn Vader in de hemel dat doen.”

7. En als het nog niet lukt? Aaron laten vallen? Verloren. Neen, nog niet: volgende week horen we het vervolg. Petrus komt bij Jezus staan en vraagt: „Heer, als mijn broer of zus tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken?” *La mesure d’aimer est d’être sans mesure*. Liefde is mateloos.

EERSTE LEZING

EZECHIEL 33, 7-9

Zo spreekt de Heer:

„Gij, mensenkind, als wachter heb Ik u aangesteld over het volk van Israël. Hoort gij een woord uit mijn mond, waarschuwen hen dan namens Mij? Als Ik tot de boosdoener zeg: ‘Jij, boosdoener, jij moet sterven!’, en als gij dan uw mond niet opendoet en de boosdoener niet waarschuwt voor zijn gedrag, dan sterft die boosdoener wel om eigen schuld, maar dan kom Ik zijn bloed van u opeisen. Hebt gij de boosdoener echter gewaarschuwd voor zijn gedrag, hem gezegd dat hij zich moet bekeren, en hij bekeert zich niet, dan sterft hij om zijn eigen schuld, maar gij hebt uw leven gered.”

TWEDE LEZING

BRIEF AAN DE ROMEINEN 13, 8-10

Broeders en zusters,

Zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt. Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde. Wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, niet doden, niet stelen, niet begeeren, en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord: „Bemin uw naaste als uzelf”. De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult de gehele wet.

EVANGELIE

MATTEUS 18, 15-20

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

„Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog een of twee personen bij, opdat alles berust op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de Kerk. Wil hij ook naar de Kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, Ik zeg u: Wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn.”

„Eveneens zeg ik u: wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen – het moge zijn wat het wil – zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.”

Schriftlezingen © Katholieke Bijbelstichting 's Hertogenbosch, www.bijbel.net