

**VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER**

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van
de uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

SUDOKU

9	8						4	5
		4				9		
	6		9	7		8		
	7		2	8		6		
6								8
	1		7	9		5		
	4		5	2		9		
		9			2			
7	3						1	6

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar



		9		7				
	7		9		1	8	6	5
						9	3	
		8		5				
9			1		2			3
				6		1		
	3	1						
7	6	2	3		5		8	
				2		3		

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar



EVEN STOP

VAN ZONDAAR TOT WELDOENER

Mia BERTMANS

Luister, dit verhaal is bijzonder mooi en het spreekt voor zich. Jezus trekt van dorp tot dorp, een vaste verblijfplaats heeft Hij niet. Hij is er zeker van dat Hij op de gastvrijheid van mensen kan rekenen. En waar Hij welkom is, schenkt Hij Gods heil. Zo komt Hij in de stad Jericho en daar woont een zekere Zacheüs, hoofd van de tollenaars en schatrijk. Eerlijk gezegd wordt deze Zacheüs door het volk niet op handen gedragen. De man wil Jezus wel eens zien, zien wie Hij eigenlijk is. Maar dat is nu juist voor hem vrij moeilijk. Er is een

massa mensen op de been en hij is klein van stuk.

Maar een doorzetter als hij is, rent hij hard vooruit en als een kwajongen klimt hij haastig en lenig in een vijgenboom. Want Jezus komt precies daar voorbij. En tussen het groene gebladerte kijkt hij dan ongestoord op Hem neer. Tussen al dat volk zal Jezus hem zeker niet opmerken. Een pienter mannetje is Zacheüs, niet? Haast grappig zoals hij tekeergaat en er alles voor over heeft.

Daar is Hij! Jezus komt boorbij op de plek van de wilde vijgenboom en... kijkt omhoog. Hij kijkt omhoog! Natuurlijk ziet Hij

Zacheüs zitten en zegt: „Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik bij jou te gast zijn.”

Gehaast en dol van blijdschap klimt Zacheüs uit de boom. Met enthousiaste vreugde ontvangt hij Jezus in zijn huis. Hoe kan dat nu, vraag je je af. De tollenaar is toch een zondaar. Weet Jezus dan niet hoe deze man zijn geld verdient? Met gesjoemel, ja! Met afpersing! En nu gaat Jezus zijn huis binnen en is te gast bij een zondaar. Onbegrijpelijk. De mensen zien het ook. „Schandalig”, morren ze verontwaardigd. Maar Zacheüs gaat naar Jezus toe en zegt: „Luister, Heer. De helft van mijn bezit geef ik weg aan de armen. En diegenen die ik heb afgeperst, geef ik viermaal zoveel terug.”

Hier gebeurt iets wonderlijks. Die Zacheüs, vanwege zijn werk

belasterd, veracht en helemaal niet graag gezien, wordt een ander mens. Hij verandert van denken, van mentaliteit, van handelen. Echt, hij maakt een ommekeer mee, een bekering die zijn leven verandert. Hij heeft Jezus gezien! Door Hem, met Hem en in Hem ontmoet hij Gods liefde, ontmoet hij Gods barmhartigheid. Zacheüs vindt zijn waardigheid terug.

Zijn hart jubelt en hij ervaart meer dan ooit dat God arme en kleine mensen groot maakt. Tot slot zegt Jezus hem: „Dit huis is vandaag gered. Want ook deze man is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en om te redden wat verloren was.”

Zondagsgebed

Bij de 23ste zondag door het jaar Willem Barnard

Op zondag naar de kerk

Geef het brood aan elkaar
en denk niet dat je heilig bent,
je leeft alleen maar.

Warm de beker
tussen de palmen
van je twee handen
en drink uit de diepte.

De wijn roept
om een oor
verder weg dan de morgen

dichterbij dan mijn tong.
Het brood wordt welsprekend
als het gebroken is.

Ze weten er meer van
dat brood en die beker vol,
dan mijn vlees en bloed.

Denk niet dat je heilig bent
als je dat doet,
je leeft alleen maar,

maar je leeft niet alleen.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2011*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Zo stappen we nu de septembermaand binnen.

De dagheilige van overmorgen was bij leven een vrome maagd die op een bepaald ogenblik werd belaagd door misdadigers. De heilige Margareta werd vermoord en haar lijk werd in een rivier geworpen. Opmerkelijk genoeg: het lijk dreef stroomopwaarts. Sindsdien neemt men aan dat het water van die rivier helend water bevat voor ondermeer oogziekten, wat alleszins een merkwaardige hersenkronkel is.

Weerspreuken zijn er voor overmorgen niet. Wel is er één voor het begin van de maand september:

**VALT BEGIN SEPTEMBER DE REGEN IN PLASSEN:
HET VOLGEND JAAR ZAL 'T GRAAN GOED WASSEN.**

Over die septemberregen gesproken:

**DE SEPTEMBERREGEN
KOMT DE BOER HEEL GOED GELEGEN.**

En aldus georiënteerde spreuken zijn er bij de vleet:

**IN SEPTEMBER WARME REGEN,
BRENGT DE BOEREN RIJKE ZEGEN.**

Overigens:

**SEPTEMBERREGEN
KOMT OOK DE DRUIVEN GELEGEN.**

En dan nog eentje, met een ander rijm:

**SEPTEMBERREGEN OP HET ZAAD,
KOMT HET BOERKE WEL TE STAAD.**