

PAXX GLOBAL CYCLING

fietst voor solidariteit en vriendschap



De ploeg boekte overwinningen, onder meer op Alpe d'Huez, in de Duitse Gerolsteiner Classic en de 24 uur van Zolder. © PaxX

Pieterjan VOLCKAERT

Wielrennen is een volkssport bij uitstek. Plezier hoort daarbij vóór het winnen te komen, maar Tony STIPPELMANS zag het presteren almaar meer terrein winnen op het menselijke. Bij PaxX ligt de focus op de goede sfeer. „We proberen een team te zijn. Omdat de overwinning op de tweede plaats komt, hebben we minder last van nijd en afgunst. Slechte prestaties houden vaak verband met de persoonlijke achtergrond van renners. Wij proberen dan naar hen te luisteren en hen te helpen.”

Vanuit zijn christelijke achtergrond startte Tony STIPPELMANS met zijn eigen wielerploeg, PaxX Global Cycling. Pax betekent vrede, de extra X is een Griekse *chi* en staat voor Christus. „Onze renners hoeven niet per se gelovig te zijn. We hechten wel grote waarde aan vriendschap en solidariteit. We willen als het ware de ethiek weer in de wielersport brengen.”



Voorzitter Tony Stippelmans over de ploeg die hij oprichtte: „Ik kon het niet aanzien dat vele amateurs beteuterd aan de zijlijn bleven staan.” © Pieterjan Volckaert

De zon kleurt goud in de glazen bier op het terras van café De Markt. Onder de kerktoren van het Limburgse Halen weerklinkt Paul Severs, terwijl een groep renners onverstoord voorbijzoeft. Tony Stippelmans, voorzitter en *mental coach* van PaxX, supportert.

Stippelmans was al lang wielervan, toen hij in 2005 met enkele renners praatte. „Ze voelden zich niet goed in hun ploeg”, vertelt hij. „Veel jongens, zelfs in het amateurcircuit, worden aan de deur gezet als ze niet voldoen aan de vereisten van de ploegleiders.” Daarom besloot hij met een eigen ploeg te starten. In 2008 telde PaxX vijftien renners, intussen zijn ze met een veertigtal: de ene helft competitierenners, de andere recreanten.

Het christelijke karakter van de ploeg is niet onbelangrijk, maar te koop lopen ze bij PaxX niet met hun geloof. „De beste reclame is de goeie sfeer”, zegt Stippelmans.

„Wielrennen is een individuele sport. Maar iedere renner heeft zijn sterktes en zijn zwaktes. Wij houden een begenadigd klimmer op het juiste moment vooraan in het peloton. De andere renners doen dan een stapje opzij.”

Stippelmans' zoon Michael rijdt ook mee in de ploeg. Dat zijn vader met een christelijk geïnspireerde ploeg begon, kwam als een verrassing. „God gaf hem wellicht in een ploeg op te starten om het onderwerp in de sportwereld aan te kaarten”, bedenkt Michael Stippelmans aan de telefoon. „Lang niet iedereen in de ploeg is gelovig, maar ik geloof wel dat God mij begeleidt. En soms gebeurt het dat we er tijdens de groepstrainingen spontaan over praten.”

PaxX heeft ook een sociale missie. Zo organiseerde de ploeg in een doodse wijk in Sint-Truiden een wielervedstrijd. In de nasleep stampten de bewoners een buurtcomité uit de grond. Er bestaan ook plannen voor een fietsatelier in het vluchtelingencentrum in Sint-Truiden. Met zo'n sociaal engagement willen we de eenzaamheid tegengaan.

„Het gebeurt dat we spontaan over geloof beginnen te praten”

Met gratis publiciteit op hun rennerstrui steunen ze vrijwilligersprojecten: Tearfund en Serve the City. Via Serve the City, dat projecten in het Zuiden uitbouwt, kwam PaxX op het idee om buitenlandse renners te ondersteunen. Ze wilden een lokale wielerploeg uit Ivoorkust wielerkledij en tweedehandse fietsen opsturen. De conflictsituatie in het land gooide echter roet in 't eten. Een van de lokale renners, die een contract tekende bij een Griekse ploeg, kon Ivoorkust niet meer uit. Hij pleegde volgens de ploegleiding contractbreuk en verloor zijn inkomen, conflictsituatie of niet. „Dat is precies wat ons stoort in de sportwereld van vandaag”, zegt Tony Stippelmans. „Er wordt te vaak voorbijgegaan aan de menselijke kant van de zaak. En die is in onze ogen net doorslaggevend.”



Een deel van de ploeg startensklaar voor haar Tim Milis Memorial. „De overwinning komt op de tweede plaats.” © PaxX