

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van
de uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

SUDOKU

4			1		6			3
		8				5		
			5		8			
7	5		3		1		8	6
	9		4		2		1	
1	8		6		7		3	4
			9		5			
		7				6		
8			7		4			2

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar



			9		3			
	8	5				9	3	
7								5
6	3						9	7
			3		1			
5	1						2	8
1								3
	7	6				8	5	
			6		2			

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'
vindt u in de perswinkel.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar



EVEN STOP

WAT EEN GELOOF!

Mia BERTMANS

Moet je horen, echt een mooi verhaal.

Jezus is weer thuis in Kafarnaüm. Zodra de mensen dat weten, stromen ze van alle kanten toe. Het huis zit stampvol. Bij de deur is het een drommen van jewelste. Allen komen om naar Hem te luisteren.

En terwijl Jezus vertelt, lopen daar vier mannen naar het huis toe. Ze dragen een lamme op een slaapmat. De doorgang langs de deur is onmogelijk, te veel volk verspert de toegang. Toch zijn de dragers rotsvast overtuigd dat Jezus hun vriend kan genezen.

Dat geloven ze vast! Volhouders als ze zijn, sleuren ze de berrie de buitentrapp op, die uitgeeft op het platte dak. Ze breken het dak open – want geen inspanning is hun te veel – en door het gat laten ze de mat met de lamme naar beneden zakken. Precies daar waar Jezus zit. Wat een onderneming!

Jezus ziet hen aan en is ontroerd door hun geloof. Ontroerd door hun grote bekommernis om de lamme. Dit zijn hechte vrienden die alles voor elkaar overhebben. Gestuwd door deze positieve gedachten en doordrongen van een goddelijke kracht, spreekt Jezus de lamme toe: „Je zonden zijn vergeven, jongen.”

Enkele schriftgeleerden, die daar ook aanwezig zijn, steigeren bij het horen van die uitspraak. „Wat? Je zonden zijn vergeven?“, denken ze. Alleen God kan zonden vergeven. Ze zijn geschokt, verontwaardigd. Die Jezus spreekt godslasterlijk. Hij veroorlooft zich het een en ander. Wie denkt Hij wel dat Hij is? Hij stelt zich gelijk aan God. Dat gaat te ver.

„Waarom denken jullie zo?“, vraagt Jezus. „Vertel me eens, wat is makkelijker om te doen: tegen deze man zeggen dat zijn zonden vergeven zijn of hem weer laten lopen? Ik wil dat jullie begrijpen dat God aan de Mensenzoon de kracht geeft om beide te doen?”

„Sta op, pak je mat en ga naar huis”, zegt Hij tegen de lamme. En die staat op, neemt zijn mat en stapt op. Verbazing op alle gezichten. Wat heeft Jezus hier gedaan? Niet alleen schenkt Hij vergiffen-

nis, bovendien geeft Hij een lamme opnieuw levende benen. Hij stapt, hij loopt! Die Jezus verlost werkelijk.

Trouwens, overal waar Hij komt, geneest Hij. Hij maakt los wat vastgeroest zit, zonder te oordelen en te veroordelen. Hij erkent de waardigheid van iedereen. Armen en sukkelers ontdekken in zijn nabijheid dat ze door God worden bemind. Zo iets hebben de mensen nog nooit gezien of gehoord. Ze verheerlijken God om zijn grote goedheid, hier zien ze Hem aan het werk. God komt naar de mensen toe met een oneindig groot hart. Hij is bezorgd om hen. Werkelijk, de blijde boodschap is een boodschap van bevrijding, van vergeving.

Zondagsgebed

Bij de 21ste zondag door het jaar Jan Tilleman

Wie andere mensen wil bewegen, begeleiden, moet van ze houden:
luisteren naar hun diepste verlangens,
meezoeken op de nieuwe weg van hun geest,
een steun zijn bij de soms gevaarlijke schreden
van droom naar daad.

Wie andere mensen wil bewegen, begeleiden,
zal mee opgaan in hun wereld
van vreugde en interesse,
van studie en arbeid,
in de stilte van gebed en viering
en elk moment waar het onuitsprekelijke
ter sprake komt.

Wie andere mensen wil bewegen, begeleiden,
zal de waarden voor-leven
waaraan een mens zich kan recht trekken.

Wie andere mensen wil bewegen, begeleiden,
zal niet veel geven om veel te ontvagen,
maar krijgt wel:
vriendschap, vreugde, pijn
en de grote kans en de stuwung
om zelf bewegen te worden.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Op de volkskalender staan voor vandaag en morgen twee dagheiligen, maar geen weerheiligen. Daarom geef ik u deze week eens wat spreuken op basis van het gedrag van vogels (kippen) waarmee je het weer kan voorspellen.

**ALS DE KIPPEN SCHUILEN GAAN,
HOUDT DE REGEN ZELDEN AAN.**

De mooiste spreuk uit mijn verzameling zegt:
**KRUIPT DE KIP VROEG OP HEUR LEERKE,
MORGEN IS 'T SCHOON WEERKE.**

Over de haan dan:

**HANEGEKRAAI IN DE VROEGE MORGEN,
MOET SCHOON WEERKE ONS BEZORGEN.**

En nog:

**KRAAIT HET HAANTJE NA DE VLAGE,
DAN ZIET HIJ 'T ZONNEKE AL DAGEN.**

Op 19 augustus staat de heilige Sebaldus op de kalender. Bij ons is hij geen weerheilige, maar dat is hij wel in Duitsland, waar men zegt:

**REGNET ES AM SANKT-SEBALD,
NAHET TEURE ZEIT SEHRBALD.**

Vertaald is dat: wanneer het vrijdag regent, komt er vlug een dure tijd. Dat heeft uiteraard ook weer te maken met de gedroogde oogst die nu binnen moet.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2011*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Lelliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.