

## 14 AUGUSTUS 2011 – TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

COMMENTAAR BIJ DE ZONDAGSLEZINGEN

— Kris DEPOORTERE —

*Een bewogen God*

JEZUS TREKT VERDER. STEEDS ONDERWEG. Geen steen om zijn hoofd op te leggen. Hij verlaat zijn vaderland en gaat over de grens naar de streek van Tyrus en Sidon aan de Middellandse Zee, in Libanon. Hij is nu in het gebied van mensen die door rechtgelovige Joden „heidenhonden” worden genoemd. En die inwoners noemen de Joden op hun beurt „jodenhonden”. En vandaag spreken extremistische moslims over „christenhonden”. Honden voor elkaar dus, of wolven.

Terwijl Jezus daar loopt met zijn leerlingen, klinkt de stem van een heidense vrouw. „Heb medelijden met mij, Jij, die de afstammeling van uw koning David genoemd wordt. Mijn dochter is bezeten door een duivel. Ze spreekt wartaal. Ze is ziek en gek.”

Jezus kijkt haar niet eens aan. Eigenlijk heel normaal. Joden gingen toen niet om met heidenen en zeker niet met heidense vrouwen. De leerlingen van Jezus moeien er zich mee. Ze zijn beschaamd, omdat ze achternagezeten worden door die heidense vrouw, die vreemdelinge, die Oezbeekse, die Kirgizische, die bleke Algerijnse, die negerin, die sans-papiers. „Stuur haar weg”, zeggen ze tot Jezus. „Ze schreeuwt zo luid en ze maakt ons te schande. Wat gaan de anderen van ons denken, als wij met heidenhonden omgaan?” Jezus zegt: „Gelijk hebben jullie. Ik ben slechts een profeet uit een klein landje, Israël. We moeten eerst zorgen dat onze mensen genezen worden. Ik ben gezonden tot de verloren schapen en de sukkelaars van mijn eigen volk. Er is hier al miserie genoeg. Ik kan niet alles.” Het is prachtig in scène gezet: zwart-wit, daar houden oosterlingen van.

Maar de heidense vrouw laat niet af. Met ellebogenwerk wringt zich tot bij Jezus. Ze gooit zich op de grond en ze schreeuwt: „Help mij en mijn dochter”. „Neen,” zegt Jezus, „Ik help je niet. Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Ik moet eerst voor mijn mensen zorgen. En jij voldoet niet aan de voorwaarden: je bent niet voor de Kerk getrouwd.” Maar de vrouw gaat door: „Heer”, zegt ze. Niet meer „afstammeling van David”, maar met een veel sterkere aanspreking: *Kyrios*, Meester. „*Kyrie eleison*”, zegt ze, zoals wij vandaag nog bidden. Dat is een gelovige aanspreking. Waar heeft ze dat gehoord? Lang geleden in haar kindertijd, bij haar vormsel? „Ja,” gaat de vrouw voort, „ik versta dat de eigen kinderen voorrang hebben, maar ook bij jullie krijgen de honden toch de kruimels die van de tafel vallen?” Jezus schrikt van haar antwoord en zegt tot haar: „Je hebt een groot geloof. Wat je verlangt, zal ook gebeuren.” En vanaf dat moment was haar dochter genezen. Die concrete vrouw heeft al zijn principes overhoop gehaald.

En zo begint te gebeuren waar de profeet Jesaja al eeuwen voordien van droomde, „dat er een godsdienst zou groeien die openstond voor alle mensen”. In de eerste lezing hoorden we dat: „Mijn huis wordt een huis voor alle volkeren.” Juist, het christendom is geen godsdienst van een bepaald ras of van een volk, geen godsdienst van armen of van rijken, van zwakken of van machtigen, geen godsdienst voor zondaars of voor goedmenende mensen. Jezus wil zijn boodschap van vreugde brengen aan alle mensen, aan iedereen over alle standen en grenzen heen.

Het blijft toch een vreemd verhaal, dat evangelie van vandaag. Het is alsof Jezus plotseling een breder besef krijgt van zijn eigen roeping. Is dit een soort bekering? Door een heidense vrouw? Is dit een nieuw verstaan van zijn eigen roeping door de moederliefde voor haar dochter? Is moederliefde dan zo sterk?

Nog erger, zou God dan soms toch van gedacht veranderen als mensen met alle mogelijke passie blijven aandringen? Kan niet. De eeuwenoude theologie zegt dat God een onbewogen Beweger is. Hij die zelf niet verandert, zet alle leven in beweging. Maar Jezus, de Zoon van God, het meest precieze beeld van God en het nauwst met Hem verbonden, is ‘bewogen’, als de vader van de verloren Zoon, bij het graf van Lazarus, op de Olijfberg. Hij weent. Zou God dan een bewogen Beweger zijn? Een medelijdende God? Zou het kunnen dat God zo’n sterke liefde is, en dus aanspreekbaar, en dus kwetsbaar, en dus trefbaar, en dus raakbaar, en dus veranderlijk, als mensen zonder reserves aandringen?

Blijkbaar wel, schreef kerkvader Origenes al in de jaren 200: „Zelfs God de Vader is niet onbewogen of ongevoelig voor lijden” (*impassibilis*).

## EERSTE LEZING

JESAJA 56, 1.6-7

Zo spreekt God de Heer:

„Onderhoudt het recht en doet wat rechtvaardig is, want mijn heil is in aantocht, mijn gerechtigheid zal zich openbaren.”

„De vreemdelingen die zich bij de Heer aansluiten om Hem te dienen, die zijn naam met liefde vereren en zijn dienaren willen zijn, allen die de sabbat onderhouden en hem niet onteren, die trouw blijven aan mijn verbond, hen breng Ik naar mijn heilige berg en Ik geef hun vreugde in mijn huis van gebed. Hun brand- en slachtoffers zullen Mij aangenaam zijn op mijn altaar, want mijn huis zal worden genoemd: een huis van gebed voor alle volken.”

## TWEDE LEZING

BRIEF AAN DE ROMEINEN

11, 13-15.29-32

Broeders en zusters,

Ik, Paulus, richt mij tot u die uit het heidendom gekomen zijt. Ik ben weliswaar apostel van de heidenen, maar ik schat dit ambt juist hierom zo hoog, omdat ik hoop mijn eigen volk tot naijver te prikkelen en er althans enigen van te redden. Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht, wat kan dan hun aanneming anders betekenen dan leven uit de doden?

Maar God kent geen berouw over zijn genadegaven noch over zijn roeping. Zoals gij eertijds aan God ongehoorzaam zijt geweest, thans echter, dankzij hun ongehoorzaamheid, ontferming hebt gevonden, zo is thans Israël op zijn beurt ongehoorzaam geworden, opdat ten gevolge van de u betoonde ontferming, erbarming zouden vinden. Zo heeft God allen in ongehoorzaamheid opgesloten om allen in te sluiten in zijn ontferming.

## EVANGELIE

MATTEUS 15, 21-28

In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Kananese vrouw afkomstig uit dat gebied naar voren, luid roepend: „Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld.” Maar Hij gaf haar in het geheel geen antwoord.

Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek: „Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen.”

Hij antwoordde: „Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden.”

Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: „Heer, help mij!”

Hij gaf haar ten antwoord: „Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven.”

„Toch wel, Heer,” sprak zij, „want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen.”

Daarop zei Jezus haar: „Vrouw, ge hebt een groot geloof! Uw verlangen wordt ingewilligd.” En van dat ogenblik was haar dochter genezen.

Schriftlezingen © Katholieke Bijbelstichting 's-Hertogenbosch, www.bijbel.net

**LEZINGEN DOOR DE WEEK** | Maandag 15 augustus (Tenhemelopneming van Maria) Apokalyps 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab – Eerste Brief aan de Korintiërs 15, 20-27a – Lucas 1, 39-56 • Dinsdag 16 augustus: Rechters 6, 11-24a en Matteüs 19, 23-30 • Woensdag 17 augustus: Rechters 9, 6-15 en Matteüs 20, 1-16a • Donderdag 18 augustus: Rechters 11, 29-39a en Matteüs 22, 1-14 • Vrijdag 19 augustus: Ruth 1, 1.3-6.14b-16.22 en Matteüs 22, 34-40 • Zaterdag 20 augustus: Ruth 2, 1-3.8-11; 4, 13-17 en Matteüs 23, 1-12 • Zondag 21

augustus (Eenentwintigste zondag door het jaar) Jesaja 22, 19-23 – Brief aan de Romeinen 11, 33-36 – Matteüs 16, 13-20.

**EUCHARISTIE OP RADIO** | 14 augustus, 10 uur, VRT Radio 1: vanuit de kerk van de abdij Keizersberg in Leuven.

**EUCHARISTIE OP TV** | 14 augustus, 10 uur, VRT één: vanuit Onze-Lieve-Vrouw van Klaarland, trappistinnenklooster in het Limburgse Bocholt.

**EUCHARISTIE OP RADIO** | 15 augustus, 10 uur, VRT Radio 1: vanuit de Tongerse parochie Onze-Lieve-Vrouw Geboorte.

**EUCHARISTIE OP TV** | 15 augustus, 11 uur (l), VRT één: Tenhemelopneming van Maria in Eurovisie vanuit het heiligdom Madonna del Sasso in Locarno, het beroemdste bedevaartsoord in het Italiaanssprekende Zwitserland. Met commentaar van Marc Janssens.