

**VERANTWOORDELIJKE  
UITGEVER**

Filip Debruyne  
De parochie is verantwoordelijk  
voor de eigen teksten

**ALGEMENE REDACTIE**

tel. 03 210 08 40  
fax 03 210 08 49  
redactie.kerkenleven@kerknet.be

**VORMGEVING**

Grafisch ontwerp  
Catapult, Antwerpen  
Lay-out & Zetwerk  
NV Halewijn

**DIENST PAROCHIEBLADEN**

tel. 03 210 08 30  
fax 03 210 08 36

© copyright  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal  
uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk  
beschermd. Zonder toestemming van  
de uitgever mogen ze op geen enkele  
wijze worden verspreid.  
De uitgever is niet verantwoordelijk  
voor de inhoud van de advertenties.  
Lezersbrieven moeten naam en adres  
vermelden. De redactie behoudt zich  
het recht teksten in te korten of te  
weigeren.

## SUDOKU

2			6		9			8
				7				
9	1				7			5
	4		8	1	5		3	
		9				8		
	7		2	9	6		5	
7		3				5		2
				5				
8			9		7			1

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'  
vindt u in de perswinkel.

**DEPUZZELAAR**

© De Puzzelaar



	6	8		3				
	1							9
			7				3	1
				1		5		
4	9		6		5		8	3
		1		2				
6	4				2			
7							5	
				5		3	4	

Tijdschriften van 'De Puzzelaar'  
vindt u in de perswinkel.

**DEPUZZELAAR**

© De Puzzelaar



## EVEN STOP

## HET WATER KOLKT

Mia BERTMANS

Wees gerust, wat volgt is een verhaal. Een sterk wonderverhaal vol betekenis.

Jezus stapt met zijn leerlingen in een boot. Plotseling begint het zo hevig te stormen op het meer, dat de golven over de boot slaan. Steeds meer water gutst binnen, de storm raast en beukt. Het anders zo rustige water ontketent met geweld zijn duistere krachten. Jezus, moe van het preken, ligt op de achtersteven met het hoofd op een kussen. Hij slaapt. Ze maken hem wakker: „Meester, meester, red ons, wij vergaan!”

Maar Jezus zegt: „Waarom zijn

jullie zo bang? Wat is jullie geloof toch klein!”

Hij spreekt de wind streng toe en zegt tegen het meer: „Rustig. Wees stil.” En de wind valt neer en het meer wordt volkomen stil. De mensen zijn verbaasd en erg geschrokken. Ze vragen zich af: „Wat is dat voor iemand? Zelfs de wind en het meer doen wat Hij zegt.” Tot zover het verhaal.

Jawel, niemand ontsnapt aan de stormen van het leven. Ook Jezus' leerlingen niet. Later, toen Jezus in de doodslaap verkeerde, waren ze volkomen ontredderd. Hun geloof begon te wankelen. Ze waren bang en onzeker. Maar ook dan zou Jezus uit de slaap van de dood opstaan.

Dit verhaal blijft verrassend actueel. Herken je het, lezer? De levensstormen... Tegenslagen, zorgen, ziekte en dood. Overweldigend verdriet. Angsten en depressie. Het is van alle tijden. Het is de harde realiteit van het bestaan. Geen ontkomen aan. De wind steekt op. Het water kolkt woest om je heen. Het zit je hoog en je weet geen raad meer. Je vergaat.

„God, red me! Het water stijgt me tot de lippen. Ik zak weg in de modder! Heer, kan het Je niet schelen dat ik verga?” roep je kleingelovig. „Ik ben moe geschreeuwd. Mijn keel doet pijn, mijn ogen branden. Gespannen zie ik uit naar U, mijn God.”

En zie, de storm bedaart. Mensen om je heen leiden je, nemen je bij de hand. Liefdevol-teder komt God je tegemoet. Hij staat naast je, die Onzichtbare, die er altijd was, is en zal zijn. „Waarom ben je zo

bang?”, vraagt Hij. Waarom geloof je niet midden in een storm? Warm spreidt Hij zijn mantel om je heen, onder zijn vleugels mag je schuilen. Onder zijn hoede ben je veilig. Geborgen voor altijd. Niets hoeft je te vrezen.

„Rustig. Wees stil”, zegt Hij. Iets lichts, iets Onnoembaars vloeit warm je hart binnen. En de wind valt neer. Het wordt volkomen stil. Je bedaart. Gods liefdesstroom draagt je mee, over de levensstormen heen. Ja, meer nog, over de dood heen.

Wat is dat voor Iemand?

## Zondagsgebed

*Bij de 20ste zondag door het jaar* Patrick Lateur

## Brugse belofte

Wel zeven zwaarden — werd ons vroom verteld —  
doorboorden ooit het hart van wie in trouw  
en deemoed volgde naar het Schedelveld,  
de laatste weg, haar enig kind, het grauw.

Zo wordt Zij toevlucht voor de Brugse vrouwen,  
als in het land van Pevelen hun zonen  
met Gulik, Chieti voor de vrijheid klauwen.  
Zij prevelen. Zij zullen Haar belonen.

Al zeven eeuwen — zo werd ons gevraagd —  
verlaat een kaars het gasthuis voor de blinden  
te midden van een rei, nog jong, nog maagd,  
gezangen die de oude gevels binden.

Een waas van weemoed rond de ponden was  
ademt de vrede die eens ontvingen  
en wij verhoppen. *Deo gratias.*  
Midoogst. De stad ontwaakt. De reien zingen.

*Zondagsgebed* plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2011*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspiet, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER  
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Het is vandaag een belangrijke dag in de volksweerkunde. Laurentius is een martelaar die op bevel van keizer Valeriaan op een rooster werd gebraden. Van waar hij zijn reputatie van regenheilige haalt, is niet zo duidelijk. De legende wil dat hij vurige tranen zou hebben geweend, met het gevolg dat omstreeks deze tijd 's nachts aan de hemel zijn vurige tranen op de aarde neerkomen. En inderdaad: van 10 tot 14 augustus draait onze aarde doorheen de sterrennevel Perséïden en die doortocht veroorzaakt de zogenaamde “vallende sterren”.

Brengt Laurentius mooi weer, dan behouden we dat een hele tijd:  
**WANNEER SINT-LAURENS' HOOFD GOED STAAT,  
ZULLEN WE MOOI WEER HOUDEN.**

Het kan zeer warm zijn:  
**OP SINT-LAURENTIUS VAN HET KLOOSTER,  
LIGT DE WERELD OP EEN ROOSTER.**

Voor de fruitkwekers is dit erg belangrijk want:  
**IS 'T OP SINT-LAURENTIUSDAG KLAAR,  
ER ZAL VEEL FRUIT ZIJN IN HET JAAR.**

En nog een gouden raad:  
**DIE OP TIJD RAPEN WIL ETEN,  
MAG SINT-LAURENTIUS NIET VERGETEN.**