

Parochie 1  
 In de pen 6  
 Strandstoel 8  
 Samenleving 9  
 Kerk 10  
 Mensen 11  
 Varia 12  
 Op·tocht 13  
 Bisdom 14  
 Podium 16

COLUMN



Bert CLAERHOUT

Houding tegenover Kerk wijzigde fel in dertig jaar

„Zowat de helft van de bevolking van ons land noemt zich nog katholiek. Dat is 22 procent minder dan in 1981. Een en ander blijkt uit de resultaten van het vierde Europese waardenonderzoek naar de overtuigingen en opvattingen van de Europese burgers. België werd in 2009 onder de loop genomen en de bevindingen verschenen onlangs bij Lannoo-Tielt onder de titel *Nieuwe tijden, nieuwe mensen*. Academici van zowel Vlaamse als Franstalige universiteiten werkten eraan mee.

Het onderzoeksrapport leert dat de Belg bijzonder veel belang hecht aan het gezin (98 procent). Ook vrienden (92 procent), arbeid (90 procent) en vrije tijd (88 procent) scoren hoog. Veel minder interesse is er voor godsdienst (40 procent) en voor politiek (30 procent). Die cijfers bleven de afgelopen twee decennia relatief stabiel. Alleen voor godsdienst daalden ze licht.

Dat betekent niet dat er niets is veranderd. Ondanks de grote waarde die we aan het gezin hechten, verliest het huwelijk als instituut aan belang. Dat geldt eveneens voor de klassieke rolverdeling tussen man en vrouw. Ook de roep om lichamelijke zelfbeschikking klinkt almaar luider. De Belg staat nu minder afkerig tegenover homoseksualiteit en echtscheiding, en bijna de helft van de ondervraagden vindt euthanasie gerechtvaardigd. Inzake sociale ethiek zweert de overgrote meerderheid bij verantwoordelijkheid, burgerzin en fatsoen. Er is maar weinig begrip voor sociale fraude (84 procent), belastingontduiking (64 procent) en liegen (52 procent).

Het Europese waardenonderzoek legt de grote lijnen bloot van de verstrekkende verschuivingen die zich sinds 1980 in ons denken hebben voorgedaan. De cijfers wijzen op een voortschrijdende secularisering en individualisering. Uiteraard komt dat sterk tot uiting in de houding tegenover Kerk en geloof. Vooral bij de jongste generaties daalt de religieuze betrokkenheid, terwijl het godsbegrip

almaar waziger wordt. Als God ter sprake komt, denkt ruim een derde van de Belgen aan een of andere levenskracht of geest. Minder dan een op de vijf gelooft nog in een persoonlijke God. Ook het vertrouwen in de Kerk kalft verder af. In 1981 vertrouwden nog twee op de drie Belgen haar, in 2009 – nog vóór de pedofiliecrisis dus – was dat nog een op de drie.

In hun commentaar vragen de auteurs van *Nieuwe tijden, nieuwe mensen* zich af of we niet afstevenden op een sociaal gemarginaliseerde Kerk. Het frappante verband tussen de generaties en de kerkbetrokkenheid lijkt hen gelijk te geven. Zo zouden er in de generatie die na 1984 werd geboren, nog nauwelijks kernkatholieken zijn. Ongeveer de helft van de niet-kerkelijke bevolking is dat al minstens twee generaties. Het aantal Belgen dat niet in een katholiek milieu opgroeit, neemt daardoor van generatie op generatie toe.

De helft van de bevolking die zich nog katholiek noemt, en een generatie jongeren die nauwelijks kernkatholieken telt: binnen deze uitersten moet de Kerk haar evangelische boodschap uitdragen. Er is dus nog een vruchtbare christelijke traditie waarin velen zich herkennen, maar in hoeverre wordt die nog inhoudelijk gedragen? De vraag is dan ook hoe we als kerkgemeenschap kunnen tonen dat die waarden en overtuigingen hun grond vinden in Christus' Blijde Boodschap?

Misschien moeten we ons wat meer buigen over de spirituele erfenis die we de komende generaties willen meegeven. Het is belangrijk dat zij in hun naaste omgeving mensen ontmoeten die met de Kerk zijn begaan en kracht putten uit hun geloof. Daar op een bescheiden manier werk van maken, wapent ons tegen een dodelijk gevaar: de teloorgang van de hoop. Gods schepping is niet af. Het is niet omdat de zon elke dag achter de horizon verdwijnt, dat ze niet meer bestaat.„

Colofon

**KERK & leven**  
 Halewijnlaan 92  
 2050 Antwerpen  
 www.kerkenleven.be  
**KERK & leven** is een uitgave van  
 Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE

**UITGEVER**  
 Filip Debruyne  
 De parochie is verantwoordelijk  
 voor de eigen teksten

REDACTIE

**Algemene redactie**  
 tel. 03 210 08 40  
 fax 03 210 08 49  
 redactie.kerkenleven@kerknet.be  
**Hoofdreducteur**  
 Bert Claerhout  
**Eindredacteur**  
 Peter Gordts  
**Redacteurs**  
 Erik De Smet, Nicole Lehoucq,  
 Ilse Van Halst, Jozefien Van Huffel  
 Lieve Wouters  
**Redactiesecretariaat & Oplicht**  
 Martine Croonen  
 secretariaat.kl@kerknet.be  
**Diocesane redactie Antwerpen**  
 Persdienst Bisdom Antwerpen  
 Schoenmarkt 2  
 2000 Antwerpen  
 tel. 03 202 84 30 (van maandag tot  
 woensdagmiddag)  
 fax 03 202 84 31  
 redactie.bisdom.antwerpen@  
 kerknet.be

**Diocesane redactie Brugge**

Persdienst Bisdom Brugge  
 Heilige Geeststraat 4  
 8000 Brugge  
 tel. 050 33 59 05  
 fax 050 34 14 32  
 persdienst.bisdom.brugge@  
 kerknet.be

**Diocesane redactie Gent**

Eveline Coppin  
 Bisdimplein 1  
 9000 Gent  
 tel. 09 225 16 26  
 fax 09 223 39 59  
 eveline.coppin@kerknet.be

**Diocesane redactie Hasselt**

Persdienst Bisdom Hasselt  
 Vrijwilligersplein 14  
 3500 Hasselt  
 tel. 011 28 84 58  
 fax 011 28 84 78  
 persdienst@bisdomhasselt.be  
**Diocesane redactie Mechelen-Brussel**  
 Pers- en informatiedienst  
 Wollemarkt 15  
 2800 Mechelen  
 tel. 015 21 65 01  
 fax 015 20 94 85  
 aartsbisdom@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp  
 Catapult, Antwerpen  
 Lay-out & Zetwerk  
 Tinne Van Litsenborg

PUBLICITEIT

Trevi Plus  
 Leopold II laan 53  
 1080 Brussel  
 tel. 02 428 21 03  
 fax 02 428 37 55  
 katrien.lannoo@trevipius.be  
 www.trevipius.be

DIENST PAROCHEBLADEN

tel. 03 210 08 30 - fax 03 210 08 36

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen uitsluitend via de parochie

DRUKKERIJ

NV Halewijn

© copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: **KERK & leven**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Montmartre

**KERK & leven**, 8 JUNI 2011

Ik dank u uitdrukkelijk voor uw dossier over de eucharistische aanbidding in Montmartre. Mgr. Léonard heeft in zijn prioriteitsnota het herstel van de eucharistische aanbidding aangekondigd. Waar kan men in Vlaanderen immers nog terecht voor deze vorm van uitzonderlijke vroomheid? Hopelijk wordt dit in vele parochies in ere hersteld.

Ten slotte vraag ik mij af waarom het Latijn in de *novus ordo missae* zo verbannen is. In Nederland is het vanzelfsprekend dat de priester de pater noster in het Latijn zingt. De oneindige schoonheid van de gregoriaanse gezangen schept een universele sacrale band met het godsvolk.

Ik ben er grondig van overtuigd dat wanneer het aanbod van een plechtige Latijnse *novus ordo missae* er is, de kerken terug massaal zullen worden bezocht. Rituelen en sacraliteit zijn, naast het geloof in onze Heer, een geneesmiddel voor de ziel.

**Luc VERREYCKEN, Aarschot**

Met Rita naar Lourdes

**KERK & leven**, 8 JUNI 2011

Graag een reactie op de brief van Gerard Hermans in verband met de Lourdesreis van actrice Jacky Lafon, Rita uit de VTM-serie *Familie*. Mirakels in Lourdes zijn inderdaad geen punt van ons geloof, maar dat er vele onverklaarbare genezingen in Lourdes zijn gebeurd, is wetenschappelijk bewezen. Wellicht gebeurt dat ook

op andere plaatsen. Dé verklaring daarvoor heeft niemand. Rita kan wel beweren dat zij daar niet in geloof, daarmee kan zij de gebeurde feiten niet wegtoveren. Uiteindelijk ga je niet naar Lourdes om mirakels te zien, maar om even te gaan bezinnen. Doe dus zeker niet zoals die Amerikanen die op de esplanade in Lourdes een priester aansprak en vroeg: „Om welk uur beginnen de mirakels?“

Trouwens, onze op vele plaatsen verafgeode Huub Oosterhuis – de man van de zogenaamde mooie liederen – ontkent met klem de wonderen uit het evangelie. Deze man veroorzaakt meer ergernis dan Jacky Lafon. Als Oosterhuis dat allemaal verkondigt, maar daarnaast een schone cent verdient aan zijn liederen in onze kerken, dan besluit ik samen met Gerard Hermans: „We worden langs vele kanalen sluw en listig misleid en bedrogen, en we schrijven er ons wel bij te voelen.“

**Guido REMAUT, Rumbeke**

Bonussen

**KERK & leven**, 1 JUNI 2011

1. Meerdere lezers stellen terecht het schandaal van de bonussen aan de kaak. Het gaat hier immers over diefstal ten nadele van de staat en van de aandeelhouders van bepaalde vennootschappen.

Diefstal is volgens Google een strafrechtelijk delict dat bestaat uit het op onrechtmatige wijze eigenhandig in bezit nemen van andermans eigendom. Toen meerdere banken bijna bankroet waren door onvoorzichtige en roekeloze leningen toe te staan,

heeft de staat deze banken met belastinggeld – ons geld dus – gered ter wille van het personeel.

De klikjes die nu aan het hoofd staan van deze beruchte instellingen proberen elkaar fikse bedragen toe te spelen met geld dat niet van hen is. Waarom zitten zoveel politici in de raden van beheer? Wat weten zij over het bankwezen, het brouwen van bier of het bakken van koekjes? Het zou **KERK & leven** sieren als het van die lui afstand zou nemen. Ik ga akkoord met Jos Raskin van Hasselt die vraagt om de namen te publiceren van politici die zetelen in de raden van bestuur. Dat zou nog eens interessante lectuur zijn.

**Arsène MATTHYS, Gent**

2. Hierbij enkele bedenkingen van een kritische lezer over de bonussen. Ik beaam wat lezer Jos Raskin schrijft over Jean-Luc Dehaene. Die is inderdaad het voorbeeld geworden van wat in Nederland de 'graaicultuur' wordt genoemd. Bij zijn aanstelling tot voorzitter van de raad van bestuur van Dexia had ik nog gedacht dat hij, gezien zijn andere inkomstenbronnen, dit mandaat op zijn minst tijdelijk en gratis zou opnemen.

Het is toch immoreel dat bonussen worden uitgekeerd terwijl de gemeenschap nog moet worden terugbetaald voor het door haar verschafte 'reddingsgeld'? Ook al belet geen enkele wettelijke regel zulks, dan nog is de christelijke stelregel van solidariteit een meer dan stevig beletsel om anders dan de anderen te handelen. Is het boeken van een positief resultaat bovendien niet eerder de verdien-

ste van de soldaten te velde dan van geïsoleerde toplui?

Tot slot nog een bedenking bij de brief van J. Boerjan over datzelfde onderwerp. Ik las in De Tijd het citaat „Hoeveel rijkdom heb je nodig om gelukkig te zijn?“. Het is een uitspraak van Adair Lord Turner, de topman van het Britse FSA dat toezicht houdt over het financiële systeem van Groot-Brittannië, in een pleidooi voor meer matiging. Achtereenvolgens hebben wij in de loop der eeuwen gekend: slavernij en afschaffing ervan, adel en lijfeigenen, bourgeoisie en industrialisatie met kinderarbeid, waar priester Daens tegen optrad. Anno 2011 zijn wij zelf bezig 'nieuwe rijken' te creëren... met onze passieve instemming.

**Herman VERMOESEN, Moorsel-Aalst**

**Beste lezer,**  
 Het nummer dat u in handen heeft, is het laatste nummer vooraleer de zomervakantie begint. Naar jaarlijkse gewoonte verschijnen de twee volgende edities van ons blad na een tussenperiode van drie weken. Deze zomer is dat op 20 juli en op 10 augustus. Vanaf 10 augustus is **KERK & leven** er opnieuw wekelijks, zij het met enkele aangepaste rubrieken. De wekelijkse column bijvoorbeeld vindt u pas terug vanaf 31 augustus. De redactie wenst u alvast een prettige en deugd-doende vakantie!