

Het heiligenboek

Mutien-Marie Wiaux. Een voorbeeld voor alle leerlingen *Tom Zwaenepoel*

Joannes-Paulus II zaliger verklaarde tijdens zijn pontificaat (1978-2005) 1.828 mannen en vrouwen zalig of heilig. Dat zijn er meer dan al zijn voorgangers samen, gerekend vanaf het jaar van oprichting van de Congregatie voor de Heiligverklaringen (1588). In 1983 paste de Poolse paus zelfs de regels aan, waardoor een zalig- of heiligverklaring sneller kan verlopen. Zo is er slechts nog één wonder nodig om zalig te worden, voor een heiligverklaring een tweede. Bij martelaren is een wonder zelfs overbodig. Met dit recordcijfer wilde paus Wojtyła vooral de levendigheid, de verscheidenheid en het internationale karakter van de Kerk aantonen. Een van de vele 'nieuwe heiligen' van de Poolse paus is Mutien-Marie Wiaux, heilig verklaard in 1989. Louis-Jozef wordt in 1841 geboren in het Henegouwse Mellet, nabij Les Bons Villers. Zijn vader is smid, zijn moeder heeft een kleine tapisseriezaak. Het vrome gezin telt zes kinderen. Als kind al munt Louis-Jozef uit door nederigheid, gehoorzaamheid, vroomheid en een sterke Mariaverering. Op vijftienjarige leeftijd kiest de onopvallende jongen voor de broeders van de Christelijke Scholen in Namen. Bijna zestig jaar lang onderwijst hij als frère Mutien-Marie teke-

nen en muziek in de Saint-Berthuin in Malonne. Deze school redt hij tijdens de Eerste Wereldoorlog met succes van de Duitse bezetter. Door zijn zachtaardigheid en wereldvreemdheid lijkt hij als leraar en opvoeder ongeschikt, maar door zijn inzet en moed kan hij het toch waarmaken. Mutien-Marie is altijd vriendelijk, geduldig, stipt en heeft vooral oog voor arme leerlingen en jongeren met leerproblemen. Behalve het lesgeven, houdt hij toezicht op de slaapzaal, tijdens speeltijden of bij wandelingen. Omdat de leerlingen hem steeds met een rozenkrans zien, noemen ze hem de 'altijd biddende broeder' of de 'apostel van het Weesgegroet'. Ervan overtuigd dat zijn congregatie gesticht is voor de 'christelijke opvoeding van de armen', vraagt hij aan zijn oversten om catechismus te geven aan de volkskinderen. Mutien-Marie sterft in 1917. Deze kleine, stille broeder fascineert door zijn trouw in de kleine dagelijkse opdrachten. Hij presteert niets buitengewoons, maar voert alles wat zijn overste van hem verlangt buitengewoon nauwgezet uit. Met zijn nederige leven van gebed, arbeid en gehoorzaamheid geldt hij als voorbeeld voor de vele volwassenen die de moeilijke opdracht hebben

om jonge mensen op te voeden tot eerlijke burgers. Tijdens de zaligverklaring (30 oktober 1977) bestempelde Paulus VI hem als „een voorbeeld voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders”. Tijdens de heiligverklaring in de Sint-Pietersbasiliek (10 december 1989) onderstreepte Joannes-Paulus II het eenvoudige karakter van deze 'kleine heilige': „Hij was een kleine man en had slechts bescheiden taken te vervullen, maar we zien in hem een van de 'kleinen' die de Heer liefheeft en die Hij in zijn Rijk op de eerste plaatsen stelt.” Hoe groot de morele, intermenselijke of intellectuele verdiensten van heiligen ook mogen zijn, wat hen 'bijzonder' maakt, is vooral hun ontmoeting met de levende God. Enkel vanuit deze godsrelatie vloeiden hun verdiensten voort. Heiligheid is een geschenk van God. Via de heiligen leren we dat 'geloven' erin bestaat om buiten zichzelf te komen, iets te riskeren, te protesteren tegen onrecht en aan sceptische mensen te vertellen over God. Heiligen geven levensmoed, schenken vreugde aan de wereld en God. Ze schamen zich niet om christen te zijn. Integendeel, ze zijn er trots op. Ze tonen in welke richting we moeten gaan. Heiligen zijn alternatieven voor wie

niet meer op God wacht, maar de grondwet van de wereld zelf in handen neemt. Heiligen garanderen dat er op de wereld veel meer vrede zou zijn, mochten we leven zoals zij. Wiaux toont aan dat de grootste heiligen niet diegenen zijn die talrijke theologische geschriften of preken neerpenden of hun invloed lieten gelden tot in Rome. Groot zijn in alle eenvoud, in het alledaagse, samen met de medemens. Mutien-Marie is een mooi voorbeeld van de 'heilige eenvoud'.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

25 juni, 13 uur, Canvas. Aflevering 3 van *Goudvis*, indringende televisieportretten van Belgische topkunstenaars. De camera volgt hen een jaar lang in het openbaar en achter de coulissen van hun 'publieke' leven. Vandaag pianist-componist Jef Neve.

25 juni, 23.05 uur, Canvas. In de Deense zwarte komedie *Adam's Apples* (2005) is dominee Ivan trots dat hij meerdere 'hopeloze sociale gevallen' kon helpen door hen te laten klussen in en om zijn kerkje. Hij vermoedt dat het dus ook wel zal lukken met Adam, een neonaazi die veroordeeld wordt tot een reclasseringsprogramma van twaalf weken op het platteland. Omdat Adam geen enkele verantwoordelijkheid wil nemen, vraagt de dominee hem te zorgen voor de oude appelboom op het kerkhof.

26 juni, 21.50 uur, Canvas. Aflevering 4 van *Goudvis*. Berline De Bruyckere maakt beeldend werk dat je niet met rust laat. Krachtige sculpturen zijn het, van een tengerere vrouw.

De vrome kudde

Homilie *Ingezonden door Louis Bergmans*

Hoogst eigenaardige homilie van een priester uit de Kempen:

Uw begin, o mens, is Aartrijke, uw loopbaan Kortrijk en uw einde zal As zijn. Bouw uw geluk niet op Zande, maar op Stene. Vlucht Ledegem, zelfs in Weelde. Bemin Werken, om altijd Munte te hebben. Houd niet van Bierbeek. Dan zult gij u niet Hees roepen en ook niet Zottegem raken. Drink Pinte om u te Lessen in Zomergem. Wil niet deinzen voor Bergen of Brugge, Boom, Beke of Putte. Volg steeds een Gits: Sint-Jan, Sint-Truiden, Sint-Niklaas. Er is maar één Kerksken, wat anderen er ook over Menen, en het is de roomse Moerkerke. En als dan eens, o mens, uw lichaam Uitkerke naar Kerkhove gedragen wordt, om er onder Zerkegem te rusten, zal uw ziel naar Emelgem vertrekken.

Mensenkennis *Ingezonden door Jan Umans*

Gesprek tussen vrijgezellen:

- En, heeft Marie-Claire je huwelijksaanzoek aanvaard?
- Ja, maar niet direct. Ik zal nog even geduld moeten hebben.
- Hoezo?
- Ze zei: „Willem, jij bent echt de laatste met wie ik ooit zou willen trouwen.”

wind- richting	roofdier	et cetera	Arabische titel	zonder glans
muziek- instrument	deel van Duistland	vaart	ver- dieping	vrucht
uit- kiezend		tafel- gast		
teken- gerei				
		vlakte- maat		met opzet
bloem	strijd- perk	griezelig graan- soort	zangnoot	slurfdier
				berg- plaats
hert		kunst- werk	bergweide	
soort			bron- water	
			naald- boom	
vogel- pik	dom			
			oorlogs- god	

Tijdschriften van 'De Puzzelaar' vindt u in de perswinkel.

© De Puzzelaar

DE PUZZELAAR

Oplossing van de puzzel van vorige week: RONDREIS

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.