

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van
de uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

SUDOKU

5						1		3
	9	6	7				2	
7			5				8	
			2		3	8	6	
	5	8	1		4			
	6				7			2
	2				8	3	1	
4		5						8

Tijdschriften van 'De Puzzelaar' vindt u in de
perswinkel.

© De Puzzelaar

DEPUZZELAAR



4			1		6			3
		8				5		
			5		8			
7	5		3		1		8	6
	9		4		2		1	
1	8		6		7		3	4
			9		5			
		7				6		
8			7		4			2

Deze puzzel werd gemaakt door 'De Puzzelaar':
Vlaamse Puzzels! Betere puzzels zijn er niet!
© copyright De Puzzelaar

DEPUZZELAAR



EVEN STOP

WIE IS HIJ TOCH?

Mia BERTMANS

Hij is mooi. Hij is een man die zich anders beweegt dan de anderen. Zijn stap is licht, vol gratie, maar vastberaden. Zijn gelaat is sereen en zijn ogen dringen door tot de kern van je ziel. Liefelijk raakt hij je aan, neemt je bij de hand, legt zijn arm om je schouder. Bekoorlijk is hij, krachtig en zacht. Een man om te beminnen. Met een vrolijke lach trekt hij de streek rond. Men zegt dat hij met het uitschot wijn drinkt in de kroeg. Dat hij eet met zondaars en tollenaars en opkomt voor de hoe-

ren. Men zegt dat hij melaatsen aanraakt en blinden het licht schenkt. Kortom, hij bemint de uitgestoten, hulpeloze mens. Meer nog, hij staat voor iedereen helpend klaar, als een dienaar. Zijn beminlijkheid lokt de vrouwen. Hij heeft hen lief. Niet alles wat hij zegt begrijpen ze, maar het klinkt toch zo zoet in de oren. En weet je het al? 's Nachts komen soms Farizeeën bij hem op bezoek. Het verhaal doet de ronde dat hij scherp naar hen uithaalt, hen huichelaars noemt, ja zelfs witgekalkte graven. Zo zacht is hij dus ook weer niet. Eerlijk gezegd,

hij is veeleer een oproerkraaier, wars van orde en overbodige wetten. Tegenovermachten doet hij zijn woord gestand. Of hij zwijgt. De hele Wet is voor hem vervat in dit ene gebod: „Bemin uw Vader en heb je naaste lief als jezelf.” Hij is een zwerver die geen steen heeft om zijn hoofd op te leggen. Rijkdom en bezit zijn hem een hinder. Kinderen laat hij bij zich komen en hij lacht, danst en speelt op de herdersfluit op de markt. Een zeldzame humor kent die man. Hij hanteert een subtiel fijn woordenspel, waar je niet van onderuit komt. Moet je zijn parabellen horen en zijn gelijkenissen! Rake antwoorden vloeien uit zijn mond, tot verstomming van velen. Zijn welsprekendheid lokt dichters en redenaars. Maar ook de gewone mensen volgen zijn

voetstappen, heuvel op heuvel af, tot aan de oever van het blauwe meer. Ze zijn geboeid door die vreemde man. Wie is hij dan toch? Hij is als ebbe en vloed, gaande van rust naar onrust, van storm naar luwte. In hem ligt de toekomst, beweert het volk, ze zien zijn koningschap wel zitten. Hij is rechtvaardig, mild en goed, predikt vergeving en verzoening. Maar hij is een zonderling. Met zijn volgelingen trekt hij door het land. Men vertelt dat hij weent om zijn gestorven vriend. Dat hij met bittere droefheid soms optrekt naar Jeruzalem. Dat hij in alle eenzaamheid vaak de bergen ingaat. Hij bidt tot zijn Vader die hij ook Onze Vader noemt. Men vertelt het allemaal zó geweldig, maar alles gebeurt eenvoudig. Daarom is hij zo mooi.

Zondagsgebed

Bij de 6de paaszondag

Maria,
laat ons in dank bidden,
bewaars en koester in uw moederhart
alles wat wij u toevertrouwen:
de vele kleine zorgen die beginnen wegen,
de bedrukte vragen die blijven hangen,
de weemoed van wat we niet begrijpen,
de pijn bij vertrapte goedheid,
het zoeken naar genegenheid en begrip.
Maria,
moeder van Jezus,
bevestig met uw woord en uw hart
de getrouwen van de Heer,
als moeheid en machteloosheid hen lam leggen,
als eenzaamheid zwaar drukt,
als opeenhopende last hen te boven gaat,
als gelovig enthousiasme slinkt en wankelt,
als de trouw aan uw Jezus dreigt stuk te lopen.
Moeder, wij danken u
dat gij ons in dit bidden steunt.
Maria,
bescherm in uw goedheid
uw jeugd en jongeren in onze kleine wereld,
bemoedig alle moeders die met vele zorgen zitten,
bewaars allen die u nu al jaren vergeten zijn
en ook ons die nu bij u bidden.
Blijf voor ons allen de moeder van Jezus.
Maria, wij danken u dat wij vandaag zo met u konden bidden.

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2011. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Vandaag, op de feestdag van Sint-Urbani, is er een beetje hoop wat het weer betreft. In de "Oude Rymalmanak" uit de vijftiende eeuw, lees ik immers het volgende:

**MET SINTE URBAENDACH GAET DE LENTE UUT
DAN KOMT DIE SOMER MET SYNE VIRTUUR
DAT WEDER BEGHINT TE WESEN SCHONE
DE SONNE WARM AL AAN DIE TRONE.**

Maar ja, je weet het inmiddels: mei heeft geen mooie adelbrieven voor wat het weer betreft:

**IN MEI IS ALLES MOGELIJK,
ZEI KLEIN PEERKE,
MAAR HET WIL TOCH MAAR GEEN GELD REGENEN...**

We zitten nu dicht bij de maand juni, maar eerst hebben we nog de feestdag van Petronella. Dat is maandag, 30 mei. Petronella, zo meende men vroeger, wil het wel eens laten regenen. En men drukte dat lachend als volgt uit:

PETRONELLA, SNOTTEBELLA.

Bovendien, zei men, dat als het op Petronelladag warm was, dan is dat voor niks goed, want:

**OP SINTE-PETRONELLA HEET OF WAK,
HET GELD SMELT IN UWE ZAK.**

Dinsdag is het dan de laatste dag van mei en eindelijk is het dan zover:

**STEERTJE MEI
IS STEERTJE WINTER**