

Parochie	1
In de pen	6
Kerk	8
Klapstoel	9
Buitenland	10
Varia	13
Dossier	14
Mensen	17
Het verlangen	18
Film	19
Op·tocht	20
Bisdom	22
Podium	24

Colofon

**KERK & leven**  
 Halewijnlaan 92  
 2050 Antwerpen  
 www.kerkenleven.be  
**KERK & leven** is een uitgave van  
 Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE

**UITGEVER**  
 Filip Debruyne  
 De parochie is verantwoordelijk  
 voor de eigen teksten

REDACTIE

**Algemene redactie**  
 tel. 03 210 08 40  
 fax 03 210 08 49  
 redactie.kerkenleven@kerknet.be  
**Hoofredacteur**  
 Bert Claerhout  
**Eindredacteur**  
 Peter Gordts  
**Redacteurs**  
 Erik De Smet, Nicole Lehoucq,  
 Ilse Van Halst, Jozefien Van Huffel  
 Lieve Wouters  
**Redactiesecretariaat & Opocht**  
 Martine Croonen  
 secretariaat.kl@kerknet.be  
**Diocesane redactie Antwerpen**  
 Persdienst Bisdom Antwerpen  
 Schoenmarkt 2  
 2000 Antwerpen  
 tel. 03 202 84 30 (van maandag tot  
 woensdagmiddag)  
 fax 03 202 84 31  
 redactie.bisdom.antwerpen@  
 kerknet.be

**Diocesane redactie Brugge**

Persdienst Bisdom Brugge  
 Heilige Geeststraat 4  
 8000 Brugge  
 tel. 050 33 59 05  
 fax 050 34 14 32  
 persdienst.bisdom.brugge@  
 kerknet.be

**Diocesane redactie Gent**

Eveline Coppin  
 Bisdomplein 1  
 9000 Gent  
 tel. 09 225 16 26  
 fax 09 223 39 59  
 eveline.coppin@kerknet.be  
**Diocesane redactie Hasselt**  
 Persdienst Bisdom Hasselt  
 Vrijwilligersplein 14  
 3500 Hasselt  
 tel. 011 28 84 58  
 fax 011 28 84 78  
 persdienst@bisdomhasselt.be  
**Diocesane redactie Mechelen-Brussel**  
 Pers- en informatiedienst  
 Wollemarkt 15  
 2800 Mechelen  
 tel. 015 21 65 01  
 fax 015 20 94 85  
 aartsbisdom@kerknet.be

VORMGEVING

**Grafisch ontwerp**  
 Catapult, Antwerpen  
**Lay-out & Zetwerk**  
 Patrick Claessens

PUBLICITEIT

Trevi Plus  
 Leopold II laan 53  
 1080 Brussel  
 tel. 02 428 21 03  
 fax 02 428 37 55  
 katrien.lannoo@trevipus.be  
 www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

Abonnementen en adreswijzigin-  
 gen uitsluitend via de parochie

DRUKKERIJ

NV Halewijn  
 © copyright  
 Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

COLUMN



Bert CLAERHOUT

God is geen wellness-profeet

„God is dood”, schreef de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche in 1882 al. Zijn scherpe religiekritiek ademde de geest van het verlichte vrijdenken. Diezelfde geest vinden we onder meer terug bij de Vlaamse filosoof Etienne Vermeersch. Dat God niet bestaat, is voor deze emeritus professor van de Universiteit Gent een zowel vaststaand als bewezen feit.

„Ik ben honderd procent zeker dat de God van het christendom, het jodisme en de islam niet bestaat. En ik begrijp niet dat mensen het daarmee niet eens zijn”, verklaart hij in het eerder dit jaar verschenen interviewboek *Dirk Verhofstadt in gesprek met Etienne Vermeersch*. Verhofstadt, broer van de gewezen premier, viel eerder al op door zijn fel antiklerikalisme en zijn vooroordelen omtrent Kerk en geloof. De ondertitel van zijn boek luidt: *Een zoektocht naar waarheid*. Maar in plaats van een 'zoektocht' is het veeleer een bundel van allerhande rationele argumenten en verklaringen die tegen het bestaan van God en de godsdienst kunnen pleiten.

Het toeval wil dat zowat gelijktijdig met dit boek een aantal publicaties verscheen waarin uitgerekend Gods terugkeer wordt aangekondigd. Wie dacht dat de moderniteit het geloof in God overbodig heeft gemaakt, zou het wel eens mis kunnen hebben. In *God is Back* wijzen John Micklethwait en Adrian Woolridge erop dat de grote principes van de moderniteit niet noodzakelijk onverenigbaar zijn met geloof en religie, zoals vaak wordt aangenomen. Twee andere menswetenschappers verdedigen dan weer de stelling dat religie nooit uit het leven zal verdwijnen, omdat ze onlosmakelijk met ons menselijke brein is verweven.

„Wie bidt, voelt zich minder angstig, meer ontspannen, en krijgt een groter gevoel van eigenwaarde”, schrijven antropoloog Lionel Tiger en neuropsychiater Michael McGuire in *Het goddelijke brein*. Via

een vorm van religieuze hersenchirurgie leren ze hoe connecties tussen lichaam, brein en sociale omgeving het religieuze proces in ons steunen, bedreigen of isoleren. Hoe dan ook, religie biedt volgens hen een positieve kracht waarnaar de mens op zoek is. Ons brein voelt zich nu eenmaal comfortabel bij geloven, zekerheden en voorspelbaarheden, dan bij niet-geloven, twijfel en onzekerheid. Bovendien geeft geloven betekenis aan doodgewone repetitieve taken die anders snel vervelend en lastig worden. Niet toevallig dus dat zowat tachtig procent van de wereldbevolking zich tot een godsdienst bekennt. Samen-gevat: als God een creatie van ons brein is – zoals sommige verlichte filosofen beweren – dan is Gods brein ons brein.

Hiermee hebben we de twee visies geschetst van waaruit anno 2011 God en geloof in het publieke debat vaak worden benaderd. Er is het oude godsbeeld van de koning, wetgever en rechter, kortom, de God met het waarschuwend vinger-tje. Die God was al langer het mikpunt van verlichte filosofen. De voorbije decennia werd Hij ook gevisieerd door een groep zogenaamde 'nieuwe atheïsten' voor wie geloof synoniem is met onzin, onheil en fanatisme. Hun kortzichtigheid vinden we haast dagelijks in een of andere vorm in de massamedia terug.

Dit oude godsbeeld vormt ook voor vele gelovigen een obstakel om van ganser harte christen te zijn. In plaats van te geloven in een God die 'ergens daarboven in den hoge' is, zoeken ze Hem in de diepten van de persoonlijke ervaring. Dat maakt van God evenwel geen wellness-profeet en van het geloof geen geestelijke geluksbrenger. Integendeel, het christelijke geloof staat in vele opzichten volkomen haaks op religieuze behaaglijkheid en/of het zoeken naar zekerheden. Door te trachten Jezus na te leven, gaan we een avontuur aan. We geven ons aan Hem over in plaats van dat Hij een invulling wordt van onze individuele menselijke behoeften.„

LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: **KERK & leven**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Roger Vangheluwe

KERK & leven, 27 APRIL 2011

Uiteraard had de voormalige bisschop van Brugge, Roger Vangheluwe, zijn geaardheid kennende, nooit mogen ambleren bisschop te worden. Maar uit hoofde van de scheiding van Kerk en Staat heeft zijn misdrijf twee aspecten. Als iedere burger van het land waartoe hij behoort, is het strafrecht op hem van toepassing. Zijn interview bracht duidelijk een lacune van dit strafrecht aan het licht. Het zou elke dader van misdrijven – bewezen, maar al dan niet verjaard – verboden moeten zijn om zijn versie van de feiten in de media te verspreiden.

Veronderstel dat hij priester noch bisschop was, mag een dader van gelijk welk misdrijf dan voor de media verschijnen en zodoende zijn slachtoffers, en dus ook hun familieleden, belachelijk maken? Indien Dutroux ooit vrijkomt, zou het hem jaren daarna toegelaten zijn in de media zijn daden af te zwakken en eventueel ook verjaarde feiten aan te halen die men niet had ontdekt? Dat is maatschappelijk onaanvaardbaar.

Daartegenover staat dat Vangheluwe tot de hiërarchie van de Kerk als sociale organisatie behoort. Deze instelling heeft de plicht ten opzichte van alle andere leden van de kerkgemeenschap en ook voor de publieke opinie, deze feiten te bestraffen en hem minstens binnen een redelijke termijn alle macht te ontnemen – wat tot hiertoe niet is gebeurd. De kerkelijke hiërarchie was

destijds minder mild voor mgr. Marcel Lefebvre, die geen enkel strafrechtelijk feit had gepleegd, maar het 'misdrijf' had begaan de ritus van Pius X te promoten en als gesuspenderde aartsbisschop priesters te wijden.

Guido DE WEERD, Boechout

Mediaheisa

KERK & leven, 27 APRIL 2011

Bij al de herrie over de gewezen bisschop van Brugge, Roger Vangheluwe, stoort de mediaheisa me veel meer dan het interview met Vangheluwe zelf. Je kon verleden jaar van een aardshok spreken, maar de tsunami die er nu op volgde is – met vals voorwendsel – bewust door de pers zelf in gang gezet. Ook **KERK & leven** trapte in de val en gaf nog wat golfslag bij, in plaats van het tij te keren.

Meteen na de bewuste uitzending werden alle registers nog maar eens opengetrokken: de bisschop moet dit, mgr. André-Joseph Léonard moet dat, Rome is natuurlijk ook schuldig, het duurt allemaal veel te lang, waar zijn de verontschuldigungen, de knieval? En als die er komt, zal de vraag luiden: waarom enkel een knieval? Er moet explicieter vergeving worden gevraagd, en liefst ook geld, en de bisschoppen zwijgen teveel, enzovoorts. En als ze spreken, is het ook niet goed want ze moeten vooral zeggen wat de journalist wil horen. Het is overduidelijk dat er te veel

'kerkhaters' zijn – het gaat al lang niet meer om ernstige bedenkingen – die vooral uit zijn op een soort wraak. Ondanks het feit dat psychiaters ons al een heel jaar uitleggen dat de manier van spreken van Vangheluwe de typische ziektekenmerken van een pedofiel vertoont, gaat het 'nieuws' niet over een zieke, maar over iemand die vooral 'gestraft' moet worden. Met dat soort boodschappen help je geen enkel slachtoffer en bouw je zeker geen nieuwe samenleving op, maar jaag je alleen maar mensen tegen elkaar op. Onverantwoord noem ik dat.

Jammer misschien voor sommigen, maar het is de Kerk zelf die ons iets biedt dat wél toekomst heeft en geeft: vergeving en verzoening, en zondig zelfs onrecht verdragen. Wat zei Christus ook weer aan diegenen die met stenen in hun hand klaarstonden?

Jammer dat er zo weinig redacteurs zijn die ook in het zand schrijven. Het zou hun tijd geven een en ander toch maar uit te veegen, niet te veroordelen, en eens iets opbouwends te schrijven.

Frank MICHIELS, Schoten

Eucharistie

KERK & leven, 20 APRIL 2011

Graag nog een reactie op het interview met Martha Hoffenkamp. Zij zegt dat de vorige generatie het katholieke geloof niet

meer heeft doorgegeven. Vandaar de noodzaak om de katholieke (christelijke) godsdienst weer integraal in het lespakket op te nemen: onder meer de figuur van Jezus, maar ook het cultiveren van de eucharistie.

Ook de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de eucharistie zou aan een zo breed mogelijk publiek met overtuiging moeten worden uitgedragen. Wat de eucharistie betreft verwacht ik heel veel van de 'hervorming van de hervorming' die nu in Rome op stapel staat. Dat zal een synthese zijn van de oude ritus en de huidige. Zij zal de eucharistie terug de sacraliteit en de glans geven van weleer. En dan kom je, zoals Martha Hoffenkamp dat zo mooi zegt, in die „schatkamer voor geluk”.

Luc VERREYCKEN, Aarschot

Met Jacky Lafon naar Lourdes

Actrice Jacky Lafon, Rita uit de tv-serie Familie, trekt dit jaar voor de laatste keer met haar fans naar Lourdes. De reis vindt plaats van 24 tot 27 juni, en dus niet in mei zoals verkeerdelijk op sommige parochieblad-zijden in ons nummer van 11 mei is verschenen. Waarvoor onze excuses.

Meer info over deze reis en inschrijvingen: 089 84 84 00 of greta@alltravel.be.