

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van
de uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

SUDOKU

6	4				2			
		8	4				5	
	1	2		7			9	
4	6	5					1	
			1		6			
	2					3	6	4
	7			2		9	3	
	9				8	2		
			3				4	8

Deze puzzel werd gemaakt door 'De Puzzelaar'.
Vlaamse Puzzels! Betere puzzels zijn er niet!
© copyright De Puzzelaar

	8							
	1				6		2	5
		2	9	8		1		
	6			9		3		
		5	8		1	4		
		3		7			5	
		6		1	3	5		
9	7		2				4	
							7	

Tijdschriften van 'De Puzzelaar' vindt u in de
perswinkel.

EVEN STOP

EEN BROZE VERBONDENHEID

Mia BERTMANS

Het is een prachtige lentedag. De eerste warmte streelt mijn huid. De stijgende wandeling brengt me naar een heuveltop waarop een eenzaam romaans kerkje al eeuwenlang vrome gebeden aanhoort. Rondom spreidt zich een verrukkelijk landschap uit. Wat een stilte! Als een vrolijke zwerver plof ik mijn rugzak neer en nestel me tegen de kerkmuur. Mij rest alleen het pure genieten. Komt daar toch een pruttelend autootje de weg opgekropen. De motor puft bij stilstand na en met veel lawaai kruipt een islamitische familie uit het vehikel.

Grootmoeder en dochter, grootvader en een reeks Joelende kleinkinderen. We groeten elkaar haast eerbiedig ingetogen. Na korte tijd merk ik dat moeder en dochter een processie houden rond de kerk. Een stille ommegang waarbij de oudste het erg moeilijk en pijnlijk heeft om te stappen. „Bidden jullie?“, vraag ik hen spontaan na de vierde ronde. „Nee, nee“, ontkennen ze. „We stappen zeven keer rond de kerk en dan doet moeder een wens“, legt de dochter uit. Zeven? Inderdaad een heilig getal. En die wens? Ik bedwing mijn nieuwsgierigheid en tel met hen de zeven toeren rond de kerk af.

„Oef,“ zucht moeder, „ik heb het gehaald.“ „Mag je nu de wens doen?“, vraag ik wat schaamtelos. „Nee!“, roepen de kinderen. „Dat moet je doen vóór je begint.“ „Niet waar“, komt grootvader tussen. „Dat moet je doen tijdens de rondgang.“ Het voornaamste is gebeurd, moeder heeft de zeven keren gehaald en gaat uitgeput zitten op een bank. En, heel mooi, meteen geven de kinderen haar te drinken. Moeder heeft dorst. Ze halen een zak rozijnenkoeken boven, want moeder heeft honger. Ze loven haar prestatie en moedigen haar aan met de gedachte dat haar wens weldra in vervulling zal gaan. Met een hartelijke gulheid mag ik deelnemen aan het familiegebeuren. Ze verwennen me met hete muntthee, met witte gesuikerde zoete spekken. „Bid jij tot God?“, vraagt groot-

moeder me. „Ja,“ beaam ik, „tot die ene God, die voor ons allen dezelfde is.“ Daar stemt het gezin mee in. Heel even voelen wij een kortstondige broze verbondenheid. Dus toch? Als broers en zusters van eenzelfde universele Vader. Zou het ooit waar worden dat we broederlijk samen bidden en zingen in de moskee of in de parochiekerk tot die ene God die voor de hele mensheid het 'al' is. Met of zonder hoofddoek, geknield op het zachte tapijt of gezeten op een harde kerkstoel. Het maakt niet uit. Samen beamen dat we op weg zijn naar Hem. „Dank je voor jullie gastvrijheid“, reik ik hen de handen afscheid en moeder wens ik van harte beterschap. „Inshallah, als God het wil“, groeten ze mij negen terug. Heerlijke lentedag.

Zondagsgebed

Bij de 5de paaszonndag

Bidden is eenvoudig.
Bidden is aanvaarden wie je bent, een kleine mens.
Geleidelijk zien wat Hij van je verwacht.
Luisteren en schuchter vragen:
„Hebt Gij mij geroepen, Heer?“
Vragend geloven en bang vertrouwd zeggen:
„Zie, hier is een dienaar.“
Zo bloeit het woord open dat Maria sprak:
„Zie, de dienstmaagd!“

Bidden is eenvoudig,
opstaan en bij het brandende braambos komen,
knielen in het zand van de dag,
niet weten wat daar geschiedt.
Bidden wordt een ontmoeten en samengaan
van het stramme hout en het verterende vuur.
Bidden is vuur vatten, in het braambos
van Gods vuur gegrepen worden,
niet weten wat er met je geschieden zal,
alleen aanvaarden wat Hij er doet,
het warme woord in je laten spreken
zoals Maria het onzegbare sprak:
„Mij geschiede naar uw woord.“

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2011. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Lelliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpijnstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdijs Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

We zijn nu net voorbij half mei. Je mag de volkskalenders draaien of keren zoals je wil: ze voorspellen allemaal dat we nu een periode van alle mogelijke, onaangename weersoorten mogen verwachten. Immers:

TE MIDDEN VAN MEIE LOPEN REGEN, WIND EN DONDER MET DRIJE.

En dat is allemaal niet zo voordelig, want:

REGEN EN WIND IN 'T MIDDEN VAN MEI EN MAAKT DE BOEREN NIET ERG BLIJ.

Bovendien:
**WEEST OP UW HOEDE EN WAAKT NU WEL
WANT MEI BAART DIKWIJLS KATTENSPEL.**

En, zei men vroeger:

DE MEI, TOT JUBELMAAND UITVERKOREN HEEFT TOCH NOG RIJM ACHTER DE OREN.

En dat het echter nog uit de hand kan lopen, zegt ten slotte deze spreuk:

HET IS EEN WENK, REEDS LANG VERJAARD: 'T VRIEST EVEN VAAK IN MEI ALS IN DE MAART.

Van maart zei men:

MAARTE, MAARTE VUILE TAARTE.

En daarom zeggen we nu van mei:

MEI, MEI, DE SCHONE MEI IS SOMTIJDS WEL EEN STOUTE PRIJ.