



Actrice Jacky Lafon (links), Rita uit *Familie*, trekt dit jaar voor het laatst met fans op bedevaart naar Lourdes. © Jacky Lafon

Met Rita naar Lourdes

Lourdes is de enige plek waar de rode loper wordt uitgerold voor de zwaksten

Ilse VAN HALST

„Als klein meisje trok ik voor het eerst naar Lourdes met mijn mama om Maria te danken nadat ik van een ernstige zenuwaandoening was genezen. Vandaag trek ik nog steeds op bedevaart naar het Mariaoord, omdat ik er nood aan heb”, vertelt de Vlaamse actrice Jacky Lafon, gekend als Rita van den Bossche uit de VTM-soap *Familie*. Dit jaar gaat ze voor de 35ste keer, meteen de laatste keer als reisbegeleidster.

„Ik ga voornamelijk naar Lourdes om te danken. Ieder van ons krijgt zijn deel van het leed in het leven. In Lourdes zie je veel ellende, mensen in rolstoelen of in ziekenbedden met zichtbaar fysiek leed, maar ook heel veel onzichtbaar geestelijk leed. Net dat lijden geeft je ook kracht. Hier komen de grootste sukkelaars op de eerste plaats. Het is de enige plek waar werkelijk iedereen plaats maakt voor rolstoelen. Dat is zo ontroerend en krachtig.”

Op bedevaart legt Lafon haar reisgezellen in de watten. Ze doen alles samen: excursies, kruisweg, praten en bidden, wenen en lachen. „Tijdens de kruisweg spoor ik iedereen aan zijn emoties de vrije loop te laten. Hier mag je huilen. Maar ik probeer ook altijd ruimte te houden voor een lach.” Ook praten vindt de actrice belangrijk. „Ik maak steeds tijd vrij om te praten. Soms vraag ik

me af hoeveel verdriet een mens kan dragen. Telkens opnieuw zijn mensen blij dat ze hun verhaal kunnen doen. Dat is een vorm van loslaten. Hier kun je je pijn achterlaten in de handen van Maria.”

Hoop doorgeven

Jacky Lafon neemt de pelgrims ook mee naar de kaarsenprocessie. „Ik verbied ze wel hun kaars met een aansteker te ontsteken. Ik neem altijd een kaars van een vreemde pelgrim om daarmee het vuur door te geven aan onze groep. Zo geven we onderling hoop door. Dat is het bewijs dat we elkaar nodig hebben in het leven. Dat we elkaar graag moeten zien. Ook mensen van een ander geloof, een andere cultuur.”

De actrice uit *Familie* schaamt zich niet ervoor uit te komen dat ze gelovig is, maar vindt het wel jammer dat sommigen haar daarom uitlachen. „Ik geloof en ik ben daar trots op. Ik geloof wel niet in mirakels. Dat zeg ik mijn reisgezellen ook. Maar eens repliceerde iemand: 'Maar Jacky, hier gebeurt toch iets met ons!' Inderdaad, dat voel ik ook. Na vier dagen Lourdes ben ik een ander mens.”

Wie graag meevliegt met Jacky Lafon naar Lourdes van 24 tot en met 27 juni, schrijft best zo snel mogelijk in. Meer info: 089 84 84 00 of greta@alltravel.be.

Houllberghs directeur WMH

Peter Houllberghs is de nieuwe directeur van Wereld-Missie-hulp. Dertien jaar werkte hij in het noordoosten van Brazilië aan de vorming van leiders en leden van de basisgemeenschappen. Hij doceerde er ook theologie. Tot voor kort was hij algemeen secretaris van Pax Christi Vlaanderen. Houllberghs was al in dienst bij WMH als animator en adjunct-directeur.

Marcel Cloet voorzitter NRV

Marcel Cloet volgt Jef Felix op als voorzitter van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede vzw. Cloet is priester van het bisdom Brugge, maar actief in het vicariaat Brussel. Hij heeft een lange staat van dienst in de katholieke arbeiders-

beweging. NRV groepeerde Broederlijk Delen, Welzijnzorg, Welzijnsschakels, Missio, Pax Christi Vlaanderen, Kerkwerk Multicultureel Samenleven, Caritas International, Caritas Vlaanderen en Present-Caritas Vrijwilligerswerk. Het is ook de regionale afdeling en het aanspreekpunt van het internationale netwerk van de Commissies Rechtvaardigheid en Vrede.

Schoupe raadgever Rome

Benedictus XVI benoemde de Belgische kerkjurist en priester Jean-Pierre Schoupe tot raadgever van de Pauselijke Raad voor Wetgevende Teksten. Schoupe is priester van het Opus Dei en magistraat van de interdiocesane rechtbank van de Franstalige bisdommen in ons land. (IVH)

GELOOFSVRAGEN

Vraag het aan Theo

Jezus geeft in het evangelie zijn apostelen de aanwijzing dat de Kerk zonden kan vergeven. „Vergeef je ze, dan zijn ze vergeven. Vergeef je ze niet, dan zijn ze niet vergeven”, zegt Hij. Wat wordt daarmee bedoeld? En wat zijn zonden?

- Oorspronkelijk staat er 'binden en ontbinden'
- Boete houdt ook herstel van de relatie in

Stefaan FRANCO

De lezer die de kwestie voorlegt, verwijst naar Johannes 20, 23: „Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.”

Het is interessant om eerst de Bijbelse achtergrond van nabij te bekijken. In Mattëus 18, 18 worden andere woorden gebruikt: „Ik verzeker jullie, wat jullie op aarde binden, zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn.” Het woordpaar 'binden en ontbinden' behoort tot de technische taal van de rabbijnen en verwijst naar wat verboden of toegestaan is.

De term 'binden en ontbinden' betekent dat een gezagsinstantie – de rabbijnen en later de Kerk – een ban kan opleggen of opheffen, iemand uit de gemeenschap kan sluiten of juist erin opnemen. 'Binden en ontbinden' is van oorsprong Aramees. Dat is ook de reden waarom Johannes andere woorden gebruikt. Eenmaal de joodse achtergrond verlaten wordt, verliest het woordpaar 'binden en ontbinden' zijn betekenis. Johannes maakt er 'vergeving van zonden' van en keert de volgorde om: eerst is er vergeving en pas nadien – als het niet anders kan – de bevestiging van zonden.

In Mattëus 16, 18 wordt eveneens gesproken over 'binden en ontbinden', maar dan met betrekking tot Petrus. We gaan niet verder in op de vraag of de volmacht om te binden en te ontbinden/zonden te vergeven nu enkel aan Petrus, aan de Twaalf of aan de hele Kerk is toevertrouwd. We kunnen het houden bij het feit dat de Schrift getuigt dat Jezus de bevoegdheid om zonden te vergeven uitdrukkelijk overdraagt aan zijn leerlingen. Hierbij fungeert

de gewijde priester als spreekbuis van die volmacht. Om het Bijbelse luik te vervolledigen, kunnen we nog verwijzen naar Lucas 17, 3-4, zijnde de opdracht om tot zevenmaal te vergeven.

Wat is zonde? Die kwestie kunnen we misschien nog het best benaderen vanuit de fundamentele relaties waarin de mens leeft. Iedere gelovige leeft in een relatie met God, met de schepping en met zijn medemensen. Zonde is het tekortdoen van een of meerdere van die relaties door ongehoorzaamheid tegenover God, eigenliefde, het misbruiken van de schepping voor puur persoonlijk gewin – om maar enkele voorbeelden te geven.

„Zonde is het tekort doen van een van de relaties waarmee de mens leeft”

De traditie heeft het over doodzonden en dagelijkse zonden. De doodzonde vernietigt een fundamentele relatie (God-scheppingsmens). Het betreft een (1) zwaar vergrijp, bijvoorbeeld tegen de tien geboden, dat (2) bewust, uit vrije wil en (3) met volle kennis wordt begaan. Bij een dagelijkse zonde wordt de relatie of levensdraad niet vernietigt, maar komt ze onder druk te staan. Een dagelijkse zonde is vaak een zonde waarbij een van de voorwaarden voor doodzonde niet is vervuld.

De Kerk vergeeft zonden. Daarbij denken we het eerst aan het sacrament van boete en verzo-

ning, of met de oude benaming de biecht. De boeteling verkrijgt de absolutie (van het Latijnse *absolvere*, losmaken) door oprecht berouw en een opgelegd boetewerk (waarbij het herstel van de aangerichte schade, voor zover mogelijk, wordt verondersteld). Boeten betekent etymologisch trouwens netten herstellen. Visers boeten hun netten. Ze hechten losgekomen mazen. Vandaar boete, het herstelwerk van bovengenoemd drievoudige relatie-netwerk. De Kerk vraagt om minstens een keer jaarlijks alle zware zonden te biechten. Vergeving ontvangen, betekent dan het herstel van de relatie met God én met de kerkgemeenschap. De boeteling wordt opnieuw opgenomen in de gemeenschap met God en de gemeenschap met de Kerk.

Voor dagelijkse zonden is de biecht aanbevolen, maar niet verplicht. Dagelijkse zonden kunnen ook op andere wijzen vergeven worden zoals door de boeteritus aan het begin van elke eucharistieviering, door vasten, gebed en aalmoezen, door zorg voor armen, door op te komen voor rechtvaardigheid en recht, door levensrevisie, gewetensonderzoek en het onderhouden van bepaalde boetedagen en -tijden.

Stefaan Franco is priester van het bisdom Brugge. Aan het grootseminarie in Brugge doceert hij sacramenten en dogmatiek. Nieuwe vragen voor of opmerkingen over deze rubriek zijn altijd welkom bij *Redactie Kerk & Leven* • *Vraag het aan Theo*, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. U kunt ook e-mailen via geloofsvragen@kerknet.be.

Advertentie

GOEDKOOPSTE in zijn assortiment

Everyday aardbeienconfituur extra 450 g

€ 0,71
€ 1,57/kg

colruyt
laagste prijzen

Advertentie

meer info:
0800 20 950
www.traplifinfo.be

Onze traplif ...
... Uw comfort

Gratis en vrijblijvende offerte
Korte leveringstermijn (vanaf 1 week)
Dienst na verkoop (24u/24)
Gratis subsidieadvies
Conform wetgeving
Diverse afwerkingen
Batterijvoeding

Comfortlift
coopman

NV Coopman Liften
Heirweg 123 | B-8520 Kuurne
comfortlift@coopman.be | www.traplifinfo.be