

Parochie	1
In de pen	6
Kerk	8
Geschiedenis	9
Cultuur	10
Klapstoel	11
Dossier	12
Varia	14
Op·tocht	16
Mensen	17
Bisdom	18
Podium	20

COLUMN



Bert CLAERHOUT

Samenleving heeft nood aan moreel kompas

” Wat zijn de grote sociale vraagstukken van deze tijd? Het Nederlandse weekblad *De Groene Amsterdammer* legde die vraag onlangs voor aan een mix van jonge en gevestigde onderzoekers uit de sociale en de geesteswetenschappen. Aan de hand van hun reacties bracht het blad de tien grootste problemen van Nederland in kaart. Een interessante denkoefening die ook voor ons land boeiende informatie oplevert. De redactie van *De Groene Amsterdammer* plaatste het gemis aan richting en houvast alvast bovenaan de lijst van sociale bekommernissen.

Net als België is Nederland een rijk land met veel onbeduidende ergernissen, maar blijkbaar ook met veel existentiële problemen. Onze omgeving verandert ingrijpend en niemand lijkt te weten waar het allemaal toe leidt, behalve tot onzekerheid en misbaar. Dat uit zich onder meer in het onderwijs. Het ouderlijke gezag van welk-eer maakte plaats voor een soort ‘onderhandelingscultuur’ die vele ouders radeloos en kinderen richtingloos achterlaat. Dit gebrek aan een moreel kompas manifesteert zich ook in het publieke leven. Politici en vertegenwoordigers van grote maatschappelijke instellingen – waaronder ongetwijfeld de Kerk – hebben aan gezag ingeboet en worden wantrouwig bejegend. Daardoor zijn we evenwel kwijtgeraakt waar jonge mensen behoefte aan hebben: iemand met overzicht en overwicht.

Betekenis, richting, het gevoel de juiste keuzes te maken – het is lastig om stuurloos te leven. Eén grote boosdoener is er niet. Meerdere factoren dragen ertoe bij dat het leven almaar complexer wordt. Zo valt de technologische vernieuwing vele ouderen zwaar. Konden ze vroeger in het bankkantoor om de hoek terecht voor hun administratieve regelingen, dan zijn ze nu veelal aangewezen op websites, wachtwoorden en geheime codes. Jongeren hebben dan weer te maken met een overvloed aan impulsen waardoor ze moeilijk levens-

keuzes kunnen maken. Het grote aanbod van informatie, beelden, ervaringen, ideeën en technieken speelt ook de zogenaamde tussengeneratie parten. Niet voor niets zijn sommigen wat nostalgisch naar de overzichtelijkheid van de verzuiling. Die oude kaders veroorzaakten weliswaar aardig wat onproductieve verdeeldheid, maar ze boden het individu wel een zingevingskader dat de maatschappelijke samenhang ten goede kwam.

Wat is het alternatief? Een terugkeer naar de alledaagse vanzelfsprekendheid van destijds? Of moeten we, op zoek naar richting en zin in het leven, onze hoop vestigen op meer morele weerbaarheid? Die lijkt niet voor morgen, want uitgerekend gebrek aan mentale veerkracht is een van die andere grote sociale kwesties. Onze onkunde om, met behoud van onze kernwaarden en -overtuigingen, om te gaan met onvoorzien omstandigheden is volgens een van de wetenschappers een zwaar onderschat probleem. Hij doet daarmee niet alleen op natuurrampen of op zinloos geweld, maar ook op kwesties die te voorzien zijn, maar niet zomaar kunnen worden opgelost, zoals het fileprobleem.

Andere problemen die de Nederlandse wetenschappers wakker houden, zijn: de uitputting van de aarde, de groeiende kloof tussen de elite en het volk, de gevolgen van een wereld zonder grenzen, de afstand tussen jong en oud en, last but not least, het doorgeschoten marktdenken. *De Groene Amsterdammer* concludeert uit dat alles dat somberheid de tijdgeest overheerst. Opmerkelijk toch voor een land dat tot de welvarendste ter wereld behoort. Even opmerkelijk is dat het verlangen naar vrijheid en gelijkheid – kenmerkend voor de generatie die in de jaren 1970 opgroeide – heeft plaatsgemaakt voor het verlangen naar zingeving en richting in het leven. Toch verwijst niet één wetenschapper naar de rol die het geloof daarbij kan spelen. Ook dat stemt tot nadenken.”

LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: KERK & leven, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Bonussen

KERK & leven, 4 MEI 2011

Als overtuigd maatschappij- en kerkkritische christen ben ik zeer geschokt door de hoge bonussen. Zeker als die door een christendemocraat als Jean-Luc Dehaene worden verdedigd. Zelfs als overeenkomstig de Europese en Belgische richtlijnen wordt gehandeld, past dit niet. Die richtlijnen zelf zijn immers immoreel – zoals trouwens zoveel in een kapitalistische economie. Zo doen velen uit de ‘zachte sector’ hun uiterste best, maar welke bonus krijgen zij?

En die verantwoordelijkheid? Welke arbeider heeft er dan geen verantwoordelijkheid? Is de bonus niet de sociale werkvoldoening? Wat kan een mens trouwens nog fatsoenlijk aanvragen met zo’n pak geld? Iets zinnigs? Ongetwijfeld: het weggeven aan wie het echt verdient, met name aan de armen.

T. CLARIJS, Hofstade (Aalst)

Krachtig gebaar

KERK & leven, 13 APRIL 2011

Vele lezers kunnen zich wellicht verzoenen met uw vrij evenwichtige column, *Nood aan een krachtig gebaar vanuit de Kerk*. U wijst terecht op de misbuiken in de brede samenleving. Er zijn gevallen in het onderwijs waarbij een inrichtende macht en soms ook een gemeentebestuur een oogje dichtknepen, goed wetende wat er aan de hand was.

Moet men een misdrijf dadelijk aan de grote klok hangen? Moet men de dader nog een kans geven,

bijvoorbeeld omwille van zijn vrouw en kinderen? Voor mij lijkt het geen twijfel dat men de dader moet stoppen. Zoniet is men medeplichtig.

Wie moet de schade betalen? Allereerst de dader. Een werkgever bijvoorbeeld is burgerlijk verantwoordelijk voor zijn personeel, maar niet strafrechtelijk. Hierbij rijst de vraag of de Kerk de werkgever van een priester is.

Wie medeplichtig wordt door verzuim is medeverantwoordelijk voor verdere schade. Het is evenwel soms moeilijk vast te stellen wie er allemaal medeplichtig is door verzuim. Het kan ook een familie zijn of zelfs een hele parochie.

En dan de schade zelf. Er zijn misbruikte kinderen die in de psychiatrie terechtkomen, sommigen voor het leven. Anderen hebben relatiestoornissen. Er zijn ook extraverte kinderen die zonder problemen verder door het leven gaan.

En wat als slachtoffers zwijgen hebben ontvangen?

Remi SCHILLEWAERT, Damme

Een wereld van verschil

KERK & leven, 13 APRIL 2011

Elke week vind ik inspiratie in *KERK & leven*, maar telkens weer stoort me het taalgebruik als het over kerkelijke of andere activiteiten gaat die de zieke centraal zetten. Dan wordt er, zowel in de plaatselijke edities als in het algemene katern, steevast gesproken over ‘de zieken’, ‘onze zieken’, enzovoorts. De personen over wie

het gaat zijn echter zoveel meer dan ‘een zieke’.

Door iemand dat goedbedoelde etiket op te kleven, gaan we voorbij aan de hele mens zoals hij/zij in wezen is: man, vrouw, partner, buur, vriend, natuurliefhebber. Iemand die ernstig ziek is, vertelde me eens dat het woordgebruik in onze katholieke pers haar nog zieker maakte.

Hoe moet het dan wel? Heel eenvoudig: we spreken en schrijven over personen of mensen die ziek zijn of gezondheidsproblemen hebben. Misschien lijkt het spijkers op laagwater zoeken, maar voor de mensen in kwestie is het een wereld van verschil.

Jef VANKRUNKELSVEN, Diest

Dwazen volharden

KERK & leven, 20 APRIL 2011

In een lezersbrief in uw blad van 20 april, lees ik zware kritiek op de redactie, omdat die onder meer Goedele Liekens op haar morele tekortkomingen durft te wijzen. Dat de geloofwaardigheid van de Kerk een zware deuk heeft gekregen na haar houding ten opzichte van de pedofilieschandalen, is maar al te waar. Maar waarom men daartegenover in een lezersbrief het gedrag van mensen als Goedele Liekens begint te verdedigen, ontgaat mij helemaal.

Ja, de Kerk zou beter meer tijd besteden aan ‘heilstichtende woorden’, maar dat men de programma’s van Goedele Liekens dan hoogstaand vindt, begrijp ik nog veel minder. Natuurlijk is kinderen misbruiken het allerergste, maar een pedofiel op de te-

levisie een forum geven, vind ik ook niet bepaald ‘heilstichtend’. Of denken sommigen na al die jaren nog steeds dat die dame dat doet omdat ze met het welzijn van welke mens dan ook is be-gaan?

Cicero wist het al: „Dwalen is menselijk, maar alleen dwazen volharden.” En dat geldt voor iedereen.

Roger PIETERS, Knokke

Roger Vangheluwe

KERK & leven, 27 APRIL 2011

Graag een reactie op de hetze en de onnodige aandacht in de media over de voormalige bisschop van Brugge, Roger Vangheluwe. Alhoewel ik deze persoon nooit sprak of ontmoette, moet het me van het hart dat het hier gaat om een hoe dan ook pathologisch gegeven, wat men – wellicht – pedofilie kan noemen.

Pedofilie – etymologisch: houden van kinderen – werd door deze persoon wel héél erg letterlijk genomen. Als bisschop had hij een voorbeeldfunctie. Hij had er moeten zijn voor de zwakken in de maatschappij, als een herder voor zijn schapen.

Waar was Vangheluwes deontologie? Waar, en vooral hoe, haalde hij het in zijn hoofd om zulke handelingen te verrichten zonder een greintje wroeging of schuld-besef? Het lijkt me nodig dat men hem een geweten schopt. De vraag blijft echter of een probate therapie of een sanctie in de vorm van een laïcisering de facto heilzaam kunnen zijn.

Joost ROTTY, Dilbeek

Colofon

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be
KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE

UITGEVER
Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

REDACTIE

Algemene redactie
tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be
Hoofdreducteur
Bert Claerhout
Eindredacteur
Peter Goirdts
Redacteurs
Erik De Smet, Nicole Lehoucq,
Ilse Van Halst, Jozefien Van Huffel
Lieve Wouters
Redactiesecretariaat & Optocht
Martine Croonen
secretariaat.kl@kerknet.be
Diocesane redactie Antwerpen
Persdienst Bisdom Antwerpen
Schoenmarkt 2
2000 Antwerpen
tel. 03 202 84 30 (van maandag tot
woensdagmiddag)
fax 03 202 84 31
redactie.bisdom.antwerpen@
kerknet.be

Diocesane redactie Brugge

Persdienst Bisdom Brugge
Heilige Geeststraat 4
8000 Brugge
tel. 050 33 59 05
fax 050 34 14 32
persdienst.bisdom.brugge@
kerknet.be

Diocesane redactie Gent

Eveline Coppin
Bisdomplein 1
9000 Gent
tel. 09 225 16 26
fax 09 223 39 59
eveline.coppin@kerknet.be

Diocesane redactie Hasselt

Persdienst Bisdom Hasselt
Vrijwilligersplein 14
3500 Hasselt
tel. 011 28 84 58
fax 011 28 84 78
persdienst@bisdomhasselt.be

Diocesane redactie Mechelen-Brussel

Pers- en informatiedienst
Wollemarkt 15
2800 Mechelen
tel. 015 21 65 01
fax 015 20 94 85
aartsbisdom@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp

Catapult, Antwerpen

Lay-out & Zetwerk

Tinne Van Listenborg

PUBLICITEIT

Trevi Plus

Leopold II laan 53

1080 Brussel

tel. 02 428 21 03

fax 02 428 37 55

katrien.lannoo@trevipus.be

www.treviplus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

tel. 03 210 08 30 - fax 03 210 08 36

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigin-
gen uitsluitend via de parochie

DRUKKERIJ

NV Halewijn

© copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit *KERK & leven* zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.