

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van
de uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

SUDOKU

	3		4	1				8
5					6		4	9
		2			7			
		4			3		7	
9			2		1			5
	5		7			2		
			6			5		
3	2		1					4
6				3	8		9	
Deze puzzel werd gemaakt door 'De Puzzelaar'. Vlaamse Puzzels! Betere puzzels zijn er niet! © copyright De Puzzelaar								

		3		9	2	4		
			4					
			7		3		8	
	8	2	3					5
3	6						4	1
1					7	3	6	
	7		1		5			
					9			
		9	6	2		8		
Tijschriften van 'De Puzzelaar' vindt u in de perswinkel. © De Puzzelaar								

EVEN STOP

SLUIERS VAN TRANEN

Mia BERTMANS

Jezus draagt zelf de kruisbalk. Hij gaat de stad uit en volgt de weg naar Golgota. Veel mensen staan te kijken. Elke stap is ondraaglijk, de last van het kruis snijdt.

Jezus valt en staat op. Hij ontmoet zijn moeder en kijkt in haar ogen, rood van verdriet. Haar hart breekt, maar haar zoon laat ze niet in de steek.

Onderweg helpt Simon uit Cyrene het kruis van Jezus dragen. Dit kruis dat de hele wereld van haat en verachting in de balken verbergt, dat de hele lijdende mensheid ongenadig aan het licht brengt. En Bartimeüs is er, de ge-

nezen blinde. Hij volgt Jezus. Veronica, een vrouw die Jezus niet kent, droogt zijn gelaat af met een zacht doek. Meer kan ze niet doen. Hij valt opnieuw op de harde straatstenen, ineengekrompen ligt Hij onder het kruis. Het wordt te zwaar, zijn hele lichaam trilt. Vanuit Jeruzalem volgen vrouwen Hem. Hun ogen zijn sluiers van tranen. Hun anders zo sierlijke vrouwelijke bewegingen zijn nu getekend door smart en tragiek. Dit leed is hun te groot.

Hij valt voor de derde keer, uitgeput. De aarde onder zijn voeten lijkt een gapende afgrond. De stoet komt aan de zogeheten Schedelplaats. Soldaten trekken Hem

de kleren van het lijf. Alles wordt Hem ontnomen, tot zelfs zijn ultieme menselijke waardigheid. Barbaars gruwelijk slaan ze Jezus aan het kruis. Voorbijgangers spotten, opperpriesters en schriftgeleerden schimpen uitdagend: „Red jezelf, kom van het kruis! Anderen heb je wel gered.”

Een droge mond en dorst kwellen Hem, handen en voeten zijn met spijkers doorboord. Zijn laatste krachten bezwijken, zijn adem vertraagt dit lijden doorstaat Hij tot de bodem.

In het volle daglicht verdonkert de hemel tot zwarte lucht. De dood boort zich vlijmscherp door de duisternis heen. Een mens, door God gezonden, wordt in 'koelen bloede' vermoord. Jezus roept: „Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten!” Hij slaakt een luide kreet en sterft.

Het dondert zware slagen, helle flitsen verbinden hemel en aarde. Het is volbracht. Zijn moeder is getuige, Maria van Magdala sterft een stuk met Hem mee. De officier die recht tegenover het kruis staat, zegt: „Werkelijk, dit is de zoon van God.”

Een zekere Jozef, een goed en rechtvaardig man en lid van de Hoge Raad, haalt met toestemming van Pilatus het lichaam van het kruis, wikkelt het in zuiver linnen en legt het in het graf. Een grote steen wordt voor de ingang van het graf gerold. Nu valt een heilige stilte in de groene tuin. Het is doodstil. Slechts in het zachte boomgeruis klinkt Gods eeuwige lied.

Zondagsgebed

Bij Verrijzeniszonntag Michel De Beer

De steen is weggerold!
Heilige Geest van God,
midden in de dood
hebt U het leven gebracht.
Nog altijd mogen wij
deze blijde boodschap
aan elkaar verkondigen:
de dood heeft niet het laatste woord!

Sinds die blijde paasmorgen
kunnen wij geloven dat U, God,
een God van levenden bent,
dat U ons gelukkig wilt maken
en ons een overvloed aan leven
wil schenken.
Sinds die paasmorgen
begrijpen wij
dat U altijd bij ons zult zijn,
in elk ogenblik, voor eeuwig,
want U bent 'God met ons'.

Wij danken en prijzen U
want Christus, uw Zoon,
is opgestaan.
Alleluja!

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2011. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascaali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspiet, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Nu zaterdag is u allen bekend als Paaszaterdag of ook wel Stille Zaterdag genoemd. Het volk beweerde vroeger dat als het dan regent op het ogenblik dat het kerkboek van de epistelkant naar de evangeliekant wordt gedragen in de kerk, het alle dagen zal regenen. Schijnt echter de zon, dan volgt er mooi weer. Als het regent terwijl het doopwater wordt gewijd, dan is er ook weer een regenachtig jaar te verwachten. De wind die op de avond voor Pasen heerst, is doorslaggevend:

**WAARDE WIND OP PAASAVOND SLAPEN GAAT,
ZIT HIJ NOG MET SINKSEN.**

of:

**WAARDE WIND OP PAASAVOND SLAPEN GAAT,
HIJ TOT SINKSEN TOE ELKE DAG OPSTAAT.**

Pas op voor noorderwind aanstaande zaterdag, want:
**OP PAASAVOND WIND UIT 'T NOORDEN
ZEVEN WEKEN
DAN TE REKE
BLAAST HIJ UIT DEZELFDE OORDEN.**

En dan zondag... Pasen:
**PASEN OP, PASEN NEER,
PASEN BRENGT DE ZOMER WEER.**

Maar de overlevering zegt dan weer dat die spreuk niet altijd waar is:
niet onmiddellijk na Pasen komt het goede weer:
OOK NA PASEN KOMT EEN JAS VAN PAS!