

Op missie naar moderne mens

Sneuvelttekst voor debat over nieuwe evangelisatie vertrekt naar lokale Kerken

- ▶ Centraal staat de vraag: hoe met het evangelie het hart bereiken van de moderne mens?
- ▶ Op basis van ideeën uit lokale Kerken vindt in 2012 synode plaats die de nieuwe evangelisatie moet vormgeven
- ▶ Bij ons leeft onder meer de wens om de oorspronkelijke volgorde van initiatiesacramenten (doopsel, communie en vormsel) te herstellen



Kunnen nieuwe bewegingen parochies ondersteunen bij de evangelisatie? © Hugo Maris

Lieve WOUTERS

Ooit droeg Europa een schijnbaar onuitwisbaar christelijk brandmerk, maar vandaag lijkt de Kerk er moe, niet in staat aansluiting te vinden bij de groeiende menigte die zich van haar verwijderde. Toch is de 'nieuwe evangelisatie' waarover paus Benedictus XVI het al meermaals had, niet enkel bedoeld voor het oude continent. „Ook in de jonge Kerken, zoals in Latijns-Amerika, is het evangelie nog niet genoeg doorgedrongen om het persoonlijk, familiaal en sociaal leven van christenen richting te geven”, lezen we in de *Lineamenta*, een tekst die de krachtlijnen bevat voor de synode over de nieuwe evangelisatie, die van

7 tot 28 oktober 2012 in Rome zal plaatsvinden.

Deze sneuvelttekst bevat een heel aantal vragen. Hij vertrok begin maart naar alle bisschoppenconferenties ter wereld. Lokale Kerken worden uitgenodigd tegen november hun antwoorden op papier te zetten. Nog een hele tijd, maar het debat is dan ook niet zonder belang voor het christelijk geloof in de samenleving van vandaag.

Stijn Vandebossche, algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor catechese: „De *Lineamenta* sluiten goed aan bij het denkwerk dat in enkele Europese landen, zoals ook bij ons, al enige tijd gaande is omtrent geloofsvorming. De nieuwe missioneringsronde is geen poging om het cultuurchristendom van weer te herstellen. Ze wil daarentegen de hele geloofsgemeenschap meenemen in de initiatie van

nieuwkomers, vanuit de gedachte dat iedere gelovige blijvend een leerling is.”

Vandebossche verwacht heel concreet dat de synode een nieuw licht zal werpen op de volgorde en de eenheid van de initiatiesacramenten (doopsel, communie, vormsel). Zoals die vandaag zijn georganiseerd - gekoppeld aan leeftijd -, stemmen ze niet overeen met de iniatie in het geloof, stelt hij.

Voorts analyseert de tekst de huidige samenleving goed en stelt dat christenen de vraag naar God moeten stellen te midden van de vele sociale, culturele, politieke en economische uitdagingen van vandaag. In het licht daarvan moeten ze zich, vertrekkend van de wortels van het geloof, afvragen welke maatschappelijke verworvenheden goed zijn en welke af te keuren. Op die manier kunnen samenleving en geloof dichter bij elkaar komen.

„Christenen moeten zich afvragen welke culturele verworvenheden goed zijn en welke af te keuren”

Door het dalende aantal priesters, de verminderde geloofsoverdracht in het gezin en de beperkte uitstraling van parochies dreigt de taak van de nieuwe evangelisatie echter uitsluitend op de schouders van enkele catechisten terecht te komen. Misschien kunnen nieuwe kerkelijke bewegingen en groepen hier soelaas bieden, stellen de *Lineamenta* voor.

Vandebossche heeft toch ook enkele punten van kritiek. Zo wijdt de tekst de vervreemding van de moderne mens van het geloof louter aan maatschappelijke factoren, terwijl de seksschandalen in de Kerk slechts zijdelings aan bod komen in de vragen.

Pastor of psycholoog?

In de gezondheidszorg hebben psychologen oog voor de hele mens, dus ook voor zijn spirituele noden. Wat kan dan nog de rol van de pastor zijn?

Nicole LEHOUCQ

„Wanneer ik mij aan een zieke voorstel als pastor, schrikt dat woord hen vaak af. Ook als een verpleegkundige een patiënt spreekt over de pastor, krijgt die vaak zo'n reactie. Na een eerste gesprek wordt al veel positiever gereageerd”, vertelt Anne Gessler, pastor in het Universitair Ziekenhuis in Leuven. „Het beroep is niet gekend. Sommige mensen denken zelfs dat hun levenseinde nadert omdat iemand van de Kerk op bezoek komt, anderen reageren onwennig of spuien kritiek op de Kerk. Maar als ik dan vraag hoe het met hen gaat en een gesprek begin, dan is de reactie wel positief.”

Hoe ziet Anne Gessler de verhouding tussen pastor en psycholoog? „We zijn beiden begaan met de zorg voor de hele mens. Waar de psycholoog veeleer scherp stelt op de problemen waarmee iemand worstelt, kijk ik als pastor allereerst naar de draagkracht van mensen, naar wat hen hoop geeft.”

„De christelijke invalshoek en de rituelen zijn de specifieke domeinen van de pastor. Vandaag vervaagt de christelijke geloofsbeleving bij veel patiënten evenwel tot een algemene spiritualiteit. Dan komt de spirituele zorg voor de patiënten op het grensvlak te liggen van wat de psycholoog doet”, ervaart Gessler.

Anne Vandenhoeck van het Academisch Centrum voor Prakti-

sche Theologie van de K.U. Leuven stelt diezelfde grensverhuiving vast. „Er is inderdaad een zekere overlapping ontstaan tussen het beroep van de psycholoog en dat van de pastor. Bovendien is het voor pastores zelf vaak moeilijk om aan patiënten en collega's in de zorgverlening duidelijk te maken wat de eigenheid is van het pastoraat.”

Actueel thema

Over die eigenheid van beide beroepsgroepen en de kansen tot samenwerking vindt op 7 april een studiedag plaats in Leuven.

„Op die studiedag willen we pleiten voor een praktijkmodel waarin pastor en psycholoog samenwerken, elkaar aanvullen, en elk vanuit hun eigen invalshoek iets voor de patiënt betekenen. Zelf zie ik hun inbreng als gelijkwaardig”, aldus Vandenhoeck. „We organiseren deze studiedag omdat we hierover veel vragen kregen uit de praktijk. Die nemen we ook op in het expertisenetwerk dat we hierover opstartten in oktober vorig jaar.”

De studiedag *Psychologen en pastores in de gezondheidszorg: concurrentie, samenwerking, kruisbestuiving?* vindt plaats op donderdag 7 april 2011 van 13.30 tot 17 uur in het Maria-Theresiacollege Leuven. Deelnemen kost 25 euro. Inschrijven via www.kuleuven.be/vsc (code CA32). Meer info op 016 32 84 67 of www.theopraxis.eu.

Advertentie

<http://godsvriendenhuis.kapittel.be>

info samenkomst: 27 april 2011 om 19u30

samenhuizen met geloofsgenoten in voormalige priorij bij Leuven

verbondenheid
rondom Jezus
dialoog
gastvrijheid
onthaal
gebed
geloofsgroei
solidariteit
autonomie
voor het gezin

Godsvriendenhuis - St. Jozefsdreef 1, 3020 HERENT
Aanmelden op 0478/292617