

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal
uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van
de uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te
weigeren.

SUDOKU

9	8						4	5
		4				9		
	6		9		7		8	
	7		2		8		6	
6								8
	1		7		9		5	
	4		5		2		9	
		9				2		
7	3						1	6

Deze puzzel werd gemaakt door 'De Puzzelaar',
Vlaamse Puzzels! Betere puzzels zijn er niet!
© copyright De Puzzelaar

	2		5					
4			1		3			6
		8				7		
		3			9	1		
8		4				9		5
		2	6			8		
		7				2		
1			9		7			3
						1		7

Tijdschriften van 'De Puzzelaar' vindt u in de
perswinkel.

EVEN STOP

EEN KLEIN HARTJE

Mia BERTMANS

Iedereen noemt hem Raymonke, alhoewel hij een struise man is van 57. Zelf heeft hij daar niets op tegen, tenslotte is hij wie hij is. Een man met een klein verstand die zich wat 'min' voelt. Maar hij heeft handen om te werken. „Ik heb twee poten aan mijn lijf”, zo drukt Raymonke het plastisch uit. „En op het werk kan ik in één dag wel honderd rekken aanvullen.” Raymonke verdient zijn brood in de Colruyt.

Toegegeven, die honderd rekken is lichtelijk overdreven. Maar aan dergelijke blufverhalen beleeft Raymonke een stiekeme pret. Hij kan ook dertig pinten achterover slaan in twee uur. En toen hij vijftien was, sprong hij op zijn gemak

over twee meter hoog. Raymonke heeft een grote mond en een klein hartje. En daar scheelt het hem nu juist. Echt gelukkig is hij niet. Heel eerlijk? Hij voelt zich een nietsnut, zelfs op het randje af depressief.

„Raymond,” roept zijn vrouw Julia kordaat, „doe toch iets! Zit daar niet zo te suffen. Kom uit die zetel en ga in de tuin peterselie snijden.” Raymonke geeuwt, staart voor zich uit en blijft lamleidend liggen.

Op een dag, heel verrassend, spreekt hem na de mis iemand aan. Of hij voor Ziekenzorg als vrijwilliger enkele zieken geregeld wil bezoeken? „Potverdorie nog aan toe,” denkt Raymonke, „ik, zieken bezoeken? Wie ben ik?” Een mengeling van gevoelens

woelt in hem rond, maar hij flapert eruit: „Ik doe het. Je mag op mij rekenen.” Een beetje verbouwereerd, denkt hij met onverholen trots: „Als ze mij dit vragen, weten ze wel waarom. Of niet? Ik, Raymonke, kan een flink *parolleke* doen. Ik kan luisteren en ten slotte heb ik een week hart.”

Om de veertien dagen zoekt Raymonke nu trouw 'zijn zieken' op. Zijn grootse verhalen horen ze met plezier vertellen. Ze zien hem graag komen, want pret is verzekerd. Bovendien leeft hij mee met hun kwaaltjes en ongemakken. Echt waar, bij Raymonke kunnen ze hun zorgen kwijt. Met ijver verkoopt hij wel vijfhonderd lotjes voor het goede doel. Hij beweert dat hij in zijn autootje zes bejaarden op hun gemak naar het ziekenfeest kan vervoeren. Samen met zijn grootspraak fleurde hij op, zijn leven krijgt weer kleur en zin. Met de dag wordt hij blijer en actiever, tot grote vreugde van Julia.

Nee hoor, Raymonke is helemaal geen nietsnut. Integendeel, hij heeft de mensen iets te bieden dat hun aangenaam en welkom is. En heb je het al gemerkt? Raymonke wordt almaar vaker aangesproken als Raymond. Dat kleine hartje is heel, heel groot, reuzengroot en sterk geworden. Of is dat nu ook weer overdreven?

Zondagsgebed

Bij de 3de zondag in de veertigdagentijd

naar Thomas a Kempis

„Vriend,” zegt de Heer,
„laat jezelf los en je zult Mij vinden.”

„Lever jezelf helemaal uit aan Mij,
restloos, met heel je verstand,
en met al wat je aan goedheid
en gebreken aantreft in je hart,
dan zal Ik Mij aan jou schenken.”

„Jezelf wegschenken is niet makkelijk:
veel liever speel je op zekerheid,
en houd je iets achter de hand.
Zou het kunnen
dat je Mij niet helemaal vertrouwt?
Dat je uiteindelijk meer bouwt op jezelf
dan op Mij?”

„Wie vertrouwen heeft,
zal ik mijn vertrouwen schenken.”

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2011. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Aangezien de dagheilige van morgen (de heilige Catharina van Zweden) niks met het weer te maken heeft en overmorgen een belangrijke weerheilige op onze kalender prijkt, kijk ik al even enkele dagen vooruit.

Naargelang het weer van overmorgen, de dag van Onze-Lieve-Vrouw-Boodschap, voorspelt de boer een goede of een slechte oogst: als 't op Onze-Lieve-Vrouw-Boodschap voor zonsopgang schoon weer aan de hemel is en de sterren klaar schijnen, dan zal er een goed jaar volgen, dan zal er voor alles goed weer zijn:

**STERRENNACHT VOOR BOODSCHAP KLAAR:
'T WORDT EEN BESTE BOERENJAAR.**

De dag van Onze-Lieve-Vrouw-Boodschap werd in de volksmond de "Kleine Lievevrouwdag" genoemd. Soms noemde men die dag ook wel eens de "dag der wonderen", omdat het geloof wou dat de wereld op deze dag werd geschapen. Het is ook de dag waarop de zwaluwen terug in het land zouden komen. Vandaar dat 25 maart ook wel "zwaluwendag" wordt genoemd:

**OP ONZE LIEVE VROUW BOODSCHAP
KEREN STEEDS BIJ ONS DE ZWALUWEN WERE.**

In sommige streken van onze landen bestond vroeger het gebruik om door hoorngeschal de aankomst van de lenteboden aan te kondigen. Men noemde dat gebruik "de zwaluwen aanblazen" en het waren de gemeentelijke torenwachters die met deze klus gelast werden.

De tuinier heeft tegen deze dag zijn gereedschap klaargelegd. Soms werd dit gerief gemeenzaam het "griffelgerief" genoemd. Men meende dat wat men op 23 maart "griffelt" wel zal "beklijven" (gedijen). En daarom werd deze dag ook wel eens "Onze-Lieve-Vrouw-Beklijving" genoemd.