

KERK & leven  
Halewijnlaan 92  
2050 Antwerpen  
www.kerkenleven.be

#### VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne  
De parochie is verantwoordelijk  
voor de eigen teksten

#### ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40  
fax 03 210 08 49  
redactie.kerkenleven@kerknet.be

#### VORMGEVING

Grafisch ontwerp  
Catapult, Antwerpen  
Lay-out & Zetwerk  
NV Halewijn

#### DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30  
fax 03 210 08 36

© copyright  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal  
uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk  
beschermd. Zonder toestemming van  
de uitgever mogen ze op geen enkele  
wijze worden verspreid.  
De uitgever is niet verantwoordelijk  
voor de inhoud van de advertenties.  
Lezersbrieven moeten naam en adres  
vermelden. De redactie behoudt zich  
het recht teksten in te korten of te  
weigeren.

#### SUDOKU

5				1				4
	9			8			6	
			4	5	3			
3	4						8	2
7		1				4		9
9	8						7	5
			2	3	5			
	3			6			9	
6				9				1

Deze puzzel werd gemaakt door 'De Puzzelaar',  
Vlaamse Puzzels! Betere puzzels zijn er niet!  
© copyright De Puzzelaar

			3			8		
	3			6	2	7	4	
1	4							
	6		2		3			4
	8						3	
4			8		5		2	
							9	8
	1	9	6	3			5	
		5			9			

Tijdschriften van 'De Puzzelaar' vindt u in de  
perswinkel.

#### EVEN STOP

### ZE PIKKEN HET NIET

Mia BERTMANS

Een man die er beslist deerslijk uit-  
ziet, komt naar Jezus toe. Zijn li-  
chaam vertoont bleekgele vlek-  
ken, knobbels en zweren.  
Verschrikkelijk. Vlak voor Jezus  
valt de melaatse op de knieën. Je  
weet, melaatsheid is besmettelijk  
en in de joodse samenleving ver-  
klaart men zo iemand 'onrein'. De  
Farizeeën bepalen wie rein en on-  
rein is en zij houden op dat gebied  
de teugels stevig in handen. Zo'n  
indeling is niet aan Jezus besteed.  
Hij gaat daar dwars tegenin.  
„Heer,” smeekt de man, „als u  
wilt, kunt u mij rein maken.” Wat  
een geloof, wat een vertrouwen

uit de man. Het treft Jezus. Hij  
krijgt medelijden en wordt door  
barmhartigheid bewogen. Hij  
weet welk onmenselijk bestaan  
melaatsen lijden. Uitgestoten zijn  
ze, zij behoren niet tot de samen-  
leving. Jezus echter mijdt hem  
niet en jaagt hem niet weg. Inte-  
gendeel, ontroerd en meelevend  
steekt Hij zijn hand naar de me-  
laatse uit en raakt hem aan. Ja  
echt, Hij raakt hem aan. Tegen alle  
voorschriften in. Jezus herstelt  
het contact met die onreine man  
en doorbreekt radicaal het aanra-  
kingstaboe. Ongelooflijk. Jezus  
zegt hem: „Ik wil het, word rein.”  
En op hetzelfde ogenblik ver-  
dwijnt de melaatsheid. Hij, de ver-

worpene, staat in de volle helende  
kracht van God. Ook voor hem is  
het Koninkrijk. God stoot nie-  
mand uit, iedereen is welkom. In  
een vreugderoos betast en voelt hij  
zijn nieuwe lichaam.

„Denk eraan, zeg het tegen nie-  
mand”, beveelt Jezus hem. „Maar  
ga nu en laat je aan de priester  
zien.” Het komt de priesters im-  
mers toe officieel vast te stellen of  
de man genezen is. Zij kunnen  
hem rein verklaren. Nauwelijks is  
de genezene buiten, of hij begint  
toch wel aan iedereen te vertellen  
wat hij meegemaakt heeft. Hoe  
zou je zelf zijn.

Een levende getuige van Jezus'  
daad is deze man. De schriftge-  
leerden en Farizeeën tonen een  
groot ongenoegen. Die Jezus gaat  
met onreinen om. Hij overtreedt  
de letter van de wet. Dat pikken  
die hoger geplaatsten niet. Hier

komt vroeg of laat een conflict  
van. Jezus werkt hinderlijk voor  
de machthebbers van de religieu-  
ze en politieke wereld. Toch kun je  
de Farizeeën en wetgeleerden niet  
allemaal over dezelfde kam sche-  
ren. Ze denken en doen niet alle-  
maal hetzelfde. Velen onder hen  
streven in woord en daad precies  
hetzelfde na als Jezus. Evenzeer  
beogen zij liefde tot God en de  
naasten. Een van hen krijgt zelfs  
op een keer de felicitaties van Je-  
zus: „Jij bent niet ver van het Ko-  
ninkrijk van God.” Zeg nu zelf,  
een mooier compliment kun je  
niet krijgen.

### Zondagsgebed

#### Bij de 2de zondag in de veertigdagentijd

Sylvester Lamberigts bij Psalm 124

Heer God, als U er niet was geweest,  
wat zou er dan van mij geworden zijn?  
Dan had ik niet eens bestaan  
en zou ik zeker niet zijn wie ik nu ben.  
Dank U, Heer, dank U duizendmaal.  
Blijf mij ook in de toekomst nabij,  
vooral in moeilijke dagen,  
als het water mij meesleurt  
en ik overspoeld dreig te worden.  
U bent mijn hulp, God, de redder in nood.  
Op U kan ik vertrouwen, vandaag en alle dagen,  
tot in eeuwigheid. Amen.

Uit *Liederen voor onderweg*, Halewijn

*Zondagsgebed* plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2011*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hemieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

### UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Volgende week begint de lente. Vroeger was dat niet zo belangrijk. Ik citeer even uit een oude volkskalender over die lente: „Voor het volk is het woord „lente” slechts een boekenfijngheid. Het hele jaar wordt, half om half, eenvoudig doch categoriek, verdeeld in een koud en een warm seizoen. En wij spreken dus uitsluitend over winter en zomer.”

Inderdaad:

**EEN ZWALUW MAAKT DE LENTE NIET...**

Bovendien valt 21 maart maar zelden samen met het echte begin van de lente.

Zomer en winter dus: dat waren de twee weerhoofdstukken van het jaar. En dat merk je ook aan bijvoorbeeld de spreuk die onze voorouders kenden toen ze de eerste lente-donderbui na wintertijd hoorden. Dan zeiden ze: **DE WINTER EN DE ZOMER ZIJN WEER AAN HET VECHTEN.**

In typische weerspreuken vind je trouwens dat woord lente ook haast niet terug. Ik heb dat zo eens omstandig nagekeken en dit zijn eigenlijk de enige lentespreuken die ik vond:

**MAARTSE BUIEN**

**DIE BEDUIDEN**

**DAT DE LENTE**

**AAN KOMT KRUIEN.**

En deze:

**KOUDE IN MEERT**

**WORDT EEN LENTE TE PEERD**

**EN ZAAIT VRUCHTEN IN DEN HEERD.**

Mocht de lente echt op 21 maart intreden, dan lijkt dat allemaal eerder gevaarlijk te zijn voor het menselijk gestel. En die stelling wordt in deze laatste spreuk uitgedrukt:

**DE LENTEMAAND VAN MAARTE**

**DAT IS PRECIJS GEEN TROEF IN IEDERS KAARTEN.**