

Parochie 1  
 In de pen 6  
 Ontwikkeling 8  
 Klapstoel 9  
 Samenleving 10  
 Dossier 12  
 Varia 14  
 Op·tocht 16  
 Mensen 17  
 Bisdom 18  
 Podium 20

COLUMN



Bert CLAERHOUT

Revolutie dankzij het internet

Colofon

KERK & leven  
 Halewijnlaan 92  
 2050 Antwerpen  
 www.kerkenleven.be  
 KERK & leven is een uitgave van  
 Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE

**UITGEVER**  
 Filip Debruyne  
 De parochie is verantwoordelijk  
 voor de eigen teksten

REDACTIE

Algemene redactie  
 tel. 03 210 08 40  
 fax 03 210 08 49  
 redactie.kerkenleven@kerknet.be

Hoofdredacteur

Bert Claerhout

Eindredacteur

Peter Goordts

Redacteurs

Erik De Smet, Nicole Lehoucq,  
 Ilse Van Halst, Jozefien Van Huffel  
 Lieve Wouters

Redactiesecretariaat & Optocht

Martine Croonen  
 secretariaat.kl@kerknet.be

Diocesane redactie Antwerpen

Persdienst Bisdom Antwerpen

Schoenmarkt 2

2000 Antwerpen

tel. 03 202 84 30 (van maandag tot

woensdagmiddag)

fax 03 202 84 31

redactie.bisdom.antwerpen@

kerknet.be

Diocesane redactie Brugge

Persdienst Bisdom Brugge

Heilige Geeststraat 4

8000 Brugge

tel. 050 33 59 05

fax 050 34 14 32

persdienst.bisdom.brugge@

kerknet.be

Diocesane redactie Gent

Eveline Coppin

Bisdomplein 1

9000 Gent

tel. 09 225 16 26

fax 09 223 39 59

eveline.coppin@kerknet.be

Diocesane redactie Hasselt

Persdienst Bisdom Hasselt

Vrijwilligersplein 14

3500 Hasselt

tel. 011 28 84 58

fax 011 28 84 78

persdienst@bisdomhasselt.be

Diocesane redactie Mechelen-Brussel

Pers- en informatiedienst

Wollemarkt 15

2800 Mechelen

tel. 015 21 65 01

fax 015 20 94 85

aartsbisdom@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp

Catapult, Antwerpen

Lay-out & Zetwerk

Patrick Claessens

PUBLICITEIT

Trevi Plus

Leopold II laan 53

1080 Brussel

tel. 02 428 21 03

fax 02 428 37 55

katrien.lannoo@treviplus.be

www.treviplus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

tel. 03 210 08 30 - fax 03 210 08 36

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigin-

gen uitsluitend via de parochie

DRUKKERIJ

NV Halewijn

© copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit KERK & leven zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

” Nieuwe sociale media zoals het internet, sms, YouTube, Twitter en Facebook speelden een niet te onderschatten rol bij het uitbreken van de protestacties in de Arabische wereld. Via die netwerken bundelden jongeren hun ongenoegen, richtten ze steunbewegingen op, lieten ze elkaar weten hoe aan overheidscontroles te ontkomen en hielden ze elkaar over de landsgrenzen heen op de hoogte over de toestand in hun land. Naarmate de revolutie zich uitbreidde, gingen ze almaar massaler twitteren. Ook plaatsten ze voortdurend berichten en close-ups op Facebook waardoor de hele wereld getuige was van wat er zich in de Arabische wereld afspeelde. Ze werden daarbij geruggesteund door grote internationale televisiezenders. Daardoor kon zowat iedereen live volgen wat er op het Tahrirplein in Caïro gebeurde. De val van sommige Arabische leiders kan dan ook niet los worden gezien van de zichtbaarheid van de gebeurtenissen.

Al lijkt het overtrokken de nieuwe sociale netwerken uit te roepen tot de exclusieve gangmakers en dragers van de revolutie in de Arabische landen, we kunnen niet om hun cruciale rol heen. Dankzij de videocamera's in mobiele telefoons en de beschikbaarheid van Facebook en YouTube, kan nu zowat iedereen een legerpatrouille filmen die op de bevolking schiet. Dat laatste gebeurde in het Libië van kolonel Muammar Kadhafi en de hele wereld kreeg het te zien. De tijd dat we moesten wachten tot een professionele fotograaf met één prangende foto het wereldgeweten wakker schudde – zoals tijdens de Vietnamoorlog –, lijkt definitief voorbij. De nieuwe sociale media hebben het beeld opgeëist en gedemocratiseerd.

Het internet heeft een internationalisme zonder weerga doen ontstaan, zoveel is zeker. We spreken niet zonder reden over het *world wide web*. Doordat ze over de landsgrenzen heen opereren, trekken de

nieuwe sociale media de macht van alleenheersers en autocratieën in twijfel en hebben ze een enorme invloed op het maatschappelijke en politieke leven. De onthullingen via WikiLeaks, de opstanden in de Arabische wereld, de ingrijpende veranderingen in ons maatschappelijk en cultureel gedragspatroon – ze zijn onlosmakelijk met de internetcultuur verbonden. Het is verbazingwekkend op welke schaal, met welke snelheid en met welke kracht de elektronische communicatiecultuur ons leven is binnengedrongen. Het ziet er bovendien naar uit dat die, net zoals de boekdrukkunst en later de televisie, onze 'stand der dingen' ingrijpend zal veranderen.

Daarmee hebben we niet gezegd dat alles rozegeur en maneschijn is. Zoals elke vernieuwing hebben ook de nieuwe communicatiekanalen hun schaduwkanten. Hoe populairder en mobieler de sociale netwerksites, hoe arroganter en vrijpostiger de communicatie soms verloopt. We merkten het de afgelopen weken in eigen land. Vooreerst was er de e-mail waarmee Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten (SP.A) haar collega-ministers van andere partijen schoffeerde. Die affaire was nog niet uitgedoofd, toen bleek dat Stijn Stijnen, de (inmiddels gewezen) doelman van Club Brugge, maandenlang op het internet een anonieme lastercampagne tegen zijn club en zijn medespelers had gevoerd. En hoe vaak bestoken collega's op de werkvloer elkaar niet met irritante e-mails, in plaats van de problemen open en vrijmoedig met elkaar uit te praten?

Angst voor vernieuwing is nooit heilzaam geweest. De voordelen van de nieuwe sociale media – snel, makkelijk toegankelijk en wereldomvattend – zijn bovendien te groot om er geen beroep op te doen. Toenadering tot elkaar vraagt evenwel respect en discretie – ook in de virtuele wereld. Zelfs ministers doen er goed aan zich te bezinnen alvorens aan een e-mail te beginnen.”

LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen in deze krant? U kan schrijven of mailen (met vermelding van uw naam en adres) naar: KERK & leven, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of lezersbrieven@kerknet.be

Calvijn en het Avondmaal

KERK & leven, 2 FEBRUARI 2011

Aan het einde van uw bijdrage over Rowan Williams, *Prijs voor gedreven kerkleider*, heeft u het over „evangelicalen, voor wie het eucharistische offer weinig of geen belang heeft”. Ikzelf ben protestant, gereformeerd. Mag ik u erop wijzen wat wij betreffende het Avondmaal belijden: „Voor Calvijn zijn brood en wijn tekenen van genade. Hoewel niet in zinnelijk-lichamelijke zin is Christus in het Avondmaal werkelijk tegenwoordig. En wanneer de gelovigen de tekenen van zijn lichaam en bloed eten en drinken, eten en drinken zij Christus zelf met de mond van het geloof en worden zij door Hem gevoed en gelaafd tot eeuwig leven.”

A.M. KRUIHOF, Zoersel

Anglicaanse priesters

KERK & leven, 9 FEBRUARI 2011

Dat er anglicaanse priesters en bisschoppen naar de katholieke Kerk overstappen, is goed nieuws. De redenen van hun overstap is evenwel minder verheugend. Het gaat inderdaad om conservatieve personen die geen vooruitgang willen.

Ikzelf prijs de anglicaanse Kerk voor het goede voorbeeld dat ze geeft door vrouwen tot priester te wijden. Ik zou dan ook veel liever zien dat er orthodoxen naar de katholieke Kerk overstappen in de plaats van anglicanen.

Jean-Paul PAUWELS, Schilde

Mgr. Léonard

KERK & leven, 23 FEBRUARI 2011

Ik ben enorm blij dat u eindelijk een interview heeft gepubliceerd met mgr. André-Joseph Léonard. Velen zijn enorm gelukkig met zijn aanstelling tot aartsbisschop.

Zijn artikelenreeks in het bisdomblad *Pastoralia* over de kunst van het vieren, zou eigenlijk beter moeten worden opgevolgd. De *novus ordo missae* in Vlaanderen is op vele plaatsen verdampt en ook niet volgens de regels. Ontelbare priesters nemen een loopje met de eucharistische gebeden, die ze zelf verzinnen. Het altaarmissaal wordt bij sommigen nauwelijks gebruikt. Lezingen zijn niet conform het *lectionarium*, de verplichte handwassing wordt op vele plaatsen nooit toegepast.

Het enorme verdriet van de vele gelovigen omtrent de misbruiken in de *novus ordo missae* zou eindelijk eens ernstig moeten worden genomen. Ik hoop dat u mijn bedenkingen in KERK & leven een plaats kunt geven.

Luc VERREYCKEN, Aarschot

Twee halve waarheden maken geen waarheid

KERK & leven, 23 FEBRUARI 2011

De heer Marcel van Nieuwenborgh is, zoals in het lied van Paul Van Vliet, blijven hangen in de *sixties*. Toen moest de 'rooie' BRT ook hangen en de CVP zou er ooit eens een witboek over schrijven. Het boek kwam er nooit, maar katholieke kopstukken stamp-

ten de commerciële zender uit de grond... tot verheffing van Vlaanderen.

Hoe laag Vlaanderen ondertussen is gevallen, weten we wel, maar Van Nieuwenborgh blijkt niet, want hij blijft hakken op de VRT. Dat er in KERK & leven mag worden gelogen, wisten we niet. Van Nieuwenborgh verwijt de slechte berichtgeving op de VRT omtrent Egypte. Is hij dan blind? Wij zagen Rudy Vranckx goed bezig in Egypte en niet alleen op de VRT, maar ook op bepaalde Nederlandse zenders en, geef toe, vooraleer Nederlanders een beroep doen op een Vlaming, ja, dan moet hij goed zijn.

Over goesting en smaak valt uiteraard niet te discuseren, maar we blijven graag op tot na 23 uur om naar *Reyers Laat* te kijken. Maar daar worden niet altijd de standpunten van de heilige Kerk verdedigd... Moet kunnen!

Willy BEERNAERTS, Oostende

Gebedsweek voor de Eenheid

KERK & leven, 16 FEBRUARI 2011

In de rubriek *Lezersbrieven* las ik, na afloop van de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen, een legitieme verzoeking van Susjé Nazai om de onderlinge disputen te overstijgen.

Ik vind dat het bestaan van verschillende stromingen en denkrichtingen in een maatschappij een teken is van vitaliteit en creativiteit. Zolang wij de kernbood-

schap, het evangelie van Jezus Christus, niet uit het oog verliezen, kan niemand de volle waarheid claimen, want alle miljoenen hoofden van de katholieken van deze wereld zijn niet in staat God te vatten.

Het is juist dat er in de geschiedenis geregeld afscheidingen waren en dat die vaak gingen over het primaatschap van de paus van Rome (en dus eigenlijk van politieke aard waren) of over de toegang van de gewone gelovigen tot de heilige geschriften via een vertaling in de volkstaal (wat eveneens een politieke kwestie was). Het is pas later dat de kloof breder werd door het in vraag stellen van allerlei leerstellingen. En daar had de katholieke Kerk mede schuld aan.

Soms lijkt het mij dat we in de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen vooral bidden dat de 'afgescheiden broeders' zouden terugkeren naar de ene schaaftal van Rome. Maar, zoals broers en zussen allemaal anders zijn en toch tot eenzelfde familie behoren, moeten wij aanvaarden dat er verschillende interpretaties blijven bestaan over de christelijke boodschap. Ook binnen de katholieke Kerk is dat trouwens zo.

Als ik in het buitenland ben, probeer ik 's zondags naar een katholieke mis te gaan, maar als ik enkel een protestantse of een orthodoxe dienst kan bijwonen, meen ik dat ik zo ook mijn zondagsplicht heb vervuld. We zouden wat meer moeten luisteren naar de anderen.

Jozef WEYN, via e-mail