

OMSLAG

Het heiligenboek

Augustinus van Hippo (1). Op zoek naar waarheid Tom Zwaenepoel

Augustinus wordt in 354 geboren in Thagaste, in het huidige Souk Ahras in Noord-Algerije. Destijds was het een provincie stadje in de Romeinse provincie Numidië. Augustinus' ouders zijn Monica en Patricius. Vader is een kleine landeigenaar die zich kort vóór zijn dood laat dopen. Augustinus heeft ook een broer, Navigius, en een zus. Onder invloed van het 'heidense' onderwijs neemt Augustinus afstand van de christelijke opvoeding van zijn vrome moeder en leidt hij een zeer losbandig leven. Enige stabiliteit brengt zijn geliefde, met wie hij een zoon heeft, tot zijn moeder die relatie na vijftien jaar beëindigt. Augustinus wordt leraar retorica en filosofie in Thagaste, Carthago (in het huidige Tunesië), in Rome en Milaan, waar hij zich laat dopen door Ambrosius. We schrijven 387.

Augustinus neemt afstand van alle ambten en bezittingen, keert terug naar zijn geboorteplaats en betreft samen met vrienden het landgoed van zijn overleden ouders. Drie jaar later sticht hij in Hippo een klooster voor lekenmonniken. In de nieuwe gemeenschap staan een teruggetrokken

levenshouding, studie, meditatie en gebed centraal. Augustinus wordt tot priester gewijd door de bisschop van de zeehaven Hippo Regius (391), die hij vier jaar later opvolgt. Na zijn bisschopswijding begint hij een klooster voor clerici in zijn huis (395/396). Het is zijn wens om het monastieke leven over heel Afrika te verspreiden. Hij sterft in 430 tijdens de belegering van zijn bisschopsstad door de Vandalen.

Augustinus is een rusteloos zoeke naar de waarheid. Wat is de mens? Waar komt de wereld vandaan? Waar komen wij vandaan? Waar gaan we naartoe? Hoe vinden we het echte leven? De passie voor de waarheid is het trefwoord van zijn leven en maakt van hem een vasthoudende gesprekspartner. Hij zoekt, vindt en vertelt zijn ervaringen en conclusies aan anderen. Bovendien heeft hij de moed om over zichzelf, zijn dwaalleren, opwellingen en verlangens te spreken, zoals in zijn werk *Confessiones* (Belijdenissen). Augustinus is een mens van zijn tijd: getekend door gewoonten, hartstochten, problemen en vragen. De zoektocht naar de waarheid leidt tot bekering, die echter

niet een op zichzelf staande gebeurtenis is, maar een weg.

In zijn jeugd leidt Augustinus een losbandig bestaan. Hij volgt de begeerten en de neigingen van een verdorven hart en luistert niet naar de waarschuwingen van zijn bezorgde moeder. Hij geniet van zijn vrijheid en van de vreugde van het wereldlijke leven en hij stort zich in liefdesavonturen. Bij het lezen van de Bijbel stoort hem de 'eenvoudige' taal. Een van de talrijke legenden uit zijn leven beschrijft hoe Augustinus langs de zee wandelt en in diepe gedachten verzonken nadenkt over het geheim van de heilige Drie-eenheid. Plotseling ziet hij een kleine jongen die met een schelp water uit de zee schept en in een zandgroeve giet. Als Augustinus hem vraagt wat hij doet, antwoordt het kind: „Hetzelfde als u.” De jongen probeert de zee leeg te scheppen, zoals Augustinus het ondoorgrondelijke van God met zijn gedachten wil uitputten. De poging om met beperkt menselijk verstand Gods oneindigheid te begrijpen, blijkt een ijdel waagstuk. De mens schept uit de rijkdom van de theologische leer en probeert God te begrijpen, ook al be-

seft hij dat de menselijke mogelijkheden daartoe ontoereikend zijn.

Augustinus' intellectuele en geestelijke weg is terzelfder tijd een model voor de verhouding tussen geloof en verstand. De beide dimensies worden niet van elkaar gescheiden of tegenover elkaar geplaatst. Ze worden veeleer samengebracht, want 'geloof en verstand zijn twee krachten die ons tot inzicht brengen' (*Contra Academicos* III, 20, 43). De coherente synthese van geloof en verstand wordt duidelijk in zijn beroemde formules *crede ut intelligas* (geloof om te begrijpen) en *intellige ut credas* (begrijp om te geloven) (*Sermones*, 43, 9). Het geloof opent de weg om door de deur naar de waarheid te lopen. We onderzoeken de waarheid om God te vinden en te geloven. De weg van het leven vinden we, als we vertrouwen stellen in Christus, die steeds levendig is.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

13 februari, 9 uur, Braambos via VRT één (herhaling via Canvas omstreeks 23 uur). Close-up, boeiende actualiteit op het snijpunt van maatschappij en spiritualiteit. Gevolgd door *Tussen vier muren*. Op de vlucht voor de fatwa. Dina el Gohary is zestien. Haar vader bekeert zich tot het christendom. Wanneer hij voor de rechtbank pleit om zijn identiteitskaart in die zin te wijzigen, reageren islamitische groeperingen furieus. Er worden zelfs fatwa's tegen het gezin uitgesproken, opgeroepen tot moord. Elke maand verhuizen ze in het geheim, door heel Egypte. Tussen vier muren vecht Dina tegen angst en verveling. Haar droom is de vrijheid om te kunnen kiezen. Ze wil modeontwerpster worden. Liever is ze christen tussen vier muren dan te zwichten voor de druk om moslim te zijn. Emigreren lijkt de enige oplossing. Dit programma volgt Dina's tocht naar keuzevrijheid.

De vrome kudde

Limericks Ingezonden door Marcel Dewanckel

Een bijziende man uit Landen,
poetste een keer al zijn tanden,
uit een tube in het blauw,
't ontharingsmiddel van zijn vrouw.
Nu heeft hij geen haar meer op zijn tanden.

Een vrolijke kwast uit Sint Truiden,
zette vroeger de bloemetjes buiten.
Maar zijn bazige vrouw,
temde hem al gauw.
Nu zet hij enkel de vuilnisbak buiten.

Er was een man in Sint Jan ter Biezen,
die moest 's ochtends wel tien keer niezen.
Verontrust zei hij toen:
„Ik moet er iets aan doen,
Ik mag mijn neus niet uit het oog verliezen.”

Shoppern Ingezonden door Jan Umans

Hij:
– Wel schat, als je toch niet van plan bent om iets te kopen, dan kunnen we net zo goed de duurdere spullen even bekijken.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven • Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

VLAAMSE PUZZELS
DEPUZZELAAR

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.

Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: ACCURAAT

balkon-afsluiting windjack	soort	café deel v.e. boek	Japans bordspel	8	graszode kortschrift	Arabisch land
→	↓	↓	↓	→	↓	↓
→	↓	↓	↓	↓	↓	↓
schoeisel houten vat	5		Europese hoofdstad canapé	↓	getemd doop- getuige	
→	↓		↓	↓	↓	
→	↓		Griekse letter	→	↓	4
→	↓		↓	↓	↓	↓
hemel- lichaam	vlak boom- vrucht	→	2			schoen- vorm
→	↓		↓			↓
→	↓		koraal- eiland keer- touw	→		↓
→	↓		↓			↓
sieraad vracht- boot	→	7	Heilige	↓	landbouw- werktuig streling	↓
→	↓		↓	↓	↓	↓
→	↓		land in het Midden- Oosten insect	→		
→	↓		↓			
schuld niet mooi	3				fotogra- fische term	1
→	↓				↓	↓
→	↓				trek- sluiting	6
→	↓				↓	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---