

OMSLAG

Het heiligenboek

Stanislas Kostka en Aloisius Gonzaga. De beschermheiligen van de jeugd *Tom Zwaenepoel*

Stanislas wordt in 1550 geboren in Rostkowo in Centraal-Polen. Hij stamt uit een oude adellijke familie. Met zijn broer volgt hij een academische opleiding aan het Weense jezuïetencollege (1564). In tegenstelling tot zijn broer, die een wereldlijk leventje leidt, wil Stanislas na zes maanden in de jezuïetenorde intreden. De gemeenschap staat echter zeer sceptisch tegenover zijn beslissing. Er wordt gevreesd voor politieke verwickelingen en moeilijkheden met de invloedrijke familie Kostka, die allesbehalve is opgezet met Stanislas' keuze. De jongeman verkleedt zich als bedelaar en vlucht naar Augsburg (1567). In Dillingen aan de Donau ondersteunt Petrus Canisius, in de functie van provinciaal van de Duitse jezuïeten, Stanislas' roeping en hij zendt hem naar de overste van de orde in Rome, waar hij in het noviciaat wordt opgenomen. Als lijfspreuk kiest Stanislas *Ad maiora natus sum* (Voor het hogere ben ik geboren). Ook hier wordt hij door zijn familie bedreigd met ontvoering en gevangenschap. Met zijn vrolijke en bescheiden aard, vroomheid en ernstige drang naar volkomenheid maakt

hij grote indruk op de andere novicen. Ook zijn bijzondere liefde en verering voor Maria vallen op. Na een verblijf van slechts tien maanden sterft de door de vlucht verzwakte jongen aan hoge koorts op Maria-Hemelvaart 1568. Hij werd achttien. Als eerste van acht kinderen wordt Aloisius Gonzaga in 1568 in Castiglione in Noord-Italië geboren. Als zoon van een markgraaf wordt hij vroom opgevoed en hij verblijft als page aan het hof van de Medici in Brescia. Hij munt uit door veelzijdige talenten en een buitengewone zedelijke ernst. Zijn eerste communie, die hij in de slotkapel van Castiglione uit handen van de Milanese aartsbischop Carolus Borromeus ontvangt, maakt grote indruk op hem en bevestigt zijn wil om zich helemaal ten dienste van God te stellen. Met zijn twee broers wordt hij aan het hof van de Spaanse koning Filips II voorbereid op het leven als graaf (1583). Op zeventienjarige leeftijd draagt hij zijn adellijke rechten over aan zijn jongere broer en kiest hij voor de jezuïeten van Rome. Hier wijdt hij zich aan theologie en ziekenzorg. Wanneer tijdens de winter van 1590-

1591 hongersnood en pest over Midden-Italië heersen, meldt Aloisius zich als verpleger aan. Wekenlang stapt hij door de Romeinse straten om verzwakte pestlijders op zijn rug naar de ziekenhuizen te dragen. Hij wast hun etterende wonden en bidt met hen tijdens hun doodstrijd. Hij raakt besmet en sterft op 23-jarige leeftijd. Aan het hof leert Aloisius talen, diplomatie, schermen en dansen. Hier leert de bescheiden jongen ook de achterkant van de façade van de wereld kennen. Zijn jezuïetendroom stuit op verzet bij zijn vader, omdat hij in deze orde geen kans maakt op de kardinaalstitel, die zijn familie ten goede kan komen. Tegenover de *savoir vivre* van de adel staat de armoede van het volk. Tegenover zedeloosheid en brutale macht staan zuiverheid, eerlijkheid en solidariteit. Tijdens de pestepidemie in Rome kiest Aloisius voor de lijdende en stervende mens. Ook al zijn hun vragen zinloos, hij beantwoordt ze toch, want hij weet dat zij zijn stem willen horen. Hij spreekt het laatste woord dat men tot een mens kan richten. Wanneer de zieken gestorven zijn, tekent hij met

krijt het kruisteken op de deur. Dat is het afgesproken teken, zodat de stadsknechten de lijken op een kar naar de begraafplaats buiten de poorten kunnen brengen. Ondanks alle ellende is Aloisius niet ongelukkig, integendeel. In hem heerst de stille vreugde geholpen te hebben in menselijke nood. Dat gevoel heeft hij ook bij het schrijven van brieven aan radeloze jongeren. In een tijd die veel op de onzelijkheid, heeft Aloisius de moed om tegen de stroom in te zwemmen. Zijn leuze luidt: „De oorlog tegen jezelf is de moeilijkste oorlog. Zichzelf overwinnen is de mooiste overwinning.” (geciteerd in Ludwig Gschwind, bladzijde 22). Samen met Stanislas Kostka wordt Aloisius Gonzaga in 1726 heilig verklaard.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheden van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

30 januari, 9 uur, Braambos via VRT één (herhaling via Canvas omstreeks 23 uur). Close-up op de maatschappelijk-spirituele actualiteit. In *Twee over EEN* praat Lucette Verboven met de Nigeriaanse theoloog, filosoof en ingenieur Godfrey Nzamujo. Met behulp van innovatieve landbouwtechnieken, gedurfde technologie en biomimetica slaagde deze dominicaan erin een braakliggend stuk grond in Benin te cultiveren. Het werd Songhai gedoopt, naar een rijk West-Afrikaans imperium uit de veertiende eeuw. Nzamujo beklemtont sterk de spirituele betekenis van Songhai. Terzelfder tijd roept hij Afrikanen die in het Westen een comfortabel leven leiden op terug te keren naar hun haardsteden en hun kennis ten dienste te stellen van hun thuisland. Afrika is immers niet het verloren continent, meent Nzamujo, maar het continent van de toekomst.

De vrome kudde

Verloofd Ingezonden door Leona Desmedt

Een moeder praat met haar dochter over het huwelijk en heeft natuurlijk goede raad.

– Liefje, trouw jij maar met een militair. Die kan bedden opmaken, kleren verstellen, strijken en koken. En hij is het ook gewend om bevelen op te volgen!

Verloofd Ingezonden door Jan Umans

– Ik heb gehoord dat je verloofd bent, Piet. Wie is de gelukkige vrouw?

– Haar moeder.

Verloofd Ingezonden door Odila Verstraeten

Jonge echtgenote tegen een vriendin:

– Je leven verandert toch flink, zodra je bent getrouwd.

Waarop de vriendin:

– Dat is een feit. Toen mijn man en ik verloofd waren, bleven we altijd tot laat in de nacht op vóór hij terugkeerde naar huis. Nu zit ik tot laat in de nacht op en wacht tot hij eindelijk naar huis komt.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.



Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.

Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: DANSERES

vertrager dans	↘	bovenste dakrand drank	↘	vlees- gerecht	↘	zuilen- gang	↘	brij	↘	Schotse rok
↙		3		↙	hout- soort werp- anker	↙		2		↙
Japans spel	↘				↘			Griekse letter tegen- strijdigheid	↘	
lastig werk	↘	kleur		schop naad	↘	6			↘	bergpas
↙	↘	8	↘				toneel- nummer pers. vnw.	↘		↙
verhan- deling		clown		wieler- wedstrijd elastici- teit	↘		↘		4	spoel
↙		↘		↘	bouw- materiaal gebogen been	↘				↙
rivier in Afrika	↘				↘		Griekse letter		↘	op dit moment
bevesti- ging sluiting	↘			ochtend- gewaad	↘	1	↘		↘	
↙	7			↙	heester	↙			5	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---