

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN

Beste lezer,

De redactie heeft met verbijstering kennisgenomen van de beschuldigingen tegen pater Luc Versteylen (lees ook de column op bladzijde 6 *Crisis in de Kerk nog niet ten einde*). Daarom hebben we beslist de publicatie van zijn wekelijkse bijdrage *Alle paarden hebben aan de wedstrijd deelgenomen*, onmiddellijk stop te zetten. Zolang de zaak niet volledig is opgehelderd en Luc Versteylen niet van alle schuld is vrijgepleit, verschijnt de rubriek niet.

We danken u voor uw begrip,

De redactie

EVEN STOP

BIJ DE KAPSTER

Mia BERTMANS

Elke keer als ik naar de kapster ga, zit ze er ook. Met de weinige haartjes die Bertha nog telt, wil ze er mooi uitzien. Een gezonde trots, als je negentig bent.

„Awel,” vraagt ze, „van wie was die uitvaart dinsdag in Sint-Kwinten? Ik weet van niets. Ken ik die persoon? Was er volk? Heeft mijnheer pastoor de mis gedaan? Was jij daar ook?” Ze vuurt de vragen in één adem op me af.

„Wees gerust, Renaat is voorgegaan en ik hield de homilie.”

„Renaat? Voor mij is dat nog altijd mijnheer pastoor! Tegenwoordig zegt iedereen de voornaam. Dat was in mijn tijd anders.” Bertha is een pientere vrouw, een beetje nieuwsgierig, maar best aardig.

„Wat doe jij hier eigenlijk in onze

parochie?”, ondervraagt ze me verder. „Jij bent toch van Sint-Geertrui?” Bertha bakent haar parochieterritorium netjes af. Ik hoor er niet thuis.

„Ach”, zucht ze, „neem me niet kwalijk. Ik kan het niet goed meer volgen. Wat is dat allemaal: gebedsleiders uitvaarten, een deken, een federatiepastoor? Vroeger was het veel simpeler.” Ze heeft gelijk, denk ik. Wat moet dat voor mensje op leeftijd moeilijk zijn om de evolutie in de Kerk te volgen. Er verandert veel onder onze toren.

Emmy rolt kleine krulspeldjes in. Een precies werk.

„Maar als ik sterf, hé, dan wil ik dat mijnheer pastoor de mis doet.”

„Vanzelfsprekend”, stel ik Bertha gerust. „En de homilie voor mij?”, daag ik haar wat uit.

„Wat ga je dan allemaal zeggen?”, vraagt ze nu toch wat aarzelend. Ze verdwijnt onder de droogkap. Mijn krullen dwarrelen naar beneden. De schaar zit erin.

„Hoe blijf je toch zo goed en gezond in je oude dag?”, stel ik haar op mijn beurt een vraag, wanneer ze onder de kap vandaan komt.

„Door gelukkig te zijn”, antwoordt ze prompt. „Ik ben een gelukkige vrouw met vier kinderen. Ik ken wel wat lichamelijke ongemakken, maar als ik opsta, dank ik God voor alles. Elke dag is een geschenk en zolang ik mijn kinderen heb en de fijne herinneringen aan mijn overleden man is het goed om leven.”

De kapster borstelt zachtjes haar krulletjes uit en met de minuut wordt Bertha mooier en mooier. „Ik draag geen haat in mijn hart,” hoor ik haar graag verder vertellen, „leef eenvoudig en pieker niet. Geluk is iets dat je kiest en zelf maakt. Steun en hulp zoek je als je het nodig hebt.”

Emmy helpt haar uit de stoel. Beiden zijn we klaar en prima gekapt. Eerlijk gezegd we zien er knap uit. Bij het buitengaan trekt ze me nog even bij de mouw, kijkt me heel ernstig aan en zegt: „Je mag mijn homilie doen hoor, die zit nu zeker klaar in je hoofd.”

Zondagsgebed

Bij de 3de zondag door het jaar *Manu Verhulst*

Als in mijn hart
gevoelens deinen, op en neer,
van blij naar droef
en omgekeerd.
Als in mijn hoofd
gedachten flitsen
van donker naar licht.
Als ik mijn lichaam recht
en richt naar boven,
sterker dan alles wat weegt.
Als ik de lente voel
tot in de glimlach
van mijn lippen...
Ben ik dat, God,
die dat teweeg breng,
of zijt Gij het die mijn ziel bespeelt?
Waar ligt de grens tussen U en mij?
Waar draagt Gij mij
en waar mag ik op eigen vleugels vliegen?
God, geheimenis van mijn ziel,
ik zou er niet zijn zonder U.
Zo is het vandaag,
zo zal het morgen zijn als alles anders wordt
en de grens tussen U en mij
voorgoed wordt uitgeveegd.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2011*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermeuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspiet, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Weerspreuken zoals ik die nu al enkele jaren hier citeer, komen over de hele wereld voor. Het is natuurlijk zo dat de weerspreuken uit Vlaanderen en Nederland geen zeggingskracht hebben in Afrika of in Groot-Brittannië bijvoorbeeld. Nee, onze weerspreuken zijn voor óns, hebben een relatie met ons klimaat. Soms vind je inhoudelijk wel eens nage-noeg dezelfde spreuken ook terug in Duitsland, maar dat zijn dan eerder de uitzonderingen. Voor nu zaterdag 22 januari en feestdag van Sint-Vincent, is er zo'n spreuk. Wij zeggen:

**VINCENTIUS MET ZONNESCHIJN,
BRENGT VEEL KOREN EN VEEL WIJN.**

En op een oude Duitse volkskalender las ik:
**VINZENT SONNENSCHIN,
BRINGT VIEL KORN UND VIEL WEIN,
BRINGT ER ABER WASSERFLUT,
IST'S FUR BEIDES NICHT GUT.**

Die feestdag van 22 januari inspireerde zelfs de Fransen, die zeggen:
**QUAND SAINT-VINCENT EST CLAIR ET BEAU,
IL YA DU VIN COMME DE L'EAU.**

En eigenlijk zeggen ze daarmee hetzelfde als in onze weerspreuk, want vertaald heet dat :

**ZO SINT-VINCENT IS KLAAR EN MOOL,
DAN GEEFT DAT ZOVEEL WIJN ALS WATER.**

Uit een vijftiende-eeuwse rijmkalender citeer ik dan weer volgend versje, bedoeld voor nu dinsdag:

**DITS SENTE PAUWELSDACH, MI DINCT
ALS HY SINE CAPPE DROEGHE BRINCT
SOE HOEPMEN DER GOEDER TYT
TVOLC ES DAER OF ZEER VERBLYT
ENDE VAN EENEN ZOEDEN OEXTE IN HOPEN.**

En ook hier weer treffen we een gelijkaardige spreuk aan in een Duitse volkskalender:

**IST PAULI BEKEHRUNG HELL UND KLAR,
SO HOFFT MAN AUF EIN GUTES JAHR.**