

NIEUWS DAT BLIJ MAAKT

Het nieuws op televisie en in de krant is meestal niet zo'n fraai nieuws. Soms willen we het liever niet meer horen. Toen Jezus met rondtrekken begon, wilde Hij aan iedereen goed nieuws vertellen. Hij deed dat zo boeiend, dat enkele vissers hun netten in de steek lieten en Hem volgden.

Dankzij Jezus gingen de mensen in een nieuwe wereld geloven. Dat goede nieuws van Jezus is ook vandaag niet veraf. Je leest het in het evangelie. Het leeft binnen in jou. Want ook vandaag vraagt Jezus ons om met Hem mee te gaan. Om samen de wereld mooier te maken.

CHRISTENEN GAAN ER SAMEN VOOR

Deze week houden christenen over de hele wereld een Gebedsweek voor de Eenheid. Als christen geef je Jezus een belangrijke plaats in je hart en in je leven. Er zijn verschillende soorten christenen: katholieken, orthodoxen, anglicanen en protestanten. Deze week bidden ze allen samen, om te tonen dat ze één gemeenschap vormen en samen Jezus' boodschap van liefde willen uit-

dragen. Dat noemen we oecumene. Zeker op plaatsen waar christenen worden vervolgd, is het belangrijk dat ze onderling geen ruzie maken maar elkaar steunen. Denk maar aan Egypte, waar op nieuwjaarsdag een bom in een kerk ontplofte. Ook voor de christenen in Nigeria en Irak was het eindejaar geen feest, omdat er veel doden vielen door gewelddadige aanslagen op plaatsen waar christenen samenkomen.

LEES MEER OVER DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN OP WWW.NABBI.BE. JE KUNT ER OOK EEN ZELFGEMAAKT GEBEDJE POSTEN.

EVANGELIE

Toen Jezus begon te verkondigen, zei hij: „Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!” Toen Hij bij het meer de twee visserbroers Simon en Andreas zag, sprak Hij hen aan. „Kom, volg mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.” Ze lieten hun netten achter en volgden Hem. Even verderop zag Hij Jakobus en Johannes, samen met hun vader. Ze waren de netten aan het herstellen. Jezus riep hen. Ze lieten hun boot achter en volgden Hem.

Naar Matteüs 4, 12-23



★  **GINGEN JULLIE OOK STERZINGEN?** Stuur een foto en kort verslagje naar nabbi@nabbi.be. Dan krijgt ook jullie sterrentocht een plaatsje op de website www.nabbi.be.

MET EEN STER DE WERELD ROND



Samen op weg gaan, dat deden de drie wijzen toen Jezus geboren werd. Vele kinderen doen hen nu nog na, en trekken op het feest van Driekoningen door de straten. Verkleed als een koning brengen ze de mensen een teken van vrede en zingen ze voor meer solidariteit in de wereld.

Het geld dat ze daarbij inzamelen, houden ze niet voor zichzelf, maar geven ze aan Missio. Dat geld gaat dan naar jeugdkampen in het Zuid-Afrikaanse Oudtshoorn waar kinderen van verschillende culturen (zwarten en blanken) elkaar beter leren kennen en waarderen.

1 In het sneeuwlandschap van Deerlijk daagden wel zeventig sterzangers op. Met zelfgemaakte kronen, mantels en sterren zongen ze de hele dag. Ze haalden wel 4.000 euro op! Foto: Marc Vergote

2 De toekomstige vormelingen van Weemaal hadden tijdens het sterzingen één gezamenlijk doel: zorgen dat kinderen in Oudtshoorn ook zouden voelen dat het Kerstmis was. Foto: Ann Verhegge