

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

OPGEPIKT

WEGWIJS IN DE LITURGIE DANKZIJ KERKNET

Een van de rubrieken op de website van de Kerk in Vlaanderen is *Liturgie*, te vinden door te surfen naar www.kerknet.be en te klikken op het woord *Liturgie*, of korter rechtstreeks www.kerknet.be/ liturgie in te tikken.

Wat vindt u er?

Een korte voorstelling van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg en de samenwerking ervan. Daarnaast reikt de site bouwstenen aan voor de liturgie. Het maakt u wegwijs in de sacramenten en biedt modellen voor vieringen aan.

Het liturgisch jaar

Op de startpagina van deze deelsite van KerkNet vindt u ook een maandoverzicht. Klik op een dag, dan krijgt u onmiddellijk de referenties van de lezingen van de dag, de vermelding van de belangrijkste heiligen en de kleur van de liturgie.

Zingen

In de rubriek *Zingt jubilate* worden liedsuggesties voor de liturgie gegeven uit de zangbundel met dezelfde naam. En is zingen niet uw sterkste kant of wilt u kennismaken met de liederen uit de zang-

bundel dan geven we u graag een overzicht van de eerstkomende zangavonden:

Op 03 februari 2011 van 20 tot 21.30 uur in de Sint-Germanuskerk in Tienen

Op 09 februari 2011 van 20 tot 21.30 uur in de basiliek van Scherpenheuvel

Op 10 februari 2011 van 20 tot 21.30 uur in de parochiekerk van Bergom (Herselt)

Op 14 februari 2011 van 20 tot 21 uur in de Sint-Catharinakerk van Maaseik

Op 16 februari 2011 van 20 tot 21.30 uur in Abdij Vlierbeek in Kessel-Lo

kerknet
DE WEBSITE VAN DE KERK IN VLAANDEREN

Op 17 februari 2011 van 19.30 tot 21 uur in de parochiekerk van Wijs-hagen bij Bree

Dit overzicht, met nog meer zangavonden later in het jaar, vindt u natuurlijk ook op de site.

Meer informatie over de zangavonden bij Koor & Stem vzw, Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen, 03 237 96 43, info@kooorenstem.be, www.kooorenstem.be.

EVEN STOP

GELIEFD IS HIJ

Mia BERTMANS

Jezus heeft Nazaret verlaten en trekt naar de Jordaan. Daar predikt Johannes, een man van Godswege. Een zonderling ook. Hij draagt kleren van kameelhaar en voedt zich met sprinkhanen en honing van wilde bijen. Johannes roept op tot anders leven en anders denken. Hij roept op tot bekering en heel wat mannen volgen hem.

Wat verwacht Jezus eigenlijk van die vreemde asceet? Zal Hij een antwoord vinden op al zijn vragen en zoeken? Zal Hij hier een levensrichting vinden die Hem dicht bij zijn Vader brengt? Jezus wandelt tussen al het volk heen — er lopen hier flink wat mensen rond. Ze komen uit Jeruzalem, uit Judea en

uit de streek. Maar niemand kent Hem.

Meerdere doopselkandidaten laten zich door Johannes in de Jordaan dopen. Op aanwijzing van de Doper daalt Jezus samen met hen af in het water. Ze dompelen zich onder. Plotseling — Hij komt nog uit het water — gaat de hemel voor Hem open. De heilige Geest daalt over Hem neer als een zacht neerstrijkende duif.

„Jij bent mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart.” Heeft Hij dit werkelijk gehoord, de stem van zijn Vader? Het klinkt waarachtig heel duidelijk: „mijn geliefde Zoon”.

God zelf is aan het woord en richt zich tot Hem. Genade stroomt als gloeiend vuur door Hem heen. Vreugde en geluk vloeien samen.

Jezus is geraakt.

In één flits ziet Hij helder voor ogen dat Hij door God wordt bemind. Bemind door Zijn Vader, die Hij als kind reeds zozeer kende. Het lijkt erop dat hier een niet te verbreken band gesmeed is tussen hen beiden. Een unieke band, een vonkend contact tussen hemel en aarde. Jezus is aangedaan. Met heel zijn hart, met heel zijn ziel, met al zijn krachten en zijn hele verstand stelt Hij zich open voor deze liefdevolle God, Hem zo dichtbij. Werkelijk, de geestkracht van God overweldigt Hem. Jezus is geliefd. Het jubelt in en door Hem: „Heer, uw liefde wil Ik bezingen. Op uw liefde vertrouw Ik. Uw trouw wil Ik openlijk verkondigen, steeds weer, aan elk nieuw geslacht. Over u zal Ik spreken, want u bent goed voor Mij.” Nadat God vroeger vele malen en op verschillende wijzen gesproken heeft door de profeten, zal Hij

nu spreken door zijn Zoon. Op dit unieke ogenblik ligt een toekomst voor Jezus open. Deze dag begint iets nieuws. Ja, God zal zich verder in goedheid en barmhartigheid openbaren. Jezus' doopsel is een heel sterk moment. Het geeft zijn leven een doorslaggevende wending. Hij verlaat de Jordaan, trekt naar de woestijn en zondert zich veertig dagen af. Iemand wacht Hem op.

Zondagsgebed

Bij de 2de zondag door het jaar

Ik denk vaak, Heer,
dat ik belangrijk ben.
Ik heb veel te doen, thuis
maar ook op het werk.
Ik voel me verantwoordelijk
voor alles en nog wat.
Maar zo trek ik ook
allerlei narigheid aan:
er zijn dagen dat ik de telefoonbel
niet wil horen rinkelen!
Het voelt aan alsof ik
— in al mijn belangrijkheid —
het belangrijkste vergeet.
Ik ben zoals die Marta uit het evangelie:
te druk bezig in de keuken
om te genieten van uw komst.
Ik moet erom denken
mezelf wat minder belangrijk te vinden.
Misschien dat ik dan weer vrede vind.
Uw vrede, liefst.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2010*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascaal, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hemieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Overmorgen krijgen we weer de feestdag van Sint-Antonius-met-zijnvarken. Dat was voor onze voorouders een hele belangrijke dag. Ze zorgden er altijd voor dat ze tegen die feestdag extra hout in huis hadden: ze wisten namelijk dat het rond Antonius-met-zijnvarken flink koud wordt, op z'n minst tot 20 januari, de feestdag van Sebastiaan. Onze voorouders waren zodanig van die stelregel overtuigd dat ze er ook een weerspreuk over maakten.

Die ging zo:

**SINT-ANTOON EN SEBASTIAAN
KOMEN MET HET HARDSTE VAN DE WINTER AAN.**

Flinke winterkou dus, maar niet getreurd want op de oude grote volkskalender wordt deze week voor de eerste keer dit jaar ook weer gesproken over “nieuw leven in de natuur”.

Dat gebeurt via deze spreuk:

**SEBASTIAAN
DOET HET EERSTE SAP IN DE BOMEN GAAN.**

Maar even nog over die Sint-Antonius. Vooral de veehouders prijzen hem hoog de hemel in. Antonius is inderdaad schutspatroon voor het vee, gewoon omdat hij destijds door de duivel werd bekoord. De duivel verscheen hem immers in varkensgedaante.

Op zijn feestdag droeg men vroeger varkenskoppen naar de kerk. Op nogal wat plaatsen in Vlaanderen is dat gebruik behouden gebleven. Men bracht die varkenskoppen vroeger naar de kerk, eigenlijk als afkoopmiddel: door die gift zou de veeboer immers zijn veestapel van allerlei ziekten behoeden.

Vroeger bestond ook het gebruik — erg verspreid weliswaar — om op 17 januari op straat te komen. De boeren verkleedden zich dan en gingen van deur tot deur om overschotjes van vlees en worsten af te bedelen. De opbrengst van zo'n bedeltocht werd na afloop gezamenlijk verorberd, waarna de traditionele drink- en danspartij volgde.