

Beeld/spraak

Kristof GHYSELINCK / Jozefien VAN HUFFEL

KORTRIJK | Religieus erfgoed in de kijker zetten zonder dat het stoffig wordt, dat was zes maanden lang het doel van *OnGELOOFlijk!* in Kortrijk. Met de doe-het-zelfkapellen kon iedereen al knutselend mee stof wegblazen. De ene kartonnen plooi kapel werd omgebouwd tot een theater voor het Cirque du Soleil, in de andere staat de witte hengst Amika uit de gelijknamige televisieserie op stal. Maar net zo goed beeldden sommige knutselaars kunstig hun geloof uit. Paternoster en idool gezellig bijeen: de Kortrijkse kapellekensbaan.



Een paar vraagjes bij een populaire quiz



Thee & Televisie

Marcel VAN NIEUWENBORGH

„Ik probeerde een groepje universitaire navorsers uit Letland, die onlangs op bezoek waren, uit te leggen hoe *De Allerslimste Mens ter Wereld* in elkaar zat, maar ze snaptten het toch niet helemaal”, zegt Eva Brems, hoogleraar Mensenrechten aan de Universiteit Gent, tijdens een van haar opgemerkte deelnames aan voornoemd quizprogramma. Eerlijk gezegd blijven ook wij na het bekijken van een aantal uitzendingen zitten met een hoop vragen.

Zowat alle kranten waren het erover eens dat zowel de quizmaster als de deelnemers uit Bekend Vlaanderen niet meer zoveel enthousiasme konden opbrengen als bij vorige jaargangen. Enkele deelnemers gingen al bij hun eerste optreden af als een gieter. Ze misten de antwoorden op vragen die, afgaande op hun interessegebieden, er speciaal voor hen waren ingestoken.

De kranten van de Woestijnvisfamilie bleven voorzichtig in hun bewoordingen, maar in *De Morgen* werden de eerste afleveringen zonder meer „plat” genoemd. En dat was de juiste kwalificatie. De aflevering waarin de zwarte atlete Elodie Ouedraogo het doelwit werd van de meest gore racistische grappen was gewoon stuitend. Maar blijkbaar moet je dat er voor over hebben, als je het voorrecht geniet door de makers te zijn uitverkoren om je

kunstjes voor meer dan 1,7 miljoen kijkers te vertonen. Zo'n quiz moet het, om zich te onderscheiden van alle andere, hebben van enige spraakmakende stunts. Zoals ditmaal de zogeheten filmkus die Bart Peeters op de persoon van professor Eva Brems demonstreerde en meteen goed zal zijn voor extra kijkers op YouTube.

We mogen aannemen dat de Leuvense burgemeester Louis Tobback ook wel uit vorige optredens zal hebben onthouden dat je uit dit programma niet groter tevoorschijn komt. Maar iemand moest het doen bij de socialisten. Voorzitter Gennez vond het „geen goed signaal” om in *De Allerslimste* op te treden, maar dook even later toch op bij *De Pappenheimers*. Een stuk minder stekelig. Tobback liet zich dan nog maar eens een en ander aanleunen. Het woord 'archeoloog' is echter niet gevallen.

Als er dubbelzinnigheid, pipi of kaka in de vragen ontbrak, zorgden op de 'jurybank' lieden als Philippe Geubels ervoor dat de rekken werden aangevuld. Geubels ziet eruit als Mister Proper op de toileteend, maar in vuilbekkerij is hij onklopbaar. *De Standaard* beveelt hem aan als „de Koning van de humor”.

„An intellectual Blitzkrieg”, werd onlangs in de Londense krant *The Times* het decennia oude quizprogramma *University Challenge* op de BBC genoemd. Zo kun je

bezwaarlijk de jongste afleveringen van *De Allerslimste Mens* omschrijven. Op de vraag „Wat weet je over Spinoza?” opperde professor Brems dat het wel eens een Italiaan of misschien een Spanjaard kon zijn. In *University Challenge* zou in een vraag over Spinoza vermoedelijk al een link worden gelegd naar de Nederlandse wijsgeer als webereider voor de mensenrechten.

In Groot-Brittannië werd er onlangs over geklaagd dat de quizvragen in *University Challenge* te makkelijk zijn geworden. Moderator Jeremy Paxman, de BBC-anker die de quiz modereert en er een ware blitzkrieg van maakt (razend tempo, geen grapjes, geen gimmicks), nam dat niet en gaf als voorbeeld een vraag die onlangs werd gesteld: „Welke letter uit het Griekse alfabet wordt gebruikt in de scheikunde als het om een bewerking van vloeibaar helium gaat, is tegelijk het patroon op de vleugels van een nachtvlinder en stond ook op de schilden van het Spartaanse leger?” Het antwoord was de lambda.

Wat professoren waard zijn, hebben we nu al gezien. Maar waarom niet eens een Vlaamse versie van *University Challenge* op de VRT? Vlaanderen is zoveel universiteiten rijk met afdelingen kerkrecht, mensenrechten, dierenrechten... En de burgemeesters van de universiteitssteden mogen plaatsnemen in de jurybak.„